

כולנו משתתפים בדרישת ציון על טהרת הקודש

לכל חברי וידידי
אגודת 'קדושת ציון'
שלום וברכה

ימי החנוכה ממשמשים ובאים, ואיתם זכרון החשמונאים אשר חרפו נפשם פשוטו כמשמעו כנגד כל הסיכויים הריאליים, נצחו את מלכות יוון האדירה וזכו לטהר את המקדש, ויותר מכך - לטהר את רוח העם מנגע ההתיוונות שפשה בו ואיים להחריב את האומה. אנחנו ואבותינו לפנינו - כולנו חייבים את חיינו כאומה לאותם גיבורים מעטים אשר השכילו להבין את גודל השעה וגודל המשימה שלפניהם ולא נרתעו מפני כל סכנה.

זכינו אנו בדורות האחרונות לראות בשיבת ישראל לארצם אחר גלות של קרוב לאלפיים שנה, בהפרחת השממה ובנסים אדירים שהתרחשו בנצחונות ישראל על אויביהם. העצמות היבשות קרמו עור וגידים, ונבואת יחזקאל החלה להתממש. אולם עדיין לדאבונו לא זכינו להפחת הרוח באותו גוף, ועל-כן תחת שתהיה כאן מלכות ה' כרצון התורה, וכפי שהקימו החשמונאים בזמנו, אנו נתונים תחת שלטון חילוני אשר מזכיר יותר את ההתדרדרות שחלה כעבור כמה עשרות שנים במלכות בית חשמונאי, עד שנחרבה כליל.

הפחת אותה רוח בגוף והקמתה של מלכות התורה תחת השלטון החילוני של היום - זהו החוב המוטל על יראי ה' בזמננו. אולם כה מעטים הם אלו הנותנים ליבם לענין. ציבור היראים על גווניו ועדותיו משלים בפועל עם השלטון החילוני, כל אחד בנוסח שלו, והתביעה להקמת מלכות ה' נותרה תלויה באוויר בלא שיש אותה איש.

אגודת 'קדושת ציון' נועדה למלא את אותו חלל, ונטלנו על עצמנו להפיה את אותה רוח לפני הכל בקרב יראי ה' כדי שיבינו מה תפקידם בשעה גורלית זו, ולאחר מכן - ניתן יהיה לפנות לאומה בכללותה. כמו בימים ההם, גם בזמן הזה מעטים הם אלו המבינים את חשיבות הענין, אולם ערכם הסגולי של אותם מעטים הוא גדול עד מאד, ובכחם ויכולתם להרתם למערכה ולהביא להצלחתה.

איננו מבקשים כיום לצאת בחרב ובחנית למלחמה כמו בימים ההם. אנחנו מאמינים כי המהלך הפעם יבוא בצורה הדרגתית ומתוך הסברה. אולם הסברה זו דורשת מסירות נפש ומשאבים רבים.

במשך שלוש וחצי שנים אנחנו משתדלים בכל יכולתנו לקיים את אותה פעילות, בעיקר במסגרת העלון, ולאחרונה נוספו גם שיעורים שבועיים מרתקים לבחורי הישיבות, כמו גם קו טלפוני. מצד אחד אנחנו רואים הצלחה גדולה ומקבלים משוב אדיר מהציבור הצמא למסר שלנו, אולם משוב זה מחייב אותנו בהוצאות רבות על הדפסת העלון ביותר ויותר עותקים והפצתו למקומות רבים, חלקם בקצה הארץ. הפעילים המסורים משקיעים לילות וימים בהתנדבות, ומדובר בדרך-כלל על אברכים בעלי משפחות ברוכות, אשר זמנם דחוק ומצומצם. גם הפעילות שמעבר לעלון דורשת משאבים, ורבות הן התכניות אשר טרם יצאו לפועל בשל החסרון בממון.

אנו קוראים לכל מי שמבין את חשיבות הפעילות, שישא קל וחומר בעצמו מהחשמונאים הגיבורים אשר מסרו את נפשם ממש למען קיום האומה בטהרתה, וייתן לפי יכולתו מהממון שחנן אותו ה' על-מנת שהמערכה תצלח. אנו זקוקים בעיקר להוראות קבע, אשר מאפשרות תכנון ארוך טווח, אך גם מי שיכול לתת תרומה חד-פעמית מוזמן לעשות זאת בחפץ לב. על-כן החלטנו לקיים את מגבית חנוכה, ואנו מקווים להתבשר בסופה, כי זכינו להרחיב את הפעילות באופן משמעותי ולהתקדם לעבר התכלית הנכספת של הפחת הרוח בעצמות, אשר אמנם כבר קרבו זו לזו, אך עדיין הן זקוקות לבואה של הרוח על-מנת לחיות.

ניתן לתרום באחת מהדרכים הבאות

העברה בנקאית:

שם בעל החשבון: עמותת קדושת ציון בנק: 20 (מזרחי טפחות)
סניף: 459 חשבון: 109491

בכרטיס אשראי

דרך הקישור הבא: [נדריים פלוס](#)

US charitable -tax deductible (checks):

Make out checks to
Central Fund of Israel
c/o Marcus Brothers Textiles
980 6th Ave
New York NY 10018
Attn: Arthur Marcus
Include note that it is for
Kedushas Tzion

Or for Israeli residents:

Jay Marcus
13 Hagoel st
Efrat , 90435

