

# הזעקה

גליון 30 | תשרי תש"פ



איגוד

בני התורה הספרדים  
והכוננת הרבנים וראשי הישיבות שליט"א



## אירוח לשבת: השער לגיהנום

4-5



שיחה במעונו של הגאון הגדול  
רבי שמואל טולידאנו שליט"א

2-3

וה' יאספני  
סיפורו של שרוליק

6

מלך במשפט  
דעה - הגאון רבי יעקב ישראל לוגסי שליט"א

7

# העם היהודי הולך עם הקב"ה הצבא רק מסכן אותנו!



שנת תש"פ מזמנת לפתחנו נסיונות לא פשוטים. שוב ניצב עולם התורה על שולחן הניתוחים, ועוכרי ישראל מבקשים לומר לילד החי "גזור" ולגזור גזירת כליון רח"ל על עולם התורה. בימים אלו, נכנסנו ביראת כבוד למעונו של הגאון הגדול רבי שמואל טולידנו שליט"א מראשי ישיבת "ברית יעקב". הגאון הגדול שליט"א קיבלנו במאור פנים, והקדיש שעה ארוכה לענות לשאלות העומדות על הפרק, תוך שהוא יוצק אור בהיר על המאורעות, בדרכם של מאורי ישראל.

## קיומו של הצבא מסכן אותנו!

לצערו ולבושתנו נכנס כיום מעין "סלוגן" להשקפה הציבורית החרדית "בחור שלא לומד, שילך לצבא". רצינו לשמוע מכבוד הרב מה דעת התורה בעניין הזה?

עצם הגישה הזו, מבטאת התדרדרות עצומה עד מאוד. כביכול, הצבא זה רק שאלה של ביטול תורה. בבריסק אוהבים לספר, על יהודי שהיה הולך לכנסייה רח"ל, והגיע ה"פרומער" של העיירה וער בו: "מה אתה הולך לכנסייה? זה ביטול תורה!" האם זה הנושא? לפני שלושים שנה, אף אחד לא היה מעלה בדעתו, שיבואו ימים שידברו על הליכה לצבא כעל "ביטול תורה".

היינו רוצים לשמוע מכבוד הרב ביתר פירוט איך צריכה להיות הגישה היהודית הנכונה ביחס לצבא.

במשך השנים שאנחנו כאן תחת שלטון הציונים, נכנס בהדרגה ללב מן תחושה כזו, שאם לא יהיו חילונים שיחזיקו מדינה וצבא, לא יהיו לנו חיים, אם לא "ההם" שמחללים שבת ו"מותר" להם לעשות מה שהם רוצים, לא נוכל להתקיים כאן. כל מי שבוחן את עצמו בעמקי

ליבו, עלול למצוא שם את התחושה הזו. זה דבר מחריד, ועל זה צריך לשוב ולדבר, לעקר את התחושה הזו מן השורש.

נאחז בשרשי הדברים: הדעה השטחית היא שצריך צבא בשביל "השתדלות". אבל צריך לדעת, וזה דבר פשוט, שכשעם ישראל מחזיק צבא שלא הולך על פי תורה, לא רק שזו לא השתדלות מועילה, אלא זה עצמו סיבה שמביאה סכנות איומות ונוראות, ומעוררת מידת הדיון על כל יושבי ארץ הקודש.

## הצבא פועל להביא למצב של "ושב מאחריך"!

בפרשת כי תצא כתוב "כי ה' אלוך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויבך לפניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך". כאן מונחת התשובה כולה. הקב"ה לא "צריך" חלילה צבא כדי להצילנו. הוא בעצמו מתהלך בקרב מחננו להצילנו, ולתת אויבנו בידינו. צריך יותר מזה? אלא שיש תנאי אחד: והיה מחניך קדוש! אם לא - ושב מאחריך.

כאן בארץ הקודש, יש צבא שפועל בכל כוח להביא למצב של "ושב מאחריך". האם זו ההשתדלות? אדם שחושב כך, הרי זו אפיקורסות.

## ידיכם דמים מלאו

אנו מבקשים לשמוע מכבודו דעת תורה צרופה, כיצד ניתן להגדיר על פי תורה את הבעיה הגדולה בצבא הישראלי?

בצבא יש שלוש בעיות הלכתיות חמורות עד לב השמים. הבעיה הראשונה, שאף אחד לא מדבר מזה ולא חושב על כך, הצבא מלא בעבירה חמורה מאד שנקראת שפיכות דמים. עוד לפני עבודה זרה, לפני כוחי ועוצם ידי. מהו צבא בעצם? זה מקום שבו לוקחים החלטות של חיים ומוות. כל החלטה אם לצאת למבצע צבאי, בהכרח גובה חיי אדם. על סמך מה יש להם זכות להחליט את זה?

כמובן, בכל נושא יש בעלי מקצוע שמומחים בעניין. אבל כאן לא שואלים אנשי מקצוע אלא פוליטיקאים. הם מחליטים על פי המצע שלהם, שהתחייבו לחמשת אלפים אנשים שבחרו בו בפריימריז, או שרוצה למצוא חן בעיני זה וזה שיבחרו בו בפריימריז הבא... וכך לוקחים החלטה של שפיכות דמים!

## כור היתוך ל"בעל פעור"

האיסור השני נוגע לכך שהצבא מחק את התורה. אין שבת, לא כשרות ולא צניעות. כלום. איך שייך שיהיה מותר בכלל להיות חלק

ממקום כזה? דיברתי פעם עם שארי בשר מהצפון, הם שאלו אותי מדוע החרדים לא מתגייסים. עניתי להם: הבה נחוקק חוק של מורשת היהדות. כל נער ישראלי חייב ללמוד יהדות במשך שנה בישיבה קדושה. לא שאתם תעשו במוסדות שלכם "חוג יהדות" עם איזה רבאי. אלא ממש בישיבה קדושה! אותו אדם נרתע והצהיר מיד: לעולם לא! אני אמרוד במדינה, אסרב חוק.

למה? שאלתי אותו. הוא אמר: גם אם יציעו להם לימודי יהדות, אבל לא בגוף חרדי, מה, אתם רוצים להפוך את הילדים שלי לחרדים? תשמענה אוזניך מה שפיך מדבר, אמרתי לו. יש לך עוד שאלות למה אני לא מסכים שהילדים שלי יהיו בגוף חילוני?

האיסור השלישי נוגע לכך שהצבא הוא למעשה כור היתוך. הצבא הוא כור היתוך לחברה חילונית "ליברלית". הם אומרים בפירוש, שהמטרה שלהם היא שכל אחד שנכנס לצבא יהיה מחובר לחברה הישראלית. ומהי החברה הישראלית, כהגדרתם? זו חברה שלא מאמינה באלוקים, שחתכה את הברית שכרתו היהודים עם אלוקים בהר סיני, עזבו את ההיסטוריה ובנו לעצמם חיים אחרים. מאמינים הם רק בכוחי ועוצם ידי. היש היתר בעולם להתחבר לחברה הזו?

## למסיון - היית הולך?

קיימים בחורים מבתי פשוטים. לפעמים האבא או אפילו האחים שירתו בצבא. הבחור לא מוצא את מקומו בישיבה, ומגיעים לשכנע אותו: בצבא תהיה לך מסגרת, אפילו שיעורי תורה יהיו. רצינו לשמוע מכבוד הרב מה אומרים לבחור כזה, שלא לומד?

זו בעיה לא פשוטה. אנחנו חיים במדינה חילונית, והדבר היחיד שמגן עלינו מלהפוך לגויים כדוגמתם, זה רק לימוד התורה בישיבות, אין דבר אחר. כשאדם לא מוצא את עצמו בתורה, הוא מתדרדר והבעיה אכן קשה. אבל חייב להימצא דרך, שגם בחור שלא מצליח בישיבה, ימצא את מקומו. בשביל זה, דבר ראשון חייב להיות לו פשוט וברור שהצבא זה לא אפשרות! מצד האמת, מבחינה הלכתית אין הבדל בין צבא לבין מסיון. לפני שישים שנה הניסיון הזה פשה כאן בארץ. ילדים שלא מצאו את מקומם בבית הספר מיד קיבלו שכנועים. היו "גייסים" של המסיון, שהציעו "מסגרת עם שיעורי יהדות", רח"ל. פיתו בהכשרה מקצועית והציעו מלגה להורים. מי שהתפתה לדבריהם, הביא על עצמו את הקץ.

דיברתי פעם עם בחור שלא מצא את מקומו בעולם הישיבות, וניסו לשכנע אותו שהצבא זה "גם אפשרות". אמרתי לו כך: ניח שהמדינה מציעה לך לשכור מיטה באכסניה בתל אביב, עם עוד שלושים בני נוער חילוניים, זה אופציה בשבילך? האם בגלל שלא מצאת מסגרת בציבור שהולך בדרך התורה, אתה חושב על כיוון כזה? אז שלא יבלבלו אותך: עוד שלוש שנים, אחרי הצבא, אתה תהיה שם. בעצם, לא עוד שלוש שנים, אלא עוד שבועיים. מיד לאחר הגיוס אתה תחיה בדיוק במסגרת כזו, בתוך הצבא.

אחרי שזה ברור לגמרי שהצבא הוא לא אפשרות, אפשר למצוא

פתרונות. יש פתרונות. יש דרכים לעזור לכל אחד למצוא את מקומו. אבל רק אל נא אחי תרעו, אל תלכו לצבא! זו לא אפשרות בכלל.

## ועשו לי מקדש

כבר שנים לא מעטות שעולם הישיבות נמצא כל העת על שולחן הניתוחים, ומשנה לשנה זה מחרף. מה דעת כבוד הרב בעניין, באיזה תחום נדרש מבחורי ישיבות להתחזק במצב קשה זה?

זו שאלה עצומה. נראה שהקב"ה תובע מאיתנו להתחזק. במה? פשוט שיש תרופה אחת לכול - התורה. אלא מאי? תאמרו שהרבה למדו ולא עלתה בידם, התשובה פשוטה: אם לומדים תורה בלי טהרה, בלי ניתוק מבחוץ, התורה לא משפיעה.

הדבר בדוק ומנוסה, בחור שמוכן לקחת על עצמו אפילו חודש אחד בלי להתעניין בחדשות, (אל דאגה, אם יקרו דברים דרמטיים, אתה כבר תשמע מזה) התורה נכנסת לתוכו. יהודי צריך להשאיר לעצמו נקודה של קדושה, נקי ומובדל. לא לערב את הרחוב עם הישיבה. רק כשיעשה משכן, יתקיים בו "ושכנתי בתוכם" והתורה שהוא לומד תחלחל לתוכו ויתן לו קדושה דעת וכוחות להתמודד עם הניסיונות.

הקב"ה תובע מכן תורה לקחת את התורה ברצינות, ישיבה זה מקום של השראת שכניה. לומד תורה הוא לא עוד מישהו מהרחוב, הוא קדוש. כל ענייני העולם לא נוגעים ללומד תורה. ואם נקבל על עצמנו לחיות כך, התורה תרומם אותנו.

במילים חמות ותקיפות אלו, חותם הגאון הגדול שליט"א את שיחתו המאלפת והנוקבת לרבני האיגוד.

בצאתנו מעם הקודש, נושאים אנו את הלפיד הבווער באש האמת והאמונה. את הרושם הכביר של דבריו הבהירים, הנכונים לשעה ולדורות, אשר יש בהם כדי להעניק עוצמה ותנופה להולכים בדרך השם.



לכל שאלה או בעייה מול הצבא:

02-6507494

ת.ד. 7931 ירושלים | פקס 072-3387720 | אימייל 6507494@gmail.com  
לקבלת הגיליון באימייל הגישו בקשה לכתובת hzeaka@gmail.com



מוקד עצורים



לפנות מיידית 24 שעות ביממה | יהודה 8502103-054

מחלקת פטור דת



סיוע והכוונה לבנות ישראל בנושאי הצבא

המחלקה המשפטית



הסדרת מעמד | טיפול בעצורים | יעוץ משפטי

מחלקת תמיכה



תמיכה בעצורים ובני משפחותיהם פרויקט חונכים | תמיכה נפשית

מוקד סיוע



עזרה ראשונה בנושאי הצבא | יעוץ והכוונה

מחלקת ישיבות



שיבוץ בישיבות | נציגות בישיבות | כינוסים בישיבות



# אל תפסיקו לידאונג להם

תחקיר מטלטל: מגמה מדאיגה המבקשת לנגוס בעומק עולם התורה



שברה אותו לרסיסים: "מה? נתנאל? כבר יותר משבועיים אינו בישיבה. הייתי בטוח שאינו חש בטוב ונסע הביתה".

שוד ושבר. איפה נתנאל? הדחף הראשוני אמר: הילד נעלם, צריך לפנות למשטרה! אבל האבא העדיף לנסות לברר אצל חברים. הוא בירר בזירות והצליב נתונים. חבר ידע לומר בדל מידע, אחר צירף עוד חלקיק.

לבסוף התברר מעל לכל ספק שנתנאל נמצא בדירת מסתור של פעילים למען "החייל החרדי".



אבל מה נתנאל עושה שם? הוא בכלל לא חייל, הוא בחור ישיבה! לאחר חקירה ודרישה נמרצת, התבררה האמת המרה. נתנאל שבוי רוחנית ברשת שטוו לרגליו אנשים חסרי מצפון, אנשים המודרכים על ידי ערכים קלוקלים, ורואים לעצמם "מטרה קדושה" להדיח בחורים מדרך הישר.

אביו של נתנאל הפעיל מערכת לחצים שלא תיאמן בכדי שיותר לו לפגוש את בנו (!) פעיל העמותה חצץ בכל תוקף בינו לבין בנו, "זה יזיק לו נפשית" הודיע לאב בקור רוח. "זה אסור על פי חוק, הוא באמצע ההליך" ועוד כהנה וכהנה מילים. אביו של נתנאל שב על עקבותיו המום, מרוסק. אבל נחוש. לא ייתכן שהחוק יעמוד לצידם של אנשים הנוהגים כחוטפי ילדים. אמנם לא חטיפה פיזית, אבל שכנוע, תמיכה והסתרה - וכל זאת כשמדובר בנער קטין!

הוא יצא למלחמה, כמו שאבא נלחם על נפש בנו. רק לאחר שעירב את רשויות הרווחה, הצליח להוציא את בנו מ"דירת המסתור" האיזומה. אז התברר לו שבנו כבר ספג כמות של רעל השקפתי. את גופו הוציא משם, אך נפשו זקוקה עוד לכברת דרך ארוכה, עד להשבתו אל דרך המלך.

**הורים יקרים, אל תפסיקו לדאוג לילדים שלכם. עמדו עימם בקשר מתמיד וודאו כי אינם משמשים טרף קל לבעלי אינטרסים ומטרות זדוניות.**

**בחורים, אל תפלו במלכודת. זכרו, אף אחד לא יכול להיות בטוח על עצמו. לא נכנסים מרצון למקום סכנה!**

אבל מדובר בהרבה יותר מכך. כפי המסתמן, באופן לא רשמי, העמותה לא רק תומכת בחיילים בודדים, אלא פועלת לאיתור מתגייסים פוטנציאליים ועידודם להתגייס, באמצעות שכנוע מסיבי ותמיכה מעשית. במילים אחרות, העמותה לא רק תומכת בחיילים בודדים, אלא מייצרת אותם בפועל. הם דואגים שיהיו בחורים, מרקע משפחתי וחברתי הכי רחוק שאפשר מגיוס לצבא, שיחליטו החלטה אומללה להתגייס. בכך יהפכו מבחורים שנולדו למסגרת קהילתית, חברתית ומשפחתית משובחת - לחיילים בודדים הנזקקים לתמיכת העמותה.

התהליך, כפי שעולה ממקרים שהיו, מובנה בשטניות רבה. בשלב השכנוע, יותקף הבחור בטיעונים בעלי גוון אינטלקטואלי או רגשי, לפי העניין. תמיהות יועצמו, תיאוריות קונספירציה ייבנו, תסכולים משפחתיים ישנים ילובו, ורגשות קיפוח, בדידות חברתית או קושי זמני - יזכו ליחס מעמיק. עד שיתחוויר לבחור שהוא "אינו יכול" להמשיך בדרך שבה צעד עד היום, ושבעצם הוריו ומחנכיו אינם דורשים את טובתו המלאה. אלא מי? כמובן "דורשי טובתנו" החדשים.

בשלב הבא, לאחר שזרעי הספק והבלבול ינבטו, יוצע לבחור להתגורר בדירה של העמותה. שם הוא יזכה לאירוח מפנק וחומל, ויקבל מנות יומיות של עידוד ודברון ב"דרכו החדשה". המגורים בדירת המסתור, בעצם מגדירים את מעמדו מחדש. לא עוד בחור ישיבה, ואפילו לא בחור ישיבה מתקשה או מתלבט. מעתה אין הוא בחור ישיבה. רחוק מאוד מהוריו ומשפחתו, רבותיו וחבריו. מוגדר הוא כ"צעיר חרדי הבוחן את עתידו".

**ואם לא די בכך, הוא שווה בסביבה המעודדת את הגיוס לצבא [שנאסר על ידי כל גדולי ישראל מכל העדות והחוגים ובראשם מן רבנו עובדיה יוסף זיע"א] כביכול זו "מצוות עשה ממש כמו הנחת תפילין" (מתוך ציטוטים שהתפרסמו בתקשורת, מפי פעילי העמותה)**

**כמובן שבאטמוספירה זו, הבחור מקבל עידוד מסיבי "לבחון את עתידו בתבונה", "לקבל החלטות אמיצות" ועוד כהנה וכהנה הבלים. במקרים דומים, תסמורה שערות הראש, נחשפו בחורים בזדון למכשירים פסולים כדי להשקיעם בביצה, ולסייע להם לחצות את הגדרות!**

היו מקרים, שבחורים דיווחו כי בהתייצבות בלשכה, דחף אי מי לידיהם פתק ובו מספר הטלפון של פעיל העמותה. מבלי שביקשו או הביעו רצון להתגייס.

## איפה הבן שלי?

הנה סיפור אמיתי ומצמרר שטופל על ידי איגוד בני התורה הספרדים: נתנאל (השם האמיתי שמור במערכת) נשלח לישיבה כמו אחיו לפניו. משפחתו של נתנאל מתגוררת במרכז הארץ, והוא התקבל ללמוד בישיבה ירושלמית מעולה. הוא יצא מן הבית עם מזוודה ארוזה בביגוד ישיבתי ובמגדנות מבית אמא, והחל את לימודיו בישיבה.

ההורים היו רגועים, נתנאל התקשר מדי כמה ימים, התעניין בשלום הוריו ושיתף אותם בהווי הישיבה. נראה היה שהעתיד מזמן להם רק נחת מנתנאל.

כשנתנאל לא התקשר במשך שבוע, חשבו ההורים שנתנאל שקוע בלימוד ושכח לטלפן הביתה. חלפו עוד כמה ימים, ונתנאל לא מתקשר. ליבם של ההורים החל רוחש דאגות. האבא פנה לראש הישיבה, התשובה שקיבל,



מיידית על ידו כדי לזרוע מורץ בציבור, ולהחדיר את ההכרה שאף אחד אינו חסין.

מדובר בגייסים מזן אחר, ערמומי ומתוחכם.

הטקטיקה שלהם פועלת כך: הם מציעים שירות חינמי ומפתה, שנוגע בבטן הרכה של בחורי הישיבות ויכול לשכנע אותם לצרוך את השירות. אחד מציע אירוח לשבת, אחר מציע נסיעה חיינם לקברי צדיקים בצפון. כך או אחרת, ברגע שבחור צורך את השירות, הוא נמצא בידיהם לפרק זמן משמעותי.

בזמן הזה הם "פותחים לו את העיניים" ומנסים לערער את אמיתות היסוד עליהן גדל, בכל דרך. בזמן הזה הם מזהים נקודות חולשה ורגעי משבר, מפתחים שיחות נפש גדושות באמפטיה, ומכוונים בנחישות לעבר "פתרון הקסמים", שתמיד יהיה (אין לא) הגיוס לצבא. בחורים צעירים, שהשקפת עולמם עדיין בוסרית, נמצאים מול מתקפה אינטלקטואלית בשפה עשירה ומושכת. לא תמיד הם יודעים מה להשיב ואין להדוף.

ובזמן הזה ממש, כמה נורא, יכולה לעמוד אימו של הבחור ליד הנרות הדולקים, ולהזיל דמעות על בנה היקר, שיגדל בתורה...

## תומכים ב"חיילים בודדים" או מייצרים אותם?

אחד מאלו, לקח את האסטרטגיה הזו צעד קדימה, והקים ארגון לתמיכה בחיילים בודדים ממשפחות חרדיות. העמותה סוחטת רחמים בסיפורים עגומים על "החיילים המסכנים שנלחמים למען עם ישראל", ועוד צריכים לישון ברחוב. אוי, לא! הבו להם בגדים ומזון, מיטה ומתנות וליווי מסור. כמה מסכנים, המשפחה שלהם נטשה אותם. עם הנרטיב הזה הולכים ראשי העמותה למליונרים ומתרימים אותם בטכומים משמעותיים למטרה זו. בשטח, סיפורה של העמותה תמים הרבה פחות.

הזרוע הביצועית של העמותה, נעשית באותו אירוח שבתי, וממשיכה במקבץ של דירות המיועדות לחיילים בודדים ממשפחות חרדיות, ובתמיכה מסיבית שתמנע מהם להאזין למשפחה השבורה המפצירה בהם לחזור בהם מההחלטה האומללה.

**אליהו (שם בדוי) מאחת הישיבות הנחשבות במרכז הארץ, לומד היטב ואהוד על חבריו, קיבל הצעה מפתה לאירוח שבתי עשיר ולבבי "באווירה חרדית".**

**אליהו התקבל במאור פנים ובחביבות, על ידי יהודי חובש כיפה סרוגה, שהתברר כאיש שיחה מרשים ושנון. שולחן השבת התאפיין בשפע בשרים ויינות, שלל מעדנים, ושיחות אל תוך הלילה.**

**השיחות, כמה מוזר, חתרו בעקשנות לעבר נושא מסוים מאוד - גיוס לצבא!**

## הם מבקשים לפגוע במרכז

זה אמיתי לגמרי, ואליהו אינו היחיד. מאות בני ישיבה כבר ביקרו במאורת הפתנים הזו, וספגו קרינה ממארת של דעות כוזבות, שהצטברו כמשקע על דפנות הלב.

במקרים רבים, ההורים כלל אינם מודעים למעשיו של בנם. אמא מזילה דמעה מול נרות השבת, והבן היקר מכניס את עצמו, מרצונו, מתוך משובה נערית, למקום מסוכן מאין כמוהו מבחינה רוחנית.

**"לא לחינם הוא עושה את פעולת השכנוע בשבת" אומר לאיגוד בן ציון, שעבר שבת מוזרה ומבלבלת, שהותירה אותו אכול ספקות "אם מישהו היה מקליט את דבריו, אף אחד לא היה מגיע אליו יותר. יש לו כושר שכנוע נדיר, והוא מערים עליך ראיות וסיפורים וידיעות שמשאירות אותך פעור פה. אתה, בחור הישיבה "הבטלן" שאינו יודע דבר על העולם הגדול. זה מסמם ממש".**

בן ציון חזר לישיבה קרוע ומבולבל. עלו בו מחשבות שמעולם לא הרגו בהם קודם, הצבא נראה בעיניו באור אחר, והלימודים בישיבה איבדו את התנופה. בחסדי שמים, מצא את הדרך לדמות חינוכית שחילצה אותו מהמצר. אבל לא בכל מקרה הסתיימו העניינים בטוב.

כבר תקופה ארוכה עוקבים באיגוד אחרי תופעה מדאיגה: בעוד הצבא עושה כל מאמץ ללכוד את החלשים ולזנוב בבחורים המתגוררים בישובי ספר, לומדים בישיבות בלתי מוכרות, משתייכים לקהילות או למשפחות חלשות יותר, קיימת מגמה אחרת, מסוכנת ומטילת מורץ.

פה ושם, כמו משום מקום, נופלת פצצה בציבור החרדי. בחור מישיבה מצוינת, משפחה מבוססת, רקע חרדי לחלוטין, בחור המשתייך לליבת הציבור החרדי, מתברר פתאום כמי שרואה את עצמו מועמד לגיוס.

ההלם - עצום, שברון הלב של המשפחה והסביבה בלתי ניתן לתיאור. והתמיהה צפה ועולה שוב ושוב: מאיפה זה בא לו?

אז זהו, שיש מי שעובד, בזדוניות ובשקט, כדי ללכוד בדיוק את הבחורים האלו. כל מקרה של "הצלחה" בגיוס בחור שכזה, מופץ





את התאריך. ככה זה, כשאין מי שיזכיר לו הוא צריך להיות אחראי לעצמו. עוד כמה פעמים הגיע ללשכת הגיוס, ובכל פעם זה היה מרגיז, היו בדיקות וחתימות וטפסים וטרטורים, אבל בכל פעם הוא חזר אחר כך לשיבה והסוף היה טוב.

"עוד פעם ללשכת הגיוס?" החברותא זוקף גבותיו בפליאה. "מה קורה לך?" שרוליק משך בכתפיו. אין לו מושג. "אני חושב שיש לך בעיות" ציין החברותא באכפתיות "כדאי שתבדוק מה קורה שם".

מילותיו של החברותא זמזמו באוזניו, והוא החליט לשאול, לקרוא את הטפסים ולברר מה מתרחש. חבל שבדיוק הוא יסתבך, כשאין מי שידאג לו.

קרא - ונהיה לו שחור בעיניים.

כבר בפעם ההיא, שהגיע באיחור, הוסר מעמדו, ומאז היו כל הביקורים בלשכה בעצם תהליך של חיול. הוא עמד להפוך לחייל!

עיניו של שרוליק מושפלות, סלעים מתדרדרים ומתנפצים על ראשו. רוצים לקרוע אותו גם מהמקום היחיד שהיה לו לבית. הישיבה.

ומה עכשיו?

נשם עמוקות. "אבי ואמי עזבוני - והשם יאספני" לאטו שפתיו חרש. הוא הרים מבט נחוש אל החייל שמולו ואמר: אני - לפה - לא מגיע יותר! וקם ויצא.

חזר אל הישיבה. בלי מועדי התייצבות, בלי להתייחס למכתבים. הם רוצים לחייל אותו? הוא לא מגיע!

הטלפון מלשכת הגיוס לא איחר להגיע "אנחנו נעצור אותך" איים עליו הקול מעבר לשפופרת. העולם הסתובב סביב שרוליק. הוא מוקף בזרועות תמנון מרושעות וחסרות מעצורים שסוגרות עליו מכל עבר. והוא לבד, אלוקים! כל כך לבד.

מזמן לא חש אומלל כל כך.

רגליו הסתבכו זו בזו כשכשל לחדרו של המשגיח. המשגיח הקשיב לו במבט חומל ומשתתף. עיניו ליטפו אותו, את היתום הגיבור, הבודד, המחושל.

"ילד יקר" אמר בשקט. "גיבור אבל אתה לא צריך לסבול כל כך". פיסת נייר נדחפה לידו, ובה היה רשום מספר טלפון.

שרוליק אחז בה בלהיטות, חיפש פינה שקטה, וחיג.

בבת אחת הוקף בצוות שלם, אכפתי. הם נסערו מצרתו וזימו רעיונות, בנו תוכנית פעולה והפעילו רשת שלמה של מקצוענים. לכולם היה אכפת כל כך.

הוא בידיים טובות. בערב יטלפנו מהאיגוד ויעדכנו אותו מה עליו לעשות, יקבעו לו פגישה, ידריכו אותו, יציידו אותו, ילוו אותו, יעטפו אותו...

עוד נכונה לו דרך, אולי קשה תהיה וקוצים יעלו בה, אבל הוא לא ילך בה לבד. איתו ילכו הצוות המקצועי והאכפתי של איגוד בני התורה הספרדים.

**וגם, כן, גם אתם תהיו שם עם שרוליק בתפילה ובדאגה. כל אמא יהודייה שמדליקה את נרות השבת ומתפללת על הילדים שלה, אנא, הוסיפי דמעה אחת לזכותו של ישראל בן רבקה, שיוכל לשבת וללמוד בנחת.**

**כי שרוליק הוא הילד של כולנו.**

## למה שונאים אותנו?

דעה

בתקופה האחרונה חווים אנו שנאה גוברת והולכת כלפי הציבור החרדי. שנאה זו מסבה לנו, שומרי התורה, כאב גדול. נראה שלא כך צריך להיות המצב. אולם האם אכן כך? אולי דווקא שנאה זו היא המצב הרצוי עבורנו, בעודנו בגלות?

בפרשת בחוקותי ישנו פסוק המתאר את דרכו של עם ישראל בגלות, והנהגת הבורא לשמרו: "ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים... להפר בריתי איתם כי אני ד' אלוקיהם" (ויקרא כו, מד). בגמרא במגילה (דף יא ע"א) כתוב דבר נפלא: לא מאסתים בימי יוונים, ולא געלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן, להפר בריתי אתם בימי פרסיים, כי אני ה' אלוקיהם בימי גוג ומגוג". בהמשך מפורט כיצד בכל דור ודור העמיד הקב"ה עזרתו לעמו, בימי היוונים היו החשמונאים ובימי המן מרדכי ואסתר.

אולם בתוך הדברים מוצאים אנו דבר פלא: בימי גוג ומגוג יודעים אנו שמתחוללת מלחמה נוראה על ד' ועל משיחו. כיצד זה דווקא בזמן כזה מוצאים אנו את השגחתו ואהבתו יתברך?

תשובה לדברים ניתן למצוא בדברי המשך חכמה, הכותב כי לאמתו של דבר, קיומו של עם ישראל כעם האוחז במסורת אבותיו בלי להתערב באומות זה פלא עצום. כיצד זה מתרחש? את התשובה מתאר בעל המשך חכמה: כשעם ישראל נמצאים בקרב אומה המסבירה להם פנים ומעניקה להם חופש דת,



הגאון רבי **אברהם שמש שליט"א**  
ראש מוסדות "עטרת אהרן"  
חבר ועדת הרבנים של "איגוד בני התורה הספרדים"

בתחילה זה נראה תשועה והצלה. אולם במשך הזמן מתחילים לאהוב את הארץ וללמוד ממעשי תושביה. ומכאן קצרה הדרך לאסון הנורא של התבוללות ואובדן. או אז מביא הקב"ה רוח סערה עזה של גזירות ורדיפות שמעוררות את היהודים לדבוק בתורת ישראל. בכל פעם שמתחילים להתקרב לגויים, "הפך ליבם לשנוא עמו" בורא עולם יוצר חיץ והפרדה בין ישראל לעמים, לבל תאבד שארית ישראל.

רועי ישראל התוו לנו את הדרך. יעקב אבינו בדתו למצרים, בחר לשבת בארץ גושן, בנפרד מהמצרים. לאחר מותו החלו להתערב בין המצרים, אולם עמד להם הגדר הגדול שלא שינו שמש לשונם ומלבושם, וזכו להיגאל. וכך בכל שנות הגלות, הקפידו כלל ישראל להיבדל מדרכי הגויים, וכל הקשר עימם רק כפי הנחוץ לצורך הקיום ולא יותר.

במבט כזה, שנאה זו ששונאים אותנו היא מאהבתו יתברך, שלא יתקיים בנו חלילה "ונושנתם בארץ... ואבדתם מהרה". שנשאר דבוקים בבורא עולם ובתורתו. שומה עלינו להתחזק ולהתעורר, ולראות ברדיפות מדרבן ומעורר להתקרב לבורא עולם, ולעשות רצונו יתברך בכל כוחנו.

**שנזכה לשנת פדות, שנת גאולה וישועה במהרה בימינו אמן.**

אברהם שמש

**"שמחו בה' וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב"**

ברגשי שמחה וגיל נשגב ברכה נאמנה לכבוד המאור הגדול המאיר לנו דרך ומסילה, כמלאך של רחמים עומד על גבינו תדיר בעצה ותושיה, לפשוט כל ספק ולהורות דרך הישרה, מוסר נפשו בכל ליבו להצלחת והתפתחות פעילות הקודש

**הגאון הגדול רבי יעקב שילוני שליט"א**  
ר"מ ומו"צ ישיבת "אהבת שלום"  
חבר ועדת הרבנים של "איגוד בני התורה הספרדים"

לרגל השמחה השרויה במעונו בארוסי ביתו הכלה המהוללה תח"י עב"ג החתן המפואר הבה"ח **שלמה ידידיה נ"י** (למשפחת אביעד)

יתן ה' זכות הרבים תעמוד להם ולזרעם לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. אכי"ר

כעתירת **איגוד בני התורה הספרדים**

## מלך במשפט



מזכה הרבים  
הגאון רבי **יעקב ישראל לוגסי שליט"א**

בימים אלו, ימי המשפט, אנו מעתירים ומתפללים לזכות בדין, אך יחד עם זאת זוכרים כי "מלך במשפט יעמיד ארץ" וגם לנו יש צורך ומתפללים שיש יב ה' שופטינו כבראשונה.

הצורך בכך נהיה מוחשי יותר, כאשר משנאי התורה נושאים ראש ומבקשים ליטול מאיתנו את הנהגת גדולי התורה הגודרים גדר ועומדים בפרץ, השומרים עלינו לבל נסטה מדרך הישר ולבל ניפול לבאר שחת.

כמה הלב כואב ודואב כאשר בית משפט קנס כמה מחכמי התורה שליט"א בסכום כסף גדול, וכל זה על גודל "חטאם" שהעזו לגדור גדר ולהרחיק סכנה רוחנית המאיימת עלינו ועל צאצאינו, ואנו אנה אנו באים, האם גם את הזכות הכי בסיסית, ללכת לאורם של רבותינו רועינו, המגלים ומזהירים מפני הסכנות האורבות, גם את הזכות הזו מנסים ליטול מאיתנו?

ומה יהיה השלב הבא, אולי גם יאסרו על גדולי התורה להביע דעה בעניין השימוש באינטרנט הטמא, או בעניין לאסור את ההליכה לאתרים מחללי שבת, ואולי עוד יאסרו עליהם לאסור את הגיוס לצבא? עד להיכן נגיע???

ומי יודע אם לא נסיון הוא לנו מן השמים לנסותנו עד כמה כבוד התורה יקר בעינינו, שכן זה מה שסינגר עלינו לבל ישלטו עלינו בגזירותיהם ולבל תעשה ידיהם תושיה חלילה.

יעקב ישראל לוגסי



# מבזקים

משה סימן 106

## ביקור צבאי תמוה ומקומם בביתה של נערה חרדית

היא הגישה תצהיר דת כחוק ובמועד. אולם לפתע פתאום, נקשה משלחת צבאית בפתח ביתה. מדובר בנערה חרדית שגרה באשדוד ולומדת בסמינר חרדי. החיילים שנקשו בפתח הבית דרשו מסמכים המוכיחים כי היא לומדת בסמינר שעליו הצהירה (!) יודגש, כי לאקט הזה אין שום בסיס חוקי!

למרבה החסד, גילו השכנים ערנות. כאשר נוכחו החיילים לראות כי מעשיהם נחשפו ברבים, מיהרו לנטוש את המקום בבהילות, כגנבים שנתפסו בקלקלתם.

## קורע לב: ראש הישיבה מעיד "תוצאות החוק הגיעו אליי. היעדים פגעו בנו, בספרדים"

ראש ישיבה ספרדית מספר בגילוי לב, בראיון לאחד מכלי התקשורת החרדים: "חוק הגיוס לא עניין אותי, סמכתי על הנציגים החרדים שהם יודעים מה הם עושים. אבל תוצאות החוק הגיעו אליי. היעדים פגעו בנו, בספרדים, כמה תלמידים מהישיבה אצלנו התגייסו בגלל המכסות."

ראש הישיבה מונה שמות ישיבות ספרדיות שנסגרו או שמספר תלמידיהם הצטמצם: "נחלת משה, שארית יוסף, זוהר התורה, משכן שלום, פורת יוסף בגאולה ועוד. אלו נתונים מזעזעים, הרי יש גידול טבעי במגזר החרדי". נתונים שזורמים לאיגוד משיבות ספרדיות בערי הפריפריה, מצוירות מצג מדאיג ביותר. נראה שמישהו החליט למכור את הישיבות הספרדיות במכירת חיטול. די לאדישות!

## מציעים לבנן מסגרת לימודים קורצת? אל תילכד ברשת

הבן שלך מתקשה להשתלב במסגרת ישיבתית? בדיוק בשבילו נפתחו בשנים האחרונות שלל ישיבות הכוללות קורסים מעשיים ופעילות עשירה, באווירה "מכילה", "מעצימה" ובסביבה פסטורלית. מדהים, נכון?

למרבה הצער, ברוב רובם של המקרים, מדובר במזימה אפלה. אלו למעשה ישיבות תיכוניות המשומנות בתקציבי עתק כחלק מהמזימה השלטונית לשנות את פני החברה החרדית. בחור שייכנס לישיבה הזו, צועד לרוב במדרון בכיוון אחד - אל הצבא.

## החרדים הם נטל לצבא!

הכתב הצבאי של 'ידיעות אחרונות' יוסי יהושע, חשף בתוכניתו בגלי צה"ל: מערכת הביטחון לא זקוקה ל"חיילים חרדים"

"הם יקרים מאוד. חייל חרדי עולה יותר מכפול - ואנחנו עם עודף חיילים שאין מה לעשות איתם". שוב מוכח, שחוק הגיוס לא נועד לצורך הצבא, אלא ל"ריקון הבריכה" ולהפחתת כמות לומדי התורה המגנים על עם ישראל.

את שמך ה' אלוקינו



נשמת כל חי תברך

אילו פינו מלא שירה כים ולשונונו רינה כהמון גליו אין אנחנו מספיקין להודות להלל ולשבח לבורא כל עולמים על כל חסדו הגדול עלינו בהצלחת מגבית הקודש "להציל את הדור הצעיר" מעל ומעבר למשוער

### התודה והברכה

אל 264 הפעילים והידידים שמסרו נפשם להצלחת המגבית ואל 5,252 התורמים שנענו לקריאת גדולי הדור שליט"א

ביחד הביאו לתוצאה המרשימה של 1,039,614 ש"ח

זכות הצלת אלפי נשמות ישראל, בנים ובנות, תעמוד לכל העושים והמעשים אשר זכו בשותפות נצח במפעל הקדוש הזה

מברכים ומהללים

איגוד בני התורה הספרדים

