

# קול החינוך

יו"ל ע"י 'ועד הורים'  
למסירת מידע  
ומשלוח מסמכים  
טלפקס: 03-691-5752  
דוא"ל: kol581562@gmail.com

קידוש שם שמים היסטורי ומהדהד

## היהדות החרדית בארה"ק ובחו"ל במערכה נחושה לפתיחת מוסדות התורה והחינוך בשעה זו במלואם

**אם רוצים - אפשר!...**  
לקח נוקב למצב החינוך החרדי בשנים האחרונות  
**- עמוד 6 -**

הצעד הדרמטי של פתיחת מוסדות החינוך במלואם בניגוד גמור לחוקי השלטון, התקבל בתגובות נלהבות מקרב הציבור החרדי, ובהערכה עצומה למנהלי המוסדות והמחנכים העומדים

היהדות החרדית העולמית בעיצומה של מערכה היסטורית בהיקף שלא היה כמותו כבר שנים רבות. מוסדות התורה והחינוך החרדיים בכל רחבי תבל פתחו את שעריהם בעת ובעונה אחת כנגד איסור השלטונות בארץ ובחו"ל תחת איזמים ועונשים כבדים המופנים כנגד מנהלי המוסדות העומדים בחזית המערכה בעוז ובגאון.

מועצת גדולי התורה בארה"ב בקריאת קודש:

### "פשוט שצריכים לחפש כל מיני עצות אפשריות להמשך הלימודים כי הסכנה הרוחנית היא חמורה ביותר מהסכנה הגשמית"

מנהלי מוסדות החינוך בניו יורק בראשות הרבנים וגדולי התורה שליט"א בסירוב פומבי ותקדימי להחלטות הממשל לסגירת מוסדות החינוך

בניהם מוסדות תש"ר שעל הבל פיהם העולם קיים וגם לרבות מוסדות חינוך הבנות שבלעדיהם אין קיום לעמינו - הנה פשוט שצריכים לחפש כל מיני עצות אפשריות להמשך הלימודים כי הסכנה הרוחנית היא חמורה ביותר מהסכנה הגשמית."

את מכתבם סיימו בברכה נרגשת "שתתרום קרן התורה והחינוך הטהורה ונזכה שישמע קול יעקב בוקע מבתי כנסיות ומבתי המדרשות."

באופן מיוחד היתה התנכלות שלטונית למוסדות החרדיים בניו יורק, כשמושל ניו יורק איים על מנהלי המוסדות באיומים כבדים ביותר. בעקבות כך, התקיימה במוצאי שבת פרשת בראשית, אסיפה של רבני הקהילות החרדיות בבורו פארק, דיינים ומורי הוראה, יחד עם מנהלי מוסדות התורה והחינוך מכל החוגים והעדות.

מנהלי המוסדות פרושו בפני הרבנים את כל הפרטים, מחד, את האיומים הקיימים על המוסדות מצד השלטונות באם יפתחו, ומנגד, את ההשלכות החמורות שניתן לראות בחוש מכל התקופה

במכתב מיוחד שהוציאו "מועצת גדולי התורה" בארה"ב שליט"א, מברכים ומחזקים את הצעד ההיסטורי של בני היהדות החרדית בארה"ק ובחו"ל, כשאת מכתבם פתחו במילים היסטוריות אלו: "הציבור החרדי לדבר ד' נמצאים במצב חמור ביותר."

בהמשך כתבו: "עומדות בפנינו גזירות איזמות של צמצום באי בתי הכנסת וסגירת מוסדות התורה

במקביל להתעוררות המרשימה וההיסטורית בארה"ק לפתיחת מוסדות החינוך בניגוד להוראות השלטון הכפרי, התאגדו גם הקהילות החרדיות בארה"ב לביצוע הצעד החינוכי והמבורך, ופתחו את המוסדות למרות האיסור השלטוני, כשכידוע, בארצות אלו צעדים שכאלו הינם מורכבים וקשים לאין ערוך וספק אם ננקטו צעדים כאלו אי פעם.

בנות ציון היקרות איכה נחשבו לנבלי חרס!?

### קריאה נמרצת גם לפתיחת מוסדות החינוך של "בית יעקב" במלואם באופן מיידי להציל את הבנות ממצוקה חינוכית חמורה

מועצת גדולי התורה בארה"ב שליט"א כתבו במכתבם בענין פתיחת המוסדות: "וגם לרבות מוסדות חינוך הבנות שבלעדיהם אין קיום לעמינו"

פתיחת שנת הלימודים הושבתו הלימודים בשנית בעקבות הס'גר'. כך יצא, שבמשך שמונת החודשים האחרונים, התקיימו בבתי הספר מספר מועט ביותר של ימי לימודים, כשבמשך כל הימים הארוכים של השבתת הלימודים שוהות הבנות בביתן ללא מסגרת.

בכיתות הגבוהות ובסמינרים המצב חמור עוד יותר, שם גם המשך בעמוד 5

את מוסדות החינוך של הבנות, והמצב הוא, שבחשוב כללי של כל התקופה, מזה כשמונה חודשים, שוררת עזובה נוראה בענין חינוך הבנות.

בתום השבתת הלימודים בתקופה הראשונה של הקורונה, החזירו את הלימודים בעיקר בכיתות הנמוכות ובאופן חלקי בלבד, כשזמן קצר לאחר מכן הגיע "החופש הגדול", שהתמשך על פני חודשיים ימים, וזמן קצר לאחר

המאבק של היהדות החרדית לפתיחת מוסדות החינוך למרות האיסור השלטוני, כולל גם את מוסדות החינוך של בנות ישראל ב"בית יעקב". וכפי שכתבו מועצת גדולי התורה דארה"ב שליט"א במכתבם בענין פתיחת המוסדות בשעה זו: "וגם לרבות מוסדות חינוך הבנות שבלעדיהם אין קיום לעמינו". אלא שלדאבון לב, שורר רפיון חמור בעניין זה. לעת עתה לא כל החוגים פתחו

# היהדות החרדית בארה"ק ובחו"ל במערכה נחושה לפתיחת מוסדות התורה והחינוך בשעה זו במלואם

המשך מעמוד הקודם

להשתלב עם הצעד שמקיף את כל החוגים ביהדות החרדית, ובעל כורחם הם נעמדים ומנסים להצדיק בפני הציבור החילוני את המרד החרדי ההיסטורי. ראשי השלטון ופקידי המשטרה העריצים, עומדים חסרי אונים למול "המרד החרדי" שטרם היה כמותו, כשכעת מקבלים הם את

התגובה המושלמת למהלך הנפשע של כל החוקים והתקנות שחוקקו בזה אחר זה לאורך כל התקופה כנגד כל דבר שבקדושה, חוקים דרקוניים שהגיעו לשיאם בחוק המחייב לנעול על מנעול ובריח ולשתק כמעט כליל את מוסדות החינוך בארץ הקודש בתקופה זו עד לתאריך בלתי ידוע. הדבר המקומם במיוחד בענין זה

הוא השיח הנבזי שמתנהל כל העת בתקשורת על ידי ראשי השלטון, אשר משווים את נושא פתיחת המוסדות החרדיים לנושא פתיחת המוסדות החילוניים, למרות שגם להם ברור וידוע היטב, שנושא פתיחת מוסדות החינוך החרדיים הינו ערך בדרגה של "צורך חיוני" ממדרגה ראשונה עבור הציבור החרדי, בעוד שנושא פתיחת

המוסדות החילוניים אינו אלא נושא של שירותי שמרטפות עבור ההורים ותו לא.

מה שברור הוא, שבקרוב הציבור החרדי כולו התחדדה ההכרה הבסיסית והיסודית שלא ניתן בשום פנים ואופן לשוב ולסגור את שערי המוסדות כמו שנעשה בתחילה ב"גל הראשון", מכיון שלימוד התורה והחינוך הטהור לילדינו זו שאלה של חיים, כי התורה היא חיינו, וסגירתם הינה סם המוות עבור ילדינו פשוטו כמשמעו.

## גדולי הדורות בחובת מסירות נפש להרבצת תורה ברבים

**בתורתו ונתעצב במיתתו, אולם מפני שאם אין גדיים אין תיישים הוטלה החובה על התנא ותורתו שימסור את נפשו עבור קיומה של התורה להבא". (המאמר המלא מובא בעמוד הבא).**

יסוד ברור זה נחרט לדורות לא רק במעשהו של רבי עקיבא, אלא גם במעשיהם של גיבורי עמינו, כל "החסידים והישרים והתמימים שמסרו נפשם על קדושת השם" בכל הדורות ובכל המצבים למען לימוד התורה בשעת השמדות.

סיפורים רבים מספור יש רק מהדור האחרון, בעת חורבן יהדות אירופה, כשבתוככי הגטאות בפולין ובליטא, תחת השלטון הנאצי, הרביצו תורה לילדי ישראל וקיימו את מצוות התורה והתפילה תחת חרדת מוות מוחשית פשוטו כמשמעו.

ובאותם שנים לפניהם ולאחריהם, היו אלו גם "יהודי הדממה" על אדמת רוסיה הסובייטית, שתחת המגף הרוסי ישבו ולימדו תורה לבניהם תחת עיניהם הבולשות של סוכני החרש של הק.ג.ב. שלא פעם לכדו אותם את המחנכים ומרביצי התורה מוסרי הנפש והגלום לסיביר הקפואה.

כעת, זכה דורינו זה אף הוא למסירות נפש הירוואית זו, ובסיעתא דשמיא אכן שוררת רוח גבורה יהודית טהורה זו בקרב הכל. הרגש הטהור של כל יהודי מאמין, שהתורה היא עצם החיים, וששום דבר בעולם לא יכול להוות סיבה לגדוע את החיים - חיי התורה והמצוות, גואה בלב כולם, והכל מרגישים בחזית אחידה ומשותפת כאיש אחד בלב אחד כנגד השלטון הכפרי החפץ לעקור תורה מישראל.

**זוהי הדרך של כל מי שדרכו רגליו על הר סיני! זוהי דרכו הבוררה והנצחית של עם התורה מדורי דורות: מסירות נפש למען קיום התורה בישראל ללא פשרות וויתורים ללא הגבלות וצמצומים היו לא תהיה!**

שהוכח לדאבון לב מכל התקופה הארוכה שעברה על ילדי ישראל ברחבי העולם היהודי, כשחלק גדול ממוסדות התורה והחינוך היו סגורים או שהתנהלו בצורה מצומצמת, כשבעקבות כך התחוללה ירידה חמורה ביותר בלימוד התורה באיכות ובכמות בעם התורה בכל העולם כולו.

הדבר ברור ביותר: לא יתכן לאפשר מצב של נסיגה כללית של ילדי ובחורי ישראל מלימוד התורה! לא יתכן לאפשר הפסקה או פגיעה בלימוד התורה של ילדי ובחורי ישראל ועוד בעת ובעונה אחת בכל העולם כולו! הן מצב כזה הוא מצב של "ביטול התורה בישראל" פשוטו כמשמעו!

ובמצב כזה מחויבים אנו להיאבק עד הסוף! במצב כזה חובה לקיים את לימוד התורה אפילו במסירות נפש ממש, אפילו היה זה מצב של פיקוח נפש וודאי.

מרן הגאון הקדוש **רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל** מייסד, שמסירות נפשו המרטיטה של התנא הקדוש רבי עקיבא ללמד תורה ברבים בשעת הגזירה היתה מפני שמלבד חובת מסירות נפש על ג' עבירות הידועות, יש חובה למסור את הנפש גם בעת שיש ניסיון להשתיק את קול התורה בישראל.

וכה דבריו (הדברים מובאים בראש ספרו "ברכת שמואל" חלק ד'): **"והקשו הראשונים איך היה התנא רבי עקיבא מוסר את נפשו על זה, הא אין דין מסירת נפש שיהרג ואל יעבור אלא רק על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכת דמים? ותירצו, כי זהו קיום כל התורה, מפני שאז עמד בסכנה כל קיומה של התורה, והיה החוב מן התורה שהתנא הקדוש רבי עקיבא יתן את נפשו עבור קיומה".**

ומוסיף הגה"ק רבי ברוך בער זצ"ל דברים מבהילים עד היכן מגיעים הדברים בעת כזאת, זה לשונו: **"ואף שאין דבר חביב לפני הקב"ה כמו רבי עקיבא ותורתו, עד שמשא רבינו שמח**

היסוד הברור שלימוד התורה הוא חיינו ולא ניתן בשופו"א לבטל את ילדי ונערי ישראל מלימוד התורה, נכון בודאי ביחס ללימוד התורה של כל ילד וילד וכל נער ונער בפני עצמו, ובפרט לימוד התורה של תשב"ר, שעליהם אמרו חז"ל שעל הבל פיהם העולם עומד. אמנם הדברים מתחדדים שבעתים כאשר המדובר על פתיחת מוסדות התורה והחינוך, שזהו 'תלמוד תורה דרבים', אשר ביטולו חמור למעלה מכל דבר אחר כידוע.

מרן הגאון הקדוש

**רבי מאיר שמחה מדווינסק זצוק"ל**

בעל "המשך חכמה",  
כותב בספרו "המשך חכמה" (ס"פ תרומה), ש"תלמוד תורה דרבים" דוחה אפילו מצב של



פיקוח נפש ממש, וכתב בזה הלשון: **"על תלמוד תורה דרבים צריך למסור עצמו למיתה ולהסתכן עבור זה"**. מה שלא מותיר איפוא עוד שום ספק באשר לחובת פתיחת המוסדות בשעה זו.

אמנם המערכה שאנו נמצאים בעיצומה איננה רק מצד "איסור ביטול תורה דרבים", אלא זהו מאבק גורלי על כל קיום התורה בישראל! מה שעומד על הפרק כעת הוא, האם לימוד התורה ברחבי העולם היהודי כולו ימשך ויישמע, או יפסק חלילה עד לזמן בלתי ידוע!

ההוראות השלטוניות העכשוויות של השלטונות בארה"ק ובחו"ל, האוסרות או מגבילות את לימוד התורה במוסדות התורה והחינוך, הינם "גזירת כליה" והנפת חרב על קיום התורה בישראל בשעה זו, עם השלכות מרחיקות לכת לטווח הקצר והארוך רח"ל. וכפי

## דברים חוצבים להבות אש

# "כי אם אין ח"ו תורה הרי כאן תיכף המיתה ואנחנו מוכרחים להיות בתוך התורה ולהקהיל קהילות ברבים"

מאת מרן הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ' זצוק"ל בעל "ברכת שמואל" מקמוניץ

והנה, פפוס בן יהודה (רבינו הגר"א בספר אמרי נועם כתב שהיה אותו פפוס ולוליניוס שמסר את עצמו על כלל ישראל, ומה דאמר דנתפס על דברים בטלים, היינו דאצל המלכות הרשעה נתפס על כך, ולא שכן היו הדברים) אמר אז להתנא: "אי אתה מתירא כו", והענין קשה, מה היתה שאלתו של אותו קדוש וצדיק פפוס בן יהודה על התנא, הא רבי עקיבא עשה בזה חובת התורה כשמסר עצמו על קיום התורה?

ונראה שעיקר שאלתו לא היתה על מה שלימד תורה לתלמידים, אלא על מה שהקהיל קהילות ברבים, והרי היה לו ללמד במחבואים ובהסתרה, ונמצא שהתנא רבי עקיבא הכניס את עצמו בסכנה, זאת היתה שאלת הצדיק פפוס.

והשיב לו רבי עקיבא, דשאלתך דומה לשאלת השועל להדגים, דהמה בהיותם שוכנים בתוך המים מכניסים את עצמם בסכנה, דעל ידי זה בני אדם עושים עליהם רשתות ומכמורות לצודם ולהמיתם, והרי יש להם עצה לצאת ליבשה, ולמה המה יושבים במקום סכנה ואינם מתיראים. ועל זה השיבו הדגים: האתה פקח שבחיות? ומה אם במקום חיותנו כך וכו'. ביאור הדבר, דהלא אם במקום חיותנו הננו בסכנה, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה, ואיך תשאל אותנו למה אנחנו מכניסים את עצמנו בסכנה על ידי זה שאנו נמצאים בים, הלא זהו חיותנו ובלי זה הרי המיתה ממש לפנינו, ומוכרחים אנו להיות במים, ואם יש סכנה גם במים, הלא בא זה ממילא אליהם ולא שנחשוב כי המה מכניסים את עצמם בסכנה.

כן אמר התנא רבי עקיבא, דשאלתך היא ממש כשאלת השועל. הלא אם במקום חיותנו כך, במקום מיתתנו על אחת כמה וכמה. באור הדבר, דאם נלמד תורה לתלמידים במחבואות ומסתורים, זהו בטולה של התורה ואז הרינו מתים ממש, כי אם אין ח"ו תורה הרי כאן תיכף המיתה, ואם כן אנחנו מוכרחים להיות ולימצא בתוך התורה ולהקהיל קהילות, ואם ח"ו גם אז באה הסכנה, הרי היא באה ממילא ולא דתחשבני כמעמיד את עצמי במקום סכנה.

(ברכת שמואל ח"ד)

אם באנו לדעת עד היכן חובת חיבת התורה להוקיר אותה בלב, נקדים מה דשנינו בברייתא (ברכות דף ס"א, ע"ב):

"ת"ר פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא יעסקו ישראל בתורה, בא פפוס בן יהודה ומצאו לר' עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק בתורה, אמר לו: עקיבא, אי אתה מתירא מפני מלכות? אמר לו: אמשול לך משל למה הדבר דומה לשועל שהיה מהלך על גבי הנהר וראה דגים שהיו מתקבצים

ממקום למקום, אמר להם: מפני מה אתם בורחים?

אמרו לו: מפני רשתות שמביאים עלינו בני אדם,

אמר להם: רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אנו

ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם? אמרו

לו: אתה הוא שאומרים עליך פקח שבחיות?

לא פקח אתה אלא טיפש אתה, ומה

במקום חיותנו אנו מתיראים, במקום

מיתתנו על אחת כמה וכמה. אף אנחנו כך.

אמרו: לא היו ימים מועטים עד

שתפסוהו לרבי עקיבא וחבשוהו בבית

האסורים ותפסו לפפוס בן יהודה

וחבשוהו אצלו. אמר לו: פפוס, מי הביאך

לכאן? אמר ליה: אשריך רבי עקיבא

שנתפסת על דברי תורה, אוי לו לפפוס

שנתפס על דברים בטלים. בשעה שהוציאו

את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה,

והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, והיה

מקבל עליו עול מלכות שמים וכו' היה מאריך

באחד עד שיצתה נשמתו באחד וכו'". עיי"ש.

\* \* \*

הנה מבואר מזה דהחובה היתה שהתנא רבי עקיבא ימסור את נפשו עבור קיומה של התורה.

והקשו הראשונים דאיך היה התנא מוסר את נפשו. על זה, הא אין דין מסירת נפש שיהרג ואל יעבור רק על עבודה זרה גילוי עריות ושפיכת

דמים? ותירצו, כי זהו קיום כל התורה, מפני שאז עמד בסכנה כל קיומה של התורה, והיה החוב מן

התורה שהתנא הקדוש רבי עקיבא יתן את נפשו עבור קיומה. אף כי אין דבר חביב לפני הקב"ה כמו

רבי עקיבא ותורתו, דמשה רבינו ע"ה שמח בתורתו ומתעצב במיתתו, אולם מפני שאם אין

גדיים אין תיישים הוטלה החובה על התנא ותורתו שימסור את נפשו עבור קיומה של התורה להבא.



מפורסם מה שאירע באסיפה של גדולי הדור, שבה השתתף מרן הגאון רבי ברוך בער זצוק"ל ושמע שאחד מהמשתתפים שם התבטא שהתורה זה האוויר, החמצן של החיים.

הזדעק רבי ברוך בער ואמר: "התורה זה לא האוויר של החיים, התורה זה החיים עצמם!"...

מפי השמועה



## זעקת הישיבות הקטנות

לכבוד גיליון "קול החינוך" אני רוצה להשמיע את הזעקה בנושא של הישיבות קטנות. כבר יותר מחצי שנה שקיצצו את הלימודים בישיבות הקטנות בגלל הקורונה. מתחילים בשעה עשר בבוקר ומסיימים בשעה שבע בערב. הסיבה הרשמית היא בגלל הארוחות, אבל יש לזה פתרון פשוט, שיביאו אוכל מהבית כמו בחיידר.

מה שקורה בגלל זה, שהבחורים משתעממים ומבלים סתם את שעות הערב, בבוקר קמים מאוחר, וכל האוירה מאוד חלשה. כל אחד יכול לתאר איך נראים בחורים שנמצאים בחצי-מסגרת.

כיום כולם כבר מבינים את התוצאות החמורות מהמצב של הישיבות בחצי שנה האחרונה, באסיפות של ראשי ישיבות כבר יושבים ומדברים על האסונות שקרו בגלל המצב, אז במקום להתעשת ממשיכים את זה?!

דיברתי עם עוד הורים שיש להם בנים בישיבות קטנות, ולכולם זה מפריע מאוד! כולם כבר מבינים שאין הצד שווה בנוק המלך ובמצב הזה פשוט מאבדים את הבנים! יש סיפורים רבים על בחורים טובים בישיבות קטנות שמשמם התדרדרו בגלל המצב הזה!

אני פונה לכל מי שבידו הדבר: אנא! אמרו למשחית הרף!

בכאב רב, י.ג. ירושלים

### מה יעשה הנער ולא יחטא?!...

לכבוד מערכת קול החינוך כמה גדול הכאב להיווכח מה קורה עם הנוער שלנו בעקבות המצב. באחד הימים האחרונים הזדמנתי לשכונת נוה יעקב וראיתי ליד המרכז המסחרי בשכונה שלושה ילדים שנראים ילדי חידרים ממשפחות טובות בערך בגיל עשר, משחקים בכדור עם שלוש נערים אתיופים חילוניים! זו חטאת וזו פריה כאשר אין לימודים בחיידר מה יעשה הנער ולא יחטא.

כמו"כ סיפר לי ידיד המתגורר בב"ב, שבימים אלו הרבה אחרי תחילת זמן חורף, אפשר לראות כל ערב את הפארקים בב"ב מלאים בבחורי ישיבות שיושבים על הספסלים ומעשנים רגילות ומבלים את זמנם לריק. וזה כנראה בגלל שחלק מהישיבות עדיין לא פתחו את זמן חורף, או בגלל בחורים שלא מסוגלים להיכנס לכל ההגבלות שעושים בישיבות, כך זה כשעוזבים מקור מים חיים ואז חוצבים בורות נשברים. עד מתי?!

הכותב בכאב אחד הקוראים

# מועצת גדולי התורה בארה"ב בקריאת קודש: "פשוט שצריכים לחפש כל מיני עצות אפשריות להמשך הלימודים כי הסכנה הרוחנית היא חמורה ביותר מהסכנה הגשמית"

המשך מעמוד ראשון

## עת צרה היא ליעקב וממנה יושע

ג' חשוון תשפ"א

הציבור החרדים לדבר ה' נמצאים בטנף חמור ביותר. ראשית, עומדת בפנינו התפשטות המחלה ר"ל, ושנית עומדות בפנינו גזירות איומות של צנזורה באי בתי הכנסת וסגירת מוסדות התורה בניהם מוסדות תשב"ר שעל הכל פיהם העולם קיים וגם לרבות מוסדות חינוך הגנות שבלעדיהם אין קיום לעמנו.

הנה פשוט שצריכים לחפש כל מיני עצות אפשריות להמשך הלימודים כי הסכנה הרוחנית היא חמורה ביותר מהסכנה הגשמית ועם כל זה להשתדל בכל הכוחות לציית לחוקי הממשלה ולכללי שמירת הבריאות המוטלעים ע"י הרופאים המומחים, וכל שכן שאין להתנגדות למחאות ולהתפריעויות נגד הממשלה שגרמו להחיל ה' נורא ר"ל.

מחובתנו בשעה זה להתפלל לזיוק ולהיריע על צרה זו כמו על כל צרה שלא תבא על הציבור כמובא ברמב"ם ריש הלכות תעניות עד שיתעשת ה' סחרון אפו כלפי עמו.

יהי' שיקובלו תפילותינו ולא יסע עור שוד ושב' בגבולנו ושישלה הקב"ה מטרם רפואה שלימה לחולי עמינו ושתתרום קרן התורה והחינוך הטהורה ונוכח שישפע קול יעקב בוקע מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ושנראה בישועתם של ישראל בכלל ולפרט בב"א.

מועצת גדולי התורה באמריקה



### A LETTER FROM THE MOETZES GEDOLEI HATORAH

(Free translation)

3 Cheshvan, 5781

Our community finds itself in a terrible situation. First, we are looking at the further spread of COVID-19. Second, we are facing the awful reality of the curtailment of shul attendance and the closure of Torah institutions - both yeshivas, in whose merit the world exists, and Baais Yaakovs, without which there is no future for our nation.

It is obvious that we need to search for any possible methods to continue the education of our youth. Spiritual danger is even higher than physical danger. Yet, we have to put all our efforts towards adhering to the law and to the direction of medical experts. Certainly, we may not provoke through protests and unruliness against the government, something which has already caused an appalling desecration of Hashem's Name, *Hachmanno Yitlanen*.

It is our obligation now to pray and cry out to Hashem because of these troubles, as we are obligated to do in every situation where the public faces danger, as stated in the Rambam's *Mishneh Torah* (at the beginning of *Hilchos Talmud*), until, in that merit Hashem will withdraw His anger from His nation.

May it be His will that our prayers be accepted and that catastrophe is not heard in our communities; may Hashem send from on high complete recovery to our brethren's illness; may learning Torah and proper education of our children recover their former status; and may we merit that the voice of Yaakov - the words of Torah - emanate from our shuls and places of learning and that we soon see the salvation of our people, individually and collectively.

Moetzes Gedolei HaTorah of America

שונות ומשונות לבצע זאת בשאר הקהילות, וכעת, רק מחמת מניעים זרים של מאבקי כבוד וכיפופי ידיים מול השלטונות, הפכו את פניהם נגד השלטון, ועל זאת נאמר "על כבודי לא מחיתם על כבוד בשר ודם מחיתם".

כל זה שייך כמובן רק בנוגע לשלטונות בארצות הברית - "מלכות של חסד", אבל כמובן שביחס לשלטון הכפרני בארץ הקודש כבר לימדונו רבותינו גדולי הדורות זיע"א את הדרך מעת הקמת השלטון הכפרני בארה"ק, שחובה להילחם עמם מלחמת חורמה, באשר אינם אלא זרעו של עמלק, וכפי שהאריך בענין זה מרן הגה"ק רבי אלחנן ווסרמן זצ"ל על פי מה ששמע מהס"ק מרן החפ"ץ-חיים זיע"א, ומלחמה לד' בעמלק מדור דור.

מחיר שיידרש, מתוך הכרזה ברורה ש"אם למיסים וארגוניות מלכא את - אבל אם לעבודת אלילים את וכלבא שוין!"

הבהרה זו באה לאחר שגורמי שוליים שונים הסיטו את נושא המאבק בענין זה בארה"ב, למהלך של "התגרות והפגנת כוח", וערכו פעולות ניציות כנגד השלטון במהלך של "כוחי ועוצם ידי" מעוות ומסוכן.

הרבנים שליט"א הביעו התנערות מוחלטת מפעולות אלו הנעשות שלא על פי דרכה של תורה, ואף ציינו, שאותם אלו שמבצעים את אותם פעולות פומפוזיות, הם אלו שבתקופה הראשונה של התפשטות הוירוס סגרו על מנעול וברייח תיכף ומיד את בתי המדרשות ומוסדות התורה והחינוך ואף פעלו בדרכים

של סגירת המוסדות בתקופה הראשונה. לאחר שהמנהלים פרשו בפני הרבנים וגדולי התורה שליט"א את מכלול הפרטים בנושא, התכנסו גדולי התורה שליט"א לאסיפה מיוחדת, ובשעה שנים לפנות בוקר, הוציאו מתחת ידם פסק הלכה ודעת תורה נחרצת שחובה גמורה ומוחלטת לפתוח את מוסדות התורה והחינוך ויהי מה.

גדולי התורה והרבנים שליט"א, כללו בהכרעתם גם את השאלה הגורלית והמכרעת ביחס לעתידם הכלכלי של מוסדות התורה והחינוך בניו יורק, והבהירו שההחלטה לפתוח את המוסדות בניגוד לאיסור השלטוני, היא גם במחיר של איבוד התקציבים השלטוניים המועברים למוסדות החרדיים בארה"ב ע"י השלטונות.

יחד עם זאת, הוכשרה משלחת למושל ניו יורק, בבחינת "דורון תפילה ומלחמה", ובאותו מעמד נקבע גם מועד ל"תפילה עולמית" של כל ילדי התשב"ר בארה"ב להינצל מידי השלטונות בענין זה.

המנהלים קיבלו את הפסק בשמחה ורוממות רוח ללא עוררין, מתוך הבנה והכרה ברורה, שהציבור החרדי בכל רחבי תבל נמצא בעיצומה של אחת משעותיו הגורליות, ובידיעה שכל שבטי ישראל עומדים כאיש אחד בלב אחד בעמידה איתנה למען קיום התורה בישראל בתקופה זו פשוטו כמשמעו.

### "אם לעבודת אלילים את וכלבא שוין!"

חשוב לציין, שהרבנים וגדולי התורה שליט"א בארה"ב הבהירו, שהמהלך הנחוש הנעשה בארצם תחת השלטון בארה"ב שהינה "מלכות של חסד", אינו בדרך של מלחמה בשלטון כפי שנעשה בארה"ק מול השלטון הכפרני של רשעי ישראל שעיעים מוטלת החובה להילחם מלחמת חרמה, אלא אין זו אלא עמידה עיקשת על קיום חוקי התורה גם בכל

## בנות ציון היקרות איכה נחשבו לנבלי חרס?!

# קריאה נמרצת גם לפתיחת מוסדות החינוך של "בית יעקב" במלואם באופן מיידי להציל את הבנות ממצוקה חינוכית חמורה

המשך מעמוד ראשון

לאחר סיום התקופה הראשונה של הקורונה לא שבו למתכונת לימודים במסגרת מלאה עד "חופש הגדול", ומתחילת שנת הלימודים הנוכחית לא התקיימו לימודים במתכונת רגילה כלל! הלימודים "במרחב הקולי" אינם מהווים בשום אופן תחליף למסגרת הלימודית בין כותלי המוסדות. הורים רבים מדווחים שבנותיהם כבר חדלו לשתף פעולה עם "המרחב הקולי" לחלוטין, וגם תלמידות שעדיין מאזינות לשיעורים אלו, מצויות כמובן ללא מסגרת. המציאות היא, שהבנות מכל

הגילאים, מצויות במצב של חוסר מסגרת וחוסר תעסוקה ברוב שעות היום, וחז"ל הקדושים כבר הזהירו ואמרו "הבטלה מביאה לידי שעמום והשעמום מביא לידי חטא", ולדאבון לב מתחוללים חורבנות נוראיים בקרב בנות ישראל בכל ריכוזי היהדות החרדית, וככל שמדובר בגילאים הגבוהים יותר הסכנה גוברת. וכל מי שעניו פקוחות ועירני לנעשה, יכול לגלות בנקל את ההתדרדרות החמורה כמו גם התופעות האיומות המתרחשות בתקופה זו כמעט בכל שכונה חרדית, וד"ל. גם ללא המקרים הקשים (שאינם "מקרים בודדים" לצערינו

ימיהם בבטלה ולתת להם להיות טרף קל לפתיונות היצר האורבים להם בכל פינה במצב זה?! היאך נוכל להחריש ולראות כבלע את הקודש כאשר בנותינו משוטטות בחוצות עד לשעות הערב המאוחרות, ובנות רבות כבר התקלקלו וסרו מן הדרך בעקבות כך?! והאם נוכל להסכים אף לו לירידה רוחנית 'קלה' של בנותינו?! היתכן?!

ומכאן יוצאת הקריאה והזעקה החדה והברורה לאלו שבידם הדבר, ושממשיכים את השבתת הלימודים ב"בית יעקב". יאמר ברורות: מי שסוגר את שערי בתי הספר לא יוכל בשום אופן לומר לאחר מכן, בעת שיצוצו הבעיות החמורות בעקבות הבטלה המתמשכת "ידי לא שפכו את הדם הזה!" אלא, קומו והתעשתו בטרם יהיה מאוחר!

## אפילו הם מתחילים להבין...

הצעד הציבורי המרשים של פתיחת המוסדות החרדיים בניגוד לחוקים השלטוניים, גורם לחלקים רבים מקרב אזרחי הארץ, להרהר ולערער גם הם על ההחלטות הדיקטטוריות של השלטון, הכופה על האזרחים להשביט את חינוך ילדיהם ולגרומם להם נזקים חינוכיים חמורים.

דווקא הפרסום המאסיבי בתקשורת החילונית נגד הציבור החרדי, הנובע כמובן מהשנאה האיומה שהם רוחשים לשומרי התורה והמצוות, גרם בחלוף ימים ספורים את ההיפך, שרבים החלו להבין שיש דברים בגו והחלו לשנות את כיוון החשיבה ממה שהשלטון הדיקטטורי מנסה לגרום להם לחשוב בניגוד לכל היגיון.

בעקבות כך, נודע בימים האחרונים על מוסדות רבים בציבור הדתי והחילוני שהחלו אף הם לפתוח את המוסדות בעקבות הציבור החרדי בניגוד לחוקים השלטוניים. ראשי ערים חילוניות אף הודיעו בפומבי, שבערים ייפתחו מוסדות החינוך כולם ללא יוצא מן הכלל, ובכך הודיעו בעצם על "מרד עירוני" נגד השלטון הכללי.

כך נוצר מצב, שהמסר הברור שיש דברים העולים בחשיבותם על רמת הסכנה מהוירוס, מחלחל בכל רחבי הארץ, ופוקח גם את עיניהם של אלו שהחינוך אצלם אינו בעל חשיבות אמיתית. הדבר אמור להוות "ספר מוסר חיי" עבור כל מי שעדיין לא התעורר בציבור החרדי, ובפרט כלפי הנהלת המוסדות של "בית יעקב" שמתמהמהים מלפתוח את שעריהם, בעוד שהחילוניים - שלחינוך אצלם אין כל חשיבות מקודשת - מבינים אפילו הם את הנוק החמור בכך שהילדים שוהים מחוץ למסגרת, ופותחים את מוסדותיהם בניגוד להוראות גם במחיר הקנסות הגבוהים. האם לכל הפחות לא תנה כוהנת כפונדקית?...

הדבר המפליא ביותר הוא, שבימים האחרונים הצטרף אף מנכ"ל משרד החינוך שסיים את תפקידו לפני חודשים ספורים, ושבתחילת תקופת הקורונה עוד פיקד בעצמו בעריצות על סגירת המוסדות, והביע חרטה על הצעד שגרם לנזקים חינוכיים בלתי הפיכים, וקרא לפתוח את מוסדות החינוך לאלתר.

בדברים שאמר בתקשורת, הסביר ואמר: "שמונת החודשים של הקורונה ערערו את כל שגרת החיים ואת סדר היום של הילדים, ילדים נמצאים בתחושה של בדידות, ילדים נמצאים במצוקות של חרדה ופחד וחוסר יציבות, הם נמצאים בבית כל היום והבית הנפך לבית בלחץ, כי הבית רגיל לכמה שעות עם הילדים ופתאום הילדים כל הזמן בבית. יש פערים שהולכים ונערכים יש המון ילדים שנמצאים במצבי סיכון, ולכן ההחלטה הזאת היא החלטה, אם היינו מעמידים מוד-מדידה של הנוק החינוכי והנפשי שנגרם לילדים אינני יודע אם המד-מדידה הזה לא היה מצביע על נזקים הרבה יותר חמורים מהנזקים הבריאותיים של הקורונה".

ואם הם כבר מתחילים להבין את חובת פתיחת המוסדות, גם בלי הערכים המקודשים של התורה והחינוך היהודי, מה נענה אנחנו?...

## ביטול חינוך הבנות - ביטול התורה בישראל!

במצב זה, עלינו לשוב ולשנן מעט את קדושת וחובת החינוך של בנות ישראל במסגרות של "בית יעקב", ואת דברי רבותינו מאורי האומה זיע"א, שגורו ופסקו שחינוך בנות ישראל בימינו עומד בדרגה כמעט שווה לדרגת לימוד התורה בתנ"ם.

**מון הס"ק החפץ-חיים זיע"א** כתב בשעתו מעט לאחר הקמת "בית יעקב", במכתב מיוחד מתאריך כ"ג שבט תרפ"ט, בזה הלשון: **"כאשר שמעתי שהתנדבו אנשים יראים וחרדים לדבר ד' לייסד בערים ב"ס בית יעקב" ללמוד בו תורה ויראת שמים, מידות ודרך ארץ או תורה לילדות אחי, אמרתי לפעול הטוב ישר ד' חילם ומעשה ידיהם יכונן, כי ענין גדול ונחוץ הוא בימינו אלה... ואין כאן המקום לבאר באריכות כי לא כדורות הראשונים דורותינו, אשר בדורות הקודמים היה לכל בית ישראל מסורת אבות ואמהות לילך התורה והדת, משא"כ בעוה"ר בדורותינו אלה, ועל כן בכל עוז רוחינו ונפשנו עלינו להשתדל להרבות בתי ספר כאלו, ולהציל כל מה שיש בידינו אפשרות להציל. הכותב למען התורה והדת".**

**ומרן הגרא"מ שך בעל "אבי עזרי" וצוק"ל** כתב בענין הוצאות חינוך הבנות במוסדות של "בית יעקב", שזה נכלל בכלל "הוצאת בניו לתלמוד תורה", במכתב מתאריך אלול תשד"מ: **"בימינו בתקופתנו חינוך הבנות ברוח התורה חובה היא, כמו שמחוייבים ללמד הבנים, כי בלי זה הם נתונים להשפעות נגד הדת, שהבנות מחוייבות כמו הבנים, ולדעתי הוצאה על לימוד הבנות הם בכלל כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"ה, חוץ מהוצאת בניו, וגם בנותיו, לתלמוד תורה".**

אחר דברים ברורים אלו, הרי שהדבר ברור, שסגירת מוסדות החינוך של הבנות גם הוא בכלל "ביטול התורה בישראל", ושהאיסור השלטוני לפתוח את המוסדות של "בית יעקב" גם הוא גזירה על הדת, ועל כן החובה לעמוד בפרץ בכל מחיר ולפתוח את המוסדות של "בית יעקב" ללא כל השתאות במסירות נפש!

יצוין, שכבר בתחילת התקופה התבטא אחד מגדולי התורה שליט"א, אשר זכה לשמש רבות אצל גדולי הדור וצוק"ל ובראשם אצל מרנן בעל הקהילות יעקב והאבי עזרי זיע"א: **"ההוראה של רבותינו היתה שבימינו חינוך הבנות הוא כמעט לחלוטין בדרגה של חינוך הבנים ולכן האם יש מקום להסתפק אם לפתוח את הבית יעקב? ודאי שצריך להילחם על זה כמו שנלחמים על החיידים".**

# אם רוצים - אפשר!...

## לקח נוקב למצב החינוך החרדי בשנים האחרונות

להמשיך את לימוד התורה של ילדי ישראל, ומאיך, עומדת ההוראה של משרד החינוך והחוק שאוסר לקיים את הלימודים! ובמצב הנוכחי אכן הוכיחו תתי"ם רבים, עזות דקדושה, רוח גבורה ותעצומות נפש ואמרו בעזו ובגאון "לא" באל"ף רבתי להוראות השלטון.

אולם דווקא התנגשות חד-פעמית זו ממחישה את המצב העגום בכל הפעמים האחרות ששאלה זו נשאלת, מכורח המציאות שהמוסדות עומדים תחת מרות משרד החינוך באופן שוטף, ואז לא ניתנת התשובה הניצחת כפי שהיא ניתנה עכשיו... ושאלה זו אכן נשאלת שוב ושוב בשגרת היומיום של התתי"ם ומוסדות החינוך בשנים האחרונות.

עלינו להעמיד לנגד עינינו את השאלה מה קורה למשל, כאשר השאלה הניצבת בפני הנהלת התתי"ם היא האם לעמוד בתוקף על המתכונת הלימודית של התתי"ם בלי לשנות בה מאומה, או "להזיז" שיעור חומש אחד בשבוע ולהחליפו בשיעור חשבון מפני הפחד והמתח לקראת ביקורו הקבוע של המפקח חובש הכיפה הסרוגה הדורש לעמוד ביעדים של משרד החינוך?

או מה קורה למשל כשהשאלה היא האם מקצועות החול יילמדו בדיוק כפי המיון והצביון שקבעו גדולי הדורות כמימים ימימה, או "ישודרגו" באיכות ובכמות בהתאם לרפורמה החמורה המתחוללת בלימודים אלו בתתי"ם ע"י הוראות והנחיות משרד החינוך המבקש לשנות ולהשפיע באמצעותם על חינוך ילדינו?

ומה קורה כשהשאלה היא האם ילדי החמד ילמדו את האותיות והנקודות הקדושות כדרך התורה מדורי דורות, או בדרך החדשה והזרה של משרד החינוך ו'מכון אחיה'?

האם גם אז התשובה היא "לא" באל"ף רבתי, או שמא במקרים אלו, התשובה היא כניעה שקטה...?

והשאלה הנוקבת ביותר בענין זה היא, מה קורה כש'שאלת הבעלות' כלל לא נשאלת... כשבגלל העמידה תחת המרות השלטונית, והשעבוד הטוטאלי לתלות הכלכלית במשרד החינוך, החושים הביקורתיים פשוט 'לא פעילים', עד שישנה התכחשות והדחקה מוחלטת להתערבות הבוטה והגלויה של משרד החינוך בתתי"ם! עד שראשי מוסדות יכולים לעצום עיניים ולומר על טמא - טהור הוא, ועל הוראות הזויות של משרד החינוך שאן לפני כמה שנים איש לא היה מעז להעלות בדעתו שיתקבלו ויבוצעו - כשר הם!...

לעומת מסירות הנפש המרשימה של מנהלי המוסדות הרבים שפתחו את שעריהם, א"א להתעלם מהעובדה העגומה שתתי"ם רבים נותרו שוממים וקול תורתם של רבבות ילדי תשב"ר מושקת בימים אלו רק בגלל הוראות השלטון הכפרי.

לזאת מצטרפת גם העובדה המרה שרוב רובם של מוסדות החינוך לבנות נעולים על מנעול ובריה (ברוב הכיתות), וחינוך בנות ישראל נפגע באופן נורא מזה כשמונה חודשים רק בגלל הוראת השלטון. הרי אין לך חילול השם גדול מזה!

גם המוסדות הרבים של "החינוך העצמאי", תלמודי התורה ובתי הספר לבנות בכל רחבי הארץ, נותרו נעולים על מנעול ובריה עד לרגע האחרון, וכעת מתקיימים בהם הלימודים רק במספר כיתות ולמספר שעות מסוים כפי ההוראות המדויקות של השלטונות! האם במצב כזה, כשדעת התורה מורה לקיים את הלימודים באופן נחרץ, ולימוד התורה והחינוך מושקת רק מחמת הוראת השלטונות והפחד מפני הפסד התקציבים, יש מי שיוכל לומר שעדיין גוף זה הינו "עצמאי"...

בענין זה יש לציין גם את מוסדות החינוך של תנועת ש"ס, רשת המוסדות "בני יוסף", שעליהם נמנים תתי"ם ובתי ספר בערים החרדיות כמו גם מוסדות בערי הפריפריה לילדי 'קירוב' שסכנתם הרוחנית גדולה ביותר, שנתרו נעולים על מנעול ובריה עד לרגע זה. לגודל האבסורד מתברר, שהנהלת הרשת מודעת היטב לנזק הנורא המתרחש בעקבות כך, ותוך כדי כך הם ממשיכים לחולל את הנזק כמו ידיהם באי פתיחת המוסדות. הדברים נחשפו בראיון של מנכ"ל הרשת חיים ביטון לתקשורת, שאמר כך: **"המצב באמת קשה בשטח, ילדים בבית הרבה מאוד זמן, וזה דבר שאת התוצאות שלו עוד לא יודעים בכירור, אבל בוודאי כשיחזרו המערכות אנחנו נראה את כל ההרס שקרה בתקופה הזאת."**

### שאלת הבעלות על המוסדות

המצב שנוצר, המחיש במידה רבה את שאלת הבעלות על מוסדות החינוך החרדיים, שהיא השאלה הגורלית ביותר לכל מצב החינוך החרדי בשנים האחרונות.

בסערת המאורעות, נעמדו כעת התתי"ם ומוסדות החינוך מול 'שאלת הבעלות' באופן הקיצוני ביותר. מחד, עומדת החובה הברורה

הצעד של פתיחת מוסדות החינוך נגד חוקי השלטונות, הינו ללא ספק צעד מרשים והיסטורי, אשר נעשה ע"י הנהלת המוסדות מתוך מסירות נפש בידיעה שהדבר עלול לעלות להם בהפסדים כבדים ביותר, הן מצד הקנסות הגבוהים בעקבות הפרת החוק, והן מצד הסכנה העלולה להיגרם להמשך קבלת התקציבים למוסדות המתוקצבים ע"י השלטונות.

במקומות רבים, אכן זכו המוסדות לספוג במסירות נפש קנסות למען לימוד התורה ולמען כבוד שמים, ונקנסו ע"י המשטרה פעם אחר פעם בקנסות שהגיעו לסכום כולל של עשרות אלפי שקלים.

נודע גם על מוסדות שכנגדם הופנה איום מוחשי בנוגע להמשך קבלת התקציבים. כך למשל, התלמוד-תורה של החינוך העצמאי באשדוד, שפעל ביוזמת הורי התלמידים בניגוד לחוק, הביא לתגובה עוינת במיוחד מצד ראש עיריית אשדוד, שפנה במכתב אל יו"ר "המחוז החרדי" בדרישה לשלול מוסד את הרישיון ולהפסיק לו את התקצוב באופן מיידי.



המכתב של עיריית אשדוד למשרד החינוך בדרישה לבטל את הרישיון והתקצוב של ת"ת "מאיר עיני ישראל" בעיר



## גזירה שהציבור יכול לעמוד בה!

ההבנה שהתחדדה כעת אצל כולם היא, שלימוד התורה והחינוך של ילדי ישראל לא יכול להיקבע בשופו"א ע"י גחמות השלטון, אלא אך ורק על ידינו. ובכן, עלינו להפנים, שהבנה פשוטה וברורה זו, איננה נוגעת רק לימים אלו, אלא לכל המציאות היומיומית של המוסדות בשנים האחרונות.

מזה כמה וכמה שנים, החל אט אט להתחולל שינוי מהותי במצבו של החינוך החרדי, ובשנים האחרונות, מעת הקמתו של "המחוז החרדי" ומינוי מאות המפקחים העובדים בשליחותו בתוככי המוסדות באופן יומיומי, וההוראות והחוקים החדשים שנחקקו בנוגע לכל התחומים הלימודיים, כבר אין לתתי"ם ומוסדות החינוך בעלות אמיתית על החינוך כלל וכלל! החינוך החרדי כבר אינו בידינו! הוא נמצא במידה רבה בידי השלטונות!

בשיחה שערכנו בשנים האחרונות עם אחד מגורמי המימסד של החינוך החרדי לנוכח מצב זה, הוברר במהלך השיחה שהלה מודע היטב לחורבן המתחולל בתחום החינוך. תהינו וביקשנו לדעת איפוא, מדוע לא נעשה א"כ הצעד המתבקש להשיב לעצמינו את עצמאות החינוך ולהכריז על הפסקת נטילת התקציבים ממשד החינוך? אותו גורם נענה ואמר, מבלי להניד עפעף: "זו גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה..."

כעת, לאחר גילויי מסירות הנפש בתקופה זו על ידי הנהלת המוסדות ועל ידי ההורים למען קיום חינוך ילדינו כראות עינינו ולא כתאוות השלטון הכפרני, גם במחיר של הפסדים כלכליים וקנסות עתק, יכולים אנו לומר בפה מלא שזו גזירה שהציבור כן יכול לעמוד בה!... צעד זה של מסירות נפש למען עצמאות חינוך ילדינו, צריך להפוך איפוא, לציון דרך ולמסלול קבע, מתבקש, של נטילת הבעלות על חינוך ילדינו אחת ולתמיד.

אם נדע ונפנים, שהשאלה אם לימוד התורה והחינוך החרדי יתקיים או לא, היא לא שאלה רק של הימים והשבועות הללו, אלא היא שאלה תמידית שעומדת בפני המוסדות כל העת בצורות כאלו ואחרות, כי מימין ומשמאל אורבים לחינוך ילדינו במוסדות בהם הם לומדים אלו הרוצים לנעוץ בהם חיצי כפירה ומינות, אם נדע ונבין זאת היטב, יהיה לנו גם את הכוח לעשות זאת! יהיה לנו את הכוח לומר "לא" באל"ף רבתי לקבלת התקציבים. ובכך להציל את חינוך ילדינו מידיהם. למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה.

## "ביתר עלי תפארתך"

# מערכה נחושה והתלכדות מרשימה בעיר ביתר נגד הרדיפה השלטונית

ועד היום נגד השלטון כאן שהם מזרעו של עמלק.

הגאון רבי חיים מברסקי ועוד גדולים אמרו בשעתו שכל מה שהם רוצים להקים מדינה זה כדי להשכיח תורה מישראל. וזה מה שהם עושים היום "פה מאד"... ובגדול! וזה מה שאנו מתפללים בתפילת "אבינו מלכינו כלה דבר וחרב ורעב וכו' וכל מחלה וכל קטטה ועוון ושמד" הכל כתוב ביחד עם "שמד", כי זה מה שהם רוצים, להשתמש עם כל זה בשביל "שמד". הם לא סובלים שאנו לומדים, הם לא סובלים את החינוך הטהור שאנחנו מקבלים פה. ממילא מצווה גדולה להילחם ולצעוק ולצעוק ולמנהל תחנת המשטרה שהנושא הזה הוא בנפשינו. אם לא נותנים לנו ללמוד זה כמו שלוקחים רובה והורגים לנו את הילדים, לחודש, לשעה, גדול המחטיאו יותר מן ההורג!

ילד שלא לומד תורה זה ממש רציחה, הורגים אותו לדורות. וכפי שכבר הזכירו כאן מקודם שבביתר כבר היו הריגות... כשהולכים כאן בלילה רואים את מה שקורה בגלל זה. או לנו מה שנעשה כאן בעקבות התקופה שלא למדו ה' ירחם, כל המשגיחים יודעים את הסיכום הקשה של הדירדור של התקופה הזאת.

כל שעה שאנחנו יכולים ללמוד עם ילד, אין לנו השגה מה זה לימוד של שעה עם ילד. לסגור תלמודי תורה כוללים וישיבות ימים וחודשים? הרי אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בית המקדש!

אמרתי למפקד המשטרה: מי הוא המחליט לסגור? למי יש את הסמכות לזה? הרי הקב"ה הוא מחליט לנו לפתוח את תלמודי התורה! וגדולי התורה כך הורו!

היה פעם אסיפה של גדולי הדור והגאון רבי ברוך בער מקמניץ זיע"א שמע שאחד מהמשתתפים שם התבטא שהתורה זה האוויר, החמצן של החיים, ואז הזדעק רבי ברוך בער ואמר: "התורה זה לא האוויר של החיים, התורה זה החיים עצמם!"... אין חיים בלי תורה, בלי ילדים שלומדים תורה זה לא חיים, זה אפס מוחלט!

באמת היה צריך לקחת שקים ולשבת על הרצפה על כל תלמוד תורה שנסגר לחצי שעה. הרגשות קשים, המצב קשה וגם אנחנו צריכים להתחזק ברוחניות. כל החיים זה מסירות נפש! הקב"ה יעזור וכל מי שנלחם שיידע שזו היא המלחמה שלו בעמלק.

בעיר ביתר שוררת רוממות מיוחדת והתלכדות שטרם נראתה של כל החוגים והעדות בעיר, למלחמת קיום שלא יושבת קול התורה והחינוך בעיר, משיבות וכוללים ועד תלמודי תורה ואף בית יעקב.

הציבור הרחב עומד מאחורי מנהלי המוסדות העומדים בחזית המערכה, כשבמסגרת כך דווח על יוזמה מרשימה של ציבור ההורים באחד התתי"ם הידועים שיצאו למגבת לכיסוי הקנסות שהושטו על מנהל הת"ת לאחר שפתח את שעריו בניגוד לחוקים הכפרניים.

כמו"כ, זומן מנהל הת"ת ל"חקירה פלילית" במשטרה. כאשר יחד עימו יצאו בתהלוכה מרשימה המוני ציבור היראים בעיר לרחובה של עיר, והודיעו נחרצות קבל עם עולם ובאוזני השוטרים פקידי השלטון, שלא יעלה על הדעת להשבית את קול התורה.



### דברים שהשמיע הג"ר מנחם קוריץ שליט"א מרבני ביתר, בעצרת התמיכה במנהל הת"ת שנקרא לתחנת המשטרה

המלחמה שלנו זה מלחמה לה' בעמלק מדור דור. יום אחד, דקה אחת שתלמוד תורה סגור בגלל שוטרים, בגלל שלטון הכופרים, זה עוולה שאין כדוגמתה, זה פשע בל יכופר! אסור שיהיה כזה דבר שתלמוד תורה ובית כנסת או 'כולל', וגם 'בית יעקב', יהיו סגורים!

ב"ה כאן משתדלים ברחבי העיר להילחם בזה, זה לא מלחמה שהתחילה עכשיו, זה לא מלחמה רק על הרגע הזה, על ההווה, על היום, זה המשך המלחמה של כל הדורות, מעמלק

## מסיון צבאי?!...!

חיילים מחלקים חומרי הסברה לילדי החיידרים בבני ברק

בחסות תקופת הקורונה מתרחש בחודש האחרון בב"ב אסון חינוכי חמור ביותר. קבוצות של חיילים מ"פיקוד העורף", מסתובבים ברחובות העיר ומחלקים לילדי החיידרים מדבקות צבעוניות בנושא הקורונה, המושכים את לב הילדים.

מחזה שכיח בב"ב בימים אלו הוא כשהחיילים עומדים בקרן הרחוב, ומסביבם מתגודדים קבוצות גדולות של ילדי חיידרים הנוטלים מידיהם בהתלהבות את המדבקות המושכות, כשהם קוראים גם לחבריהם בקריאות רמות לבוא ולקבל את המדבקות מידי החיילים.

צעד נבזי זה הוא חציית כל הקווים מצד שלטונות הצבא, שאינם נרתעים מלשלוח "חיילים" לתוככי עיר התורה "בני ברק", ולפגוע בחינוך של תושבי העיר המגדלים את ילדיהם בהתבדלות מוחלטת מפורקי העול ומדמויות אנשי השלטון וגרורותיו.

אין ספק שמדובר במגמה זדונית נוספת של השלטונות, המנצלים את תקופת הקורונה בכדי לממש את תוכניותיהם הזדוניות, וכעת שולחים את החיילים הישר לחוצות ב"ב, על מנת להרגיל את הילדים הרכים לדמויות של "חיילים", ולהציגם בפניהם כדמויות חיוביות, כדי שהדבר יתחלל לליבם ויפחית בקרבם את ההתנגדות המוטבעת בכל ילד חרדי נגד כל מושגי השלטון והגיוס לצבא, רח"ל.

יצוין, שבחלק מהפעמים הופיעו דווקא חיילים "בלבוש חרדי" כביכול, וזאת ככל הנראה על מנת להעצים את המזימה, ובכדי להרגיל את הילדים החרדיים שהצבא הוא מקום שמיועד גם עבור "חרדים", ח"ו ה".

על המדבקות מופיעים שלושה סמלים: סמל של "פיקוד העורף", סמל של "מדינת ישראל", וסמל של "חבורת תרי"ג"!!! אברכים עירניים שהזדעזעו מהתופעה החמורה פנו לחיילים ושאלו אותם מי שלח אותם, והם השיבו לתדהמתם: "עיריית ב"ב"! כל מילה נוספת מיותרת.

## חינוך צבאי?!...!

ארגון שכונתי בירושלים ערך פעילות של "אימוני ירי" צבאיים לבחורי ישיבות בהדרכת אנשי צבא

התורה החרדיים בשכונת רמות, המשמש משפחות חרדיות רבות בשכונה, כאשר פעילות זו, נעשית בצורה מסודרת וממוסדת וזוכה להדרכה וחסות מהמימסד השכונתי.

בתיעודים נראים ילדי תשב"ר עומדים בסמוך לאדם הלוכש בגדי 'חאקי', ומצייתים להוראותיו איך להשתמש בנשק. מדובר ככל הנראה בירי ברובה מיוחד שמדמה את השימוש ברובה בירי מקליעי 'דמה' לא אמיתיים שנותנים את התחושה המושלמת של ירי אמיתי. הילדים המופיעים בתיעוד נראים בסביבות גיל בר-מצווה כשהם לבושים כבני ישיבות, ובשעת האימונים בנשק הם מתאמנים בירי ובקליעה כשהם משנים את תנוחת הירי, בעמידה, בישיבה ובשכיבה, בעודם מנסים לחקות פעולות צבאיות של ירי קרבי.

מדובר בשלב נוסף בהתדרדרות של המימסד החרדי כאשר הפעם לא מדובר בתופעת שוליים, אלא בדבר שנעשה בצורה ממוסדת ובריש גלי, וכאשר מדובר בילדי תלמודי תורה ממשפחות חרדיות מובהקות.

האירוע מבטא הרס חינוכי ממדרגה ראשונה, כאשר מפתחים בנפשותיהם של ילדים ונערים רכים, הערכה והערצה לצבא ולמושגיו, רגשי תשוקה לנשק, ושימוש בירי כחוויה נחשקת עבור ילדי תשב"ר הטהורים. זאת בנוסף למגמה המוצהרת להביא ל"קירוב לבבות" בין הציבור החרדי לבין המימסד החילוני הקלוקל, זאת באמצעות עירוב והבאת מושגים הלקוחים מהעולם החילוני המופקר אל תוך תוכו של הציבור החרדי.

כזכור, כבר לפני מספר שנים התריעו מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א כנגד מופעי "יום משטרה וקהילה" וכד' שבאו במטרה לערוך "קירוב לבבות" עם מושגי המשטרה לציבור החרדי, כאשר פעמים רבות בוטלו לבסוף אירועים אלו לאחר הוראה נחרצת של הרבנים המקומיים.



בפעילות שנערכה בשכונת רמות בירושלים, עבור ילדי תלמודי תורה שהשתתפו בימי החופשה במבצעי לימוד, נערכו אימוני ירי בנשק, כמובן בכדורי דמי, בהדרכתם של חובשי מדים צבאיים חילוניים, שהדריכו את הילדים איך להשתמש בנשק בתנוחות צבאיות. הפעילות נערכה בחצר של אחד מתלמודי

