

צריך שזה יראה טוב!! צריך שזה יהיה בטעם...
שיהיה לזה צורה... להתלבש יפה... להכין אוכל
טוב...

מה הפשט בזה?? מה פשר התפקיד הזה- לתת מעדני מלך??

אז במקום להתחיל להתפלסף ולהסביר כל מיני הסברים... אני אתן לך דוגמא קולעת... ישר ולעניין: הרי שבת קודש מתחלקת לשני חלקים: החלק הראשון והעיקרי זה האיסורי מלאכות!!! המהות של השבת זה השביתה!! (זה נפ"מ לחטאת, מי שלא יודע לכה"פ מלאכה אחת שאסורה בשבת זה נקרא שהוא לא יודע את מציאות השבת וממילא אין לו ידיעת שבת והוא פטור מחטאת) זה השבת מדאורייתא!! **עכשיו: מדברי סופרים יש עוד חלק...** מה שנקרא כבוד שבת, עונג שבת, שולחן שבת, נרות שבת, בגדי שבת... זמירות שבת... קבלת שבת... צורה של שבת... כל הדברים האלו זה כבר החלק השני של שבת. זה רק מדברי סופרים... זה לא מדאורייתא...

עכשיו: תאר לעצמך שהיה לנו רק את החלק הראשון של שבת בלי החלק השני... לא היה עונג שבת ולא היה בגדי שבת... כלום!! רק ל"ט מלאכות... תאר לעצמך שלא היינו יושבים בשלחן שבת ולא היו פורשים מפה לבנה... לא היו אוכל מיוחד לשבת... לא לובשים בגדי שבת ולא היה שששום דבר מיוחד בשבת... זה היה כמו יום חול רגיל... רק מה??? יום שאסור בל"ט מלאכות ומוקצה, וכו' וכו'... תנסה לדמיין איך זה היה נראה??

זה היה יום בלתי נסבל לחלוטין!!!! התשעה באב השבועי!!!!!! היום השנאי ביותר בשבוע! בטח!!! לנתונים היבשים של יום השבת יש את כל הסיבות המוצדקות להיות היום השנאי ביותר בשבוע... תחשוב: הההכל אסור... אתה רוצה אור?? אסור להבעיר!! אתה רוצה לשתות תה חם?? אסור!! אתה רוצה לנסוע?? אסור... בקיצור: במילה אחת קוראים לזה **סגר!** אבל לא גל שלישי... אלא גל שבועי... פעם בשבוע יש לך סגר!!!! אבל הדוק... אוהו... ממממה... לא רק הדוק אלא אדוק...

מישהו מאיתנו אוהב סגר?? אף אחד!!! אף אחד לא אוהב סגר!!!

למה אנחנו לא אוהבים סגר?? כי למה כן... תביא סיבה אחת למה כן...

בקיצור: תסכים איתי שיש ליום השבת את כל הסיבות שבעולם להיות היום השנאי ביותר בעולם... **ותכל'ס!!! בשטח!!! בשטח מה קורה???** כולנו אוהבים את השבת... תשאל את מי שאתה רוצה... לא צריך להגיע לעובד ה' מרומם שהשבת אצלו זה נועם הנשמות והשביעי עונג הרוחות... לא!! עזוב... עוד לפני זה... כל ילד... כל בחור... בכל שכבת גיל... ובכל רמה... בגגגדול עם ישראל אנחנו אוהבים את השבת!!

איך?? איך קרה הנס הזה??? איך עם ישראל הצליח לקחת סגר שבועי ולהאריב אותו כ"כ?? **אז הנה!!!**

טרחנו להכניס בה נשמה ויפוי ואהבה... מה הפלא ששבת הארץ השאירה אדמה חרוכה... מה הפלא שבסוף שנת השמיטה אנחנו מרגישים ברוך שפטרני... (כמובן שסו"ס אי אפשר לגמרי להשוות בין אתרוג לשמיטה... סו"ס שמיטה זה לא מבצע חד פעמי... זה נכון! אבל עדיין... אם היינו משקיעים בזה אהבה ונכונות זה היה נראה אחרת... ובהמשך אפרט יותר...)

אם חודש שעבר היה החודש של שבט דן אז החודש הזה הוא חודש של שבט אשר!!! ואחד התפקידים של שבט אשר זה **"והוא יתן מעדני מלך"!!** מה פירוש "והוא יתן מעדני מלך"?? אז תרשה לי לפתוח נושא ש... שהוא קצת תחום חסידי... סליחה... זה לא תחום חסידי... אלא ככה זה יצא... שהליטאים פחות בקטע הזה... בתחום הריהוט היהודי יש מושג שנקרא "מלכותי"!! אוה... איזה סלון מלכותי... איזה ויטרינה מלכותית... איזה שולחן שבת מלכותי... ארך לי המון זמן להבין מה זה המלכותי הזה?? מי פה בדיוק המלך? אז בהתחלה חשבתי שמלכותי זה כפשוטו... באמת מלשון מלך!!!

כלומר: למי יש סלון מלכותי? למי שחלם לילה אחד שהוא מלך... ויקץ משנתו והנה הוא מלך... ומלך הרי צריך ארמון... מיד הזמין "המלך" שלנו רהיטים מלכותיים... והנה כעת הוא יושב על כסא ה'מלכות' ומרגיש בדיוק כמו ילד שהתחפש למלך אחשוורוש ויש לו סלון מלכותי... ככה תמיד הבנתי וכמובן מאוד זלזלתי ובזתי למושג החרדי הזה שנקרא 'מלכות'... זה היה נשמע לי משהו תינוקי ואולי אפילו מין גאווה ילדותית...

ארך לי זמן עד שהבנתי שלא!!!! 'מלכותי' זה לא מלך!!!! מלכותי הכוונה ליפוי מושלם שאפשר להופיע ולהגיש אותו ל--מלך...

זה הפשט בפסוק: 'מאשר שמינה לחמו **והוא יתן מעדני מלך'!!** לא כתוב שאשר יושב ואוכל מעדני מלך, אלא מאי? **והוא יתן!!** יתן מעדני מלך... כשמופיעים מול מלך, צריך להופיע במיטב המחלצות... כשמגישים מאכל למלך... מן הראוי להגיש מאכל הכי משובח והכי בטעם- **'מעדני מלך'** זה הכוונה 'מלכותי'... **זה התפקיד של שבט אשר!!!**

שבט אשר מופקד על ההופעה החיצונית... כידוע שבט אשר התבלט ביופי חיצוני... היה לו טעם טוב גם ביופי וגם באוכל... הפיוט "להתענג בתענוגים ברבורים ושלוו ודגים" זה פיוט ששייך לשבט אשר...

ושבו: אם שבט אשר היה יושב במסעדת ברבורים וכל היום יושב ואוכל... זה לא היה שבט אשר... זה היה בסה"כ חבורת פרעסערים שיושבים וזוללים במסעדה... **אז זהו שלא!!!** אצל שבט אשר זה לא מגיע ממקום של חומריות אלא ממקום של **והוא יתן!!!** יתן מעדני מלך...

שבט אשר הוא קטן של שבטים... הוא מגיע אחרי שעבודת ה' כבר עומדת על מתכונתה... וכעת שבט אשר מגיע אחרי הכל ואומר: רגע... בשורה תחתונה... בסיכום הסופי של עבודת ה'... מה ה' רוצה?? ה' רוצה לפגוש אותנו!! ה' רוצה לראות אותנו!!! אז קדימה...

אתרוג מהודר או שמיטה מהודרת...?

כן... ט"ו בשבט השנה הוא לא רק ראש השנה לאילן... אלא הוא בעיקר תאריך שמזכיר לנו להתחיל לחמם את המנועים לקראת השנה השביעית שקריבה ובאה... כן... האתרוג שעליו אנחנו מתפללים בט"ו בשבט הזה... סוחרי האתרוגים יקפידו לקטוף את האתרוג הזה עוד לפני ראש השנה... כי אם הם ימתינו לאחרי ר"ה יש שיטות שבאתרוג אזלינו בתר לקיטה... ואז האתרוג שעליו אנחנו מתפללים כבר יהיה אתרוג של שמיטה על כל הלכותיה... אז אם מתפללים כבר על האתרוג של שנה זו... זה אומר ש"קרבה שנת השבע שנת השמיטה"!!!

ולמה כ"כ חשוב לדבר על זה כבר עכשיו?? מה... מה הבהילות?? יש לנו עוד הרבה זמן עד שנת השמיטה?? בעזה"ש עוד ירדו הרבה גשמים ויזרמו עוד הרבה מים בירדן עד שנת השמיטה... אז מה עכשיו???

התשובה היא מינייה וביה: יש גם עוד הרבה זמן עד חג הסוכות, אז למה אתה כבר בט"ו בשבט מתפלל על אתרוג טוב?? מה הבהילות??

התשובה היא: נכון!!! בשביל להשיג איזה אתרוג מינימלי שכשר לברכה... בשביל זה יש לנו עוד יותר מחצי שנה עד סוכות... אבל אם רוצים אתרוג יפה? אתרוג מהודר? אתרוג שיש בו זה קלי ואנוהו? כזה אתרוג צריך הכנה כבר מט"ו בשבט... אז זהו!!! שבדיוק על אותו משקל כאן:

בשביל לשרוד את שנת השמיטה... בשביל זה דיה "לצרה" בשעתה... תדבר איתי עוד שמונה חודשים... תן לי ליהנות מהשקט שלפני הסערה... זה צורת גישה של "לשרוד" את היהדות... "לשרוד" את שנת השמיטה... אבל אנחנו לא מחפשים לשרוד את היהדות... אנחנו לא מחפשים לשרוד את האתרוג... אנחנו רוצים להדר!! אנחנו משתוקקים ל"זה קלי ואנוהו..."

אם ככה, עכשיו זה הזמן!!! כבר עכשיו צריך להתחיל לחמם את המנועים לקראת שנת השמיטה... שלא יקרה לנו מה שקרה לנו בשנת השמיטה הקודמת ושלפניה... אתה זוכר מה שקרה לנו בשמיטה הקודמת? אתה לא זוכר?? אתה זוכר!!! בטח שאתה זוכר...

רוצה שאני אזכיר לך?? תגיד לי: כשמתחילים לדבר איתך על שנת שמיטה מה זה מזכיר לך?? בינינו... תגיד את האמת... זה... זה מזכיר לך פחים מסריחים... ואוף... אני מוגבל... החיים נהיים יותר מסובכים... אני לא יכול לקנות ירקות איפה שאני רוצה וגם המחיר יותר יקר...

נו... אז מה אתה אומר שאתה לא זוכר?? אתה זוכר ועוד איך!!!

אתה זוכר דבר אחד: ששנת השמיטה זה משהו מעצבן!!!

רגע ואתרוג?? אתרוג זה גם משהו מעצבן?? לא!! אתה יודע למה לא??

כי באתרוג השקענו נשמה... השקענו יופי... השקענו הדר... זה א-לי ואנוהו לכן... לכן האתרוג שאיר לנו טעם טוב בלב... ואילו כשהגענו לשבת הארץ לא

של השמיטה הנוכחית הבאה עלינו לטובה!!!

בשמיטות הקודמות יותר- לא היינו פנויים למשימה הזו... היינו מידי עסוקים בלשרוד את השמיטה כי התנאים היו מאוד קשים... (תשאל את ההורים שלך) אבל כעת העסק נוסע יותר חלק... יש היום אפשרויות שלא היו פעם... כעת צריך בדחפויות להכניס צורה של שמיטה!! חזית הארץ... לב!! נשמה! אהבה למצוות התלויות בארץ!!! ואנחנו יכולים... שיהיה ברור: לשבת קודש השבועית יש נתונים הרבה יותר קשים משבת הארץ... ואם את שבת קודש הצלחנו להאהיב על כלל ישראל... אין שום סיבה שלא נצליח להאהיב את שבת הארץ... עם קצת רצון ונכונות נצליח לעשות את המהפכה... וזה חייב לקרות!!! אין אפשרות שלא...

מה בדיוק ואיך?? נדבר על זה... ננסה לחשוב יחד מה עושים... פרטים יבואו... אבל מה שבטוח... זו המשימה בשמיטה הזו!!! זה המקום שהניחו לנו אבותנו להתגדר בו... זו מהפכה של שמיטה התשפ"ב...

אני רוצה לסיים בשאלה מעניינת: כתוב בתורה: שמי ששומר שמיטה, הרי "וציווית את ברכתי לכם **בשנה הששית** ועשת את התבואה לשלוש השנים..." ואני שואל: מה הדין ביהודי שבשנה הששית הוא בכלל לא היה בעניין... הוא בכלל לא תכנן לשמור שמיטה, ורק כשהגיע השנה השביעית הוא חזר בתשובה והחליט כן לשמור. **האם הוא יאחר את הברכה??** הרי הברכה אמורה בשנה הששית, ואת השנה הששית הוא כבר איחר?? אז לא יודע מה התשובה, **אבל מה שבטוח כתוב כאן**, שהחלויית ברכה של שנת השמיטה תלויה בעיקר בתכניות ובכוונות שלנו בשנה הששית!!! כך שאם אנחנו מדברים כעת על שנת השמיטה, אנחנו לא מדברים באויר... אדרבה, זה הזמן ודווקא כעת!!! זה הזמן לקבל את החלטה... האם יש לי נכונות להשקיע לב ונשמה בשנת השמיטה או לא?? **זה נפקא מינה עכשיו לגבי הברכה!!!** כי הברכה היא דווקא עכשיו... אז בא נקבל החלטה בט"ו שבט הזה שאנחנו מביעים נכונות להשקיע בשנת השמיטה... מה? מה להשקיע?? להפקיר את השדה שאין לך לא לעבוד בגוש אספלט הענק שזה מה שרואים מול הבית שלי??

התשובה היא: **המגרש שלנו זה להאהיב את שנת השמיטה!!!** הזכרונות שלנו מהשמיטה הקודמת זה... זה אאוף... ואנחנו השנה נדאג שיהיו לנו זכרונות טובים משנת שמיטה... השמיטה הזו נדאג שבמוצאי שביעית אנחנו נגיד וי אבדה נפש... שנתגעע לשמיטה...

איך?? עזבו... עוד נדבר על זה... אבל אתה מסכים?? תענה!!!

השנה אל תתפלל על אתרוג מהודר בט"ו שבט!! אל תברח למבצעים חד פעמיים... תקדיש השנה את התפילה על שמיטה מהודרת... שמיטה של זה קלי ואנווה... וכמובן את שבט אשר ה"מלכותי" אנחנו צריכים בעוד כמה וכמה צמתים נוספים בידישקייט... ואיך זיל גמור...

בשישיה אמנם למדתי את כל מסכת שבת!!! זכיתי אפילו ללמוד את כל הלכות שבת בין כתלי הישיבה... אבל **צורה** של שבת?? זה שייך לשבט אשר!! זה די חסר בישיבה... שבט אשר מתברך בנשים!! כל מה ששייך לצורה... לטעם טוב... איך זה מוגש... איך זה נראה... זה משבצת של שבט אשר זה ע"פ רוב קורה אחרי החתונה!!! (אגב: אם רוצים אפשר... כשעבדנו על זה בתור בחורים... באמת פתאום היה טוב בשבת בישיבה) מה הפלא שבתור בחור לפעמים הרגשתי בשבת כארי בסוגר... היה חסר פה את שבט אשר... הצורה... ההגשה... כשיש לך שבת ואין לה מספיק צורה... אוטומטית אתה מרגיש בסגר... אגב: בחור יקר... נתתי לך פה אתגר!!! אל תקח את הדברים ותעשה בזה שימוש לתירוף טוב למה אתה בורח מהישיבה בשבת... לא!!! אדרבה... קח את זה כשמיטה... אני רוצה לדאוג שיהיה צורה של שבת בישיבה... אמנם ביום מן הימים כל אחד יקים את ביתו ואז מישוהו אחר יאיש את התפקיד הזה... אבל כעת אתם צריכים איכשהו לדאוג לזה...)

עד כאן הדוגמא מבחורי ישיבות... כעת נעבור לדוגמא העוד יותר מוחשית... **שנת השמיטה!!!** לא נעים לומר... נשות ישראל הצדקניות לא כ"כ אוהבות את שנת השמיטה... אם בישראל שנזכרת בשנת השמיטה היא נאנחת... למה?? זה בדיוק אותו עניין: שבת הארץ היא בדיוק כמו שבת קודש!!! כמו ששבת קודש בעיקרה זה אסור ואסור ואסור... ככה שבת הארץ בעיקרה זה אסור ואסור ואסור... וכחיים מסריחים... וכאב ראש מה אפשר לקנות ומה לא ואיפה...

רק מה?? בשבת קודש עם ישראל צבר הרבה ניסיון... והיה לנו חשוב להאהיב את השבת... ועבדנו על זה... דאגנו לזה... שילמנו על זה הוצאות שבת... וזה קרה!!! הצלחנו להאהיב את השבת...

כעת צריך לשחזר את ההצלחה המסחררת הזו בייחס לשמיטה!!!!

בא נשכח... שמיטה זה משהו די טרי... עם ישראל במשך אלפיים שנות גלות לא פגש את שנת השמיטה... וכעת רוב כלל ישראל אוזנים בסה"כ בשמיטה העשירית כאן בארץ ישראל... תוציאו את השלוש שמיטות הראשונות של עם ישראל כאן באר"י... סו"ס מדובר באודים מוצלים מאש... שהיו עסוקים בלאסוף את עצמם ולשקם הריסות... תוציאו את השתי שמיטות שלאחמ"כ שעדיין פסקיו של החז"ל עדיין לא התקבלו בעולם ומי שרצה להקפיד על שמיטה זה היה בלתי נסבל... זה היה כרוך במסירות נפש עילאית... מה נשאר?? נשאר לנו במקרה הטוב ארבע שמיטות האחרונות של השלושים שנה האחרונות ש... שכבר הספקנו להגיע אליהם עם ריאקציה... ו... ובלי הרבה מסורת מהעבר... (זה אחד מהקשים בתרומות ומעשרות ושמיטה שאין לזה מסורת... שרה שניר לא שמרה שמיטה!!! גם הרבנית של החפץ חיים לא... יש לנו סיפורים על הצניעות שלהם... אבל לא על הפח שמיטה שלהם...) והנה!!! כעת מגיע המחזור הנוכחי של שנת השמיטה... וכעת הגיע תורו של שבט אשר להיכנס לתמונה!!! אותה אמא יהודיה שכל ערב שבת טורחת ודואגת שיהיה צורה של שבת... שיהיה אוירה של שבת... אנחנו צריכים אותה עכשיו בשבת הארץ!!! כן... אנחנו כבר יודעים את כל הלכות שמיטה... אנחנו יודעים שאסור ואסור ואסור... כעת מי ידאג להאהיב עלינו את זה?? מי ידאג להכניס בזה טעם טוב... ואהבה... ושמחה... וצורה... ש... ששנת שמיטה לא תצרב אצלנו בזכרון כ-פחים מסריחים?? **זה התפקיד**

הוא יתן מעדני מלך!!! שבט אשר תפקידו לדאוג ליופי של היהדות... לדאוג שזה יהיה בטעם... שיהיה לזה צורה... שבט אשר תפקידו לקחת יום שאסור לעשות בו כלום... ולתת לזה צורה... לעשות את זה בטעם... להפוך את זה ליום הכי אהוב בשבוע... איזה תפקיד חשוב זה!!!

תחשוב: הרי למה ה' נתן לנו את השבת?? ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם... ה' רצה להתייחד עם כלתו כנסת ישראל... תחשוב שהיינו שונאים את היום הזה?? הקב"ה רוצה להתייחד עם כלתו... אבל היא עצובה ומחכה לשניה שתגמר בשבת והיא תוכל לחזור לחיים...

זה המשבצת של שבט אשר!!! אשר הוא קטנם של שבטים... הוא מגיע אחרי הכל... אחרי שאנחנו כבר יודעים את כל הלכות שבת... יודעים מה אסור... ויודעים כבר שהכל אסור... כעת מגיע שבט אשר והוא עושה מזה מעדני מלך!!! אשר דואג ששלחן שבת יהיה **מלכותי!!!** שיהיו צלחות יפות... והסכו"ם יעמוד במקום... ויהיו מפיונים בעיצוב מיוחד כזה... והאוכל יהיה בטעם טוב ומתובל טוב... ומוגש יפה... ויהיה **צורה** של שלחן שבת... שכולם ישבו לבושים בבגדים מלכותיים ושרים בנעימות... וכל זה בשביל מה?? בשביל לשקוע בחומרות?? בשביל **לקחת** מהעולם הזה את כל ההנאות?? לא!!! המטרה היא הפוכה: **והוא יתן מעדני מלך!!!**

ה'... רצית שיהודי יתן לך שמירת שבת?? אז הנה... עשינו מזה מעדני מלך!!! יהודי ישב בשבת בידיים שלובות והוא יהיה מדושן עונג מהשביתה הזו... זה... זה לא הגיע מעצמו... עבדו על זה... דאגו לזה...

נו... עכשיו אתה מתחיל להבין עד כמה קריטי התפקיד של שבט אשר??

זה בדיוק מה שהיה חסר לי בישיבה... כידוע: אחד הנושאים הרגישים בישיבות זה שבת ישיבה!!! ישנם בחורים שלא מסתדרים עם שבת בישיבה... רק מתקרבת שבת... הם מחפשים לאיפה לברוח... מה יש??

היום אני מבין מה היה חסר לי... כשהגיע שבת החדר שלי היה מבולגן... כי... כי מי אתה רוצה שיסדר אותו... אני?? ממתי אני יודע לסדר חדר...?? (תגיד תודה שאני לא מבולגן אותו) לשטוף את החדר?? מי מדבר על זה בכלל... רגע... ויש הרי שלחן בחדר שלי בפנימיה... האם שמים מפה לבנה על השלחן?? מה פתאום... מאיפה יש לי מפה... מה... יש לי בבית משלי שיש איזה מגירה ששם נמצאת המפה של שבת... וצריך רק להוציא אותה??

רגע... ונרות שבת?? לא!!! אסור בישיבה... זה מסוכן... טוב... אז לפחות סעודת שבת... רגע... מי עורך את השלחן?? יש מפיונים?? איך זה נראה??

אז תלוי... זה די תלוי במוטיבציה של אחראי מטבח התורן... בהתחלה הוא היה עושה את זה... עד שנמאס לו... בקיצור: מה מתברר??