

מהפך

בעולם הספרים

מצד שני...
הפכו את הספר והתחילו מההתחלה

כחצי את הספר מאיזה צד שבחזרו
מתנת פסח
לכל המשפחה



האמן האגדי גדי פולק מפתיע שוב

הספר המהפכני לכל בני המשפחה חינוכי, מהנה ואתגרי!

אוהבים חידושים? נהנים לשייף קצת את המוח? מתענגים על רעיון גאוני שמפציע לראשונה?

רוצים להתאמן כיצד לדון לכף זכות?

זהו ספר בעל שטיק חדש שעוד לא היה כמוהו: ספר דו צדדי, ניתן לקרוא אותו מכל צד שתבחרו.

והאתגר הגדול הוא להשלים את הסיפור מהצד השני...

לפעמים כל מה שצריך כדי לראות את הצד השני הוא להפוך את הספר או את המחשבה... להשיג בכל חנויות הספרים

גדי פולק הוא קודם כל צייר, ואחר כך גם יוצר. עם זאת, מעטים יודעים כי הוא קודם כל יוצר וכותב, ואחר כך צייר. בספרו החדש, תחשוב טוב 2, הוא מפתיע מחדש ביצירה יוצאת דופן ובגדול.

עשרה מסעות כאלו. במחולו ובמקלדתו, מציג בפנינו גדי פולק שלושה עשר ארועים תמוהים, מקוממים, מציקים, ומאתגר אותנו באופן קשה: האם נוכל, איכשהו, אולי, נגיד, לחשוב טוב? להסביר מה ראינו ומדוע מדובר במשהו חיובי ונפלא ומרגש - ולא בסתם חוסר חינוך קלאסי?...

וכשמדובר בגדי פולק, מיותר לומר, תמיד ישנה איזשהי הברקה לא צפויה, כזו שעלולה לגרום לשרוכים בנעליים להיפרם מעצמם מרוב השתאות, או סתם כך לשכנע אותנו לפלוט צווחת התפעמות עסיסית בטבורה של חנות הספרים. בספר זה דומה שגדי מצליח ככל הנראה להתעלות על כל הברקותיו הקודמות, ומייצר כאן משהו חדש לגמרי, שעוד לא היה כמוהו: ספר דו צדדי! מכל צד שתרכו - תצטרכו לשבור את הראש.

ובשפה פשוטה:

אין לספר הזה כריכה אחורית, אלא שני צדדים קדמיים. אתם יכולים להפוך, לסובב, ולראות את הצד השני של המאורע התמוה. בעצם מדובר כאן בשני ספרים הכרוכים יחד, עם סיפורים מצויירים חידתיים מקבילים, כאשר כל סיפור נותן רמזים לפענוח הסיפור המקביל בכריכה השנייה.



הנה דייל הקרקע הרחפן שמפספס את העובדה שאנחנו ממהרים ומעכב אותנו סתם כך; הנה הבעל-קורא נמלט על נפשו לפני מוסף כל שבת בקביעות. למה הוא לא אוהב את החזן שלנו למוסף? והנה הבעל המפוזר, שעושה קניות, ואיכשהו קונה בדיוק כל מה שלא צריך ושוכח את הדברים הדחופים...

מעשים שבכל יום, נכון?

כולנו נתקלים על בסיס יומי בארועים עוכרי שלווח, ומוצאים את עצמנו רוצים לכעוס על פלוני, או לחלוטין מתוסכלים על אלמוני. למה הוא כזה... כזה... עקפן, דחפן, שתקן, מתעלם מאיתנו, לוקח ספר בלי רשות מאוצר בית הכנסת, ועוד.

נכון. עמוק בלב, קרוב קרוב לסרעפת התחתונה, אנחנו יודעים שתמיד ישנה גם אופציה אחרת חיובית. איכשהו, היפותטית. אולי הוא שעקף בתור ממהר לטפל באשתו החולה, אולי הוא שמתעלם מאיתנו סובל מקוצר ראייה, אולי השכן שבנה מרפסת שכח את ההסכם שחתם עליו... אולי. נגיד. ייתכן. אבל... למי יש כוח לחשוב? לשבור את הראש? לנסות למצוא קצת אור?

בדיוק, לאף אחד אין סבלנות.

בספרו החדש והגאוני מכל צד (תכף תבינו את ההברקה הלשונית), לוקח אותנו גדי פולק לשלוש

האתגר? לשים לב לרמזים הקטנים שגדי כל כך אוהב לשחול, לשבור את הראש - ולהבין איך האירוע המציק הוא בעצם... משהו אחר... לגמרי. ארוע של טוב ושל אכפתיות, של התמסרות יפהפיה ומתוקה לזולת, של מחשבה טובה.

תחשוב טוב 2: ספר שהוא חוויה למוח, ללב ו... כמובן: לעיניים.

ספר שתניחו מהיד רק כדי להרים אותו שוב

מהצד השני.

