

קראתי את מכתב הרבנים החשובים שיצאו בקול זעקה נגד כוונת משרדו של השר למורשת עמיחי אליהו הי"ו לממן ולהפעיל סיורים מודרכים בהר הבית.

לצערי הרב, במכתב הרבנים נכתבו דברים שגויים ביותר, וחשוב שהרבנים והציבור הרחב יכיר את המציאות ואת הנתונים כפי שהם באמת.

אפרט בקצרה.

א. ה'סיורים' המדוברים, אינם טיול סתמי חלילה במקום המקדש, אלא עלייה להר הבית לאחר טבילה כהלכה בטהרה למקומות המותרים בלבד, לשם לימוד על קדושת המקום ומעלתו החשובה לעם ישראל, ותפילה במקום הקודש.

ב. רבנים רבים התירו את העלייה להר הבית בטהרה, **מגדולי הפוסקים של הדור! כגון** הרבנים הגאונים הרב שלמה גורן זצ"ל, הרשל"צ הרב יצחק ניסים זצ"ל התיר ליחידים לעלות, הרב דוד חיים שלוש זצ"ל, הרב יעקב ניסן רוזנטל זצ"ל, הרב חיים דוד הלוי זצ"ל, הרב נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל, הרב חיים דרוקמן זצ"ל, חתנו של הגר"מ פיינשטיין הרב משה טנדלר זצ"ל, ויבלחט"ו הרבנים הגאונים שליט"א, הרב דב ליאור, הרב דב קוק, הרב צפניה דרורי, הרב ישראל אריאל, הרב אליעזר מלמד ועוד עשרות רבני ערים ויישובים, דיינים ות"ח מופלגים.

ג. **הרב מרדכי אליהו זצ"ל קרא במפורש במכתבים רבים להקים בית כנסת בהר הבית! בנוסף לכך**, הרב אליהו קרא לפרסם שיש איסור לגויים להיכנס למקום המקדש, בלא לחשוש כלל למה שיאמרו. צר לנו מאוד שכבוד הרבנים לא טרחו לזעוק על חילול השם הגדול המתרחש בהר הבית על ידי אויבינו, ומוצאים לנכון לזעוק רק על עליית יהודים בטהרה, שעושים זאת כאמור כהלכה על פי גדולי הרבנים.

ד. כתבו הרבנים במכתב: "לב מי לא נחמץ בראותו את אויבינו משתוללים בפראות בהר הבית, אך העליות להר הבית לא משנות במאומה את המציאות הזו". כנראה שמסתירים מכבוד הרבנים את המציאות בהר הבית, אבל כל מי שמסתכל מעט בסרטונים המתפרסמים, רואה בחוש שכאשר יש יהודים בהר הבית, יש תפילה, תורה, קדושה, קידוש שם שמיים, וכעת זוכים לקיים אפילו את מצוות ההשתחויה. ואילו כאשר יהודים אינם בהר, המקום הופך לקן טרור עם קריאות הסתה לרצח יהודים וחילול השם עצום. האומנם ניתן לומר שהעליות להר הבית לא משנות את המציאות?!

בנוסף לכך, אבקש לשאול את כבוד הרבנים שליט"א, אם הרבנים יורו לתלמידיהם לעלות להר הבית בטהרה, ועל ידי כך לא יעלו רק עשרות אלפים בשנה כפי שקורא כעת, אלא יעלו מידי יום עשרות אלפי יהודים תלמידי חכמים וצדיקים להר הבית בטהרה, גם מציאות זו לא תשנה במאומה את המציאות בהר הבית?!

ה. כמי שזוכה לעלות בטהרה מידי יום ביומו להר הבית, להתפלל ולמסור שיעורי תורה בהר, אני יכול להעיד שהעלייה להר הבית מחזקת את הקדושה והטהרה בהר הבית, גורמת לשמירה על קדושת המקום, גורמת לשמירה שאנשים לא ייכשלו וייכנסו במקומות האסורים, ולא ההפך כפי שהרבנים כתבו מחוסר ידיעת המציאות. ככל

שהעלייה להר הבית בטהרה תתחזק, כך נזכה להשיב את השכינה למקום הקודש ולראות בבניין בית המקדש במהרה בימינו.

1. על כן חובה גדולה לחזק את השר למורשת עמיחי אליהו על כוונתו הנפלאה לחזק ולממן את ההדרכות בהר הבית, על מנת שכל יהודי שעולה להר הבית, יזכה לקבל הדרכה שתחבר אותו אל הקב"ה ואל בית המקדש, אל ההיסטוריה האמיתית של המקום הקדוש הזה, מקום העקידה ומקום בית המקדש הראשון והשני, ובקרוב מקום הבית השלישי.