

מה באמת

קורה שם?

לעילוי נשמתו הקדושה והטהורה של

כ"ק האדמו"ר מקלויזנבורג מרן רבי יקותיאל יהודה ב"ר

צבי הירש הלברשטאם זצוקללה"ה

לעילוי נשמתו הקדושה והטהורה של

מרן פוסק הדור בעל ה"יביע אומר"

רבי עובדיה ב"ר יעקב יוסף זצוקללה"ה

לעילוי נשמתו הקדושה והטהורה של

מרן ראש ישיבת מיר

רבי נתן צבי ב"ר אליהו מאיר פינקל זצוקללה"ה

ניתן לקבל את המקורות (היכן שמצוין בחוברת שניתן לפנות למייל) הכתובת:

MEDA300200@GMAIL.COM

החוברת אינה טעונה גניזה עד עמ' 26 ועד בכלל. לכן לפעמים ויתרנו על נוסח יפה יותר.

היה לנו כמה ספיקות ושאלנו את הרב יחזקאל פיינהנדר שליט"א מח"ס "גנזי הקודש".

אם עדיין יש מה לתקן – נודה לכל הערה.

מטרת החוברת היא להביא מדגם מייצג משלל הבעיות שיש בצבא בבחינת תן לחכם...

להשלמת התמונה באופן מעמיק ומקיף ניתן לקבל במייל את החוברת "סודות בירוק".

מה באמת קורה שם?

בעזרת החונן לאדם דעת

החוברת טעונה גניזה החל מעמ' 27 עד עמ' 32

תוכן

- 1 פרק ראשון - "פיקוח נפש דוחה" ... במשנת צה"ל...
אין אישור לירות...
מה מותר לחייל לעשות כשזורקים עליו סלעים... בקבוקי תבערה...?
- 10 פרק שני - מה באמת קורה שם?
"הילדים שלנו - הם לא בשר תותחים!"
מה מחכה לחיילים בכל כניסה?
- 18 פרק שלישי - הווידוי
החרדים צודקים
- 24 פרק רביעי - האם לצבא חסר חיילים?
- 28 פרק חמישי - בזכות מי?

פרק ראשון

"פיקוח נפש דוחה" ... במשנת צה"ל...

"ערכי צה"ל מחייבים לסכן חיים של חיילים כדי לחסוך בחיי פלשתינאים"

זהו ציטוט מדברי סגן הרמטכ"ל... דבריו המלאים יובאו בהמשך...
 צא ולמד, כי מה שמובא לאורך חוברת זו אינו מקרי. זוהי גישה או יותר נכון אידיאולוגיה – השקפת עולם. כי זה מה שמלמדים המרצים בסדנאות הקצינים:

"לעיתים תבוסה היא הכרח מוסרי!"

על צה"ל לחנך את חייליו לעשות

כל מאמץ - לא לפגוע באזרחים - גם

במחיר של סיכון מסוים של כוחותינו"

וכך מספר העלון "מצב הרוח" השייך לציבור הדתי לאומי:

בי' בניסן, 18.4, הוזמנו קציני צה"ל בכירים ליום עיון בנושא "ערכי צה"ל" שהתקיים במכון הרטמן בירושלים, המזוהה עם השמאל הקיצוני. את יום העיון העביר ה'מרכז חינוכי צבאי ירושלים'.

עיקר הדיון נסב על הצורך והחשיבות לחסוך בחיי פלשתינים. במהלך האירוע - דיבר בפני הקצינים סגן הרמטכ"ל אלוף יאיר גולן, ובנאומו אמר, כי ערכי צה"ל מחייבים לסכן חיים של חיילי צה"ל, כדי לחסוך בחיי פלשתינים חפים מפשע.

רבני הדתי לאומי מבכים את המציאות שוב ושוב, ולמרות הכל ממשיכים לשלוח בניהם לצבא - המאבדם רוחנית וגשמית... וכך כותב נשיא ישיבת ההסדר "אור וישועה" בעיר חיפה ד"ר אליהו זייני במאמר "החרדים צודקים" מיום כ"א אדר ב' תשפ"ד:

כל מי שענינו בראשו מבחין במסמך הקרוי 'הקוד האתי' (המוסרי) של צה"ל, כי יש בו הוראות שמקורן בתרבות מערבית נוצרית גרידא, נטולות כל זיק יהודי, ועוד יותר נטולות כל זיק לאומי, ומשום כך הוא כבר גבה חייהם או פציעתם של מאות מחיילינו, אם לא יותר.

די להזכיר את כמות החיילים שנהרגו כדי לא לפגוע ב"חפים מפשע" (או בגירסה המעודכנת "בלתי מעורבים") קרובי משפחות מחבלים.

בפרק שלישי נקרא את מלוא דבריו, ואע"פ כן הוא ממשיך לעודד את תלמידי ההסדר להתגייס...
כמה קשה לשנות את הדרך בה אתה הולך...

ד"ר אליהו! אם החרדים צודקים, אז מדוע אתה לא עושה את הצודק?!
אין הכוונה להתנצח בוויכוח, רק רצון הבורא לנגד עינינו... וכי אין בירור הלכתי מוחלט האוסר לעודד להיות תחת פיקוד של הנותן (ואני מצטט מדבריך): "הוראות שמקורן בתרבות מערבית נוצרית גרידא, נטולות כל זיק יהודי... ומשום כך הוא כבר גבה חייהם או פציעתם של מאות מחיילינו, אם לא יותר"!
היכן רחמי האב על הבן?!

היכן רחמי המחנך על תלמידיו?!

הבן והחניך אינם צעצוע המוקרב על מזבח האידאולוגיה.

זה לא משחק ילדים – זו שאלה של חיים ומוות.

החיילים נשרפים בתוך הטנקים והנגמ"שים...

תתבונן היטב בתמונות בפרק השני של חוברת זו – ונשים יחדיו על הלב...

ולפנינו כמה אירועים מצערים הממחישים שוב ושוב, כי החיילים מקבלים הוראות ממטורפים בעלי כשרון, אולם בעלי שכל מעוות ונטולי רחמים אנושיים...

מחנה הפליטים שועפט (ניתן לקבל במייל המצוין בראשית החוברת את ההסרטה).

אספסוף ערבי משליך בקבוקי תבערה על עמדת החייל מ"משמר הגבול" הנמצאת במחנה...
העמדה מתחילה לעלות באש...





הלוחם המשקיף יכול היה בקלות להציל את חברו הנשרף באש, ברשותו נשק,
אולם הוא קיבל פקודה: לא להגיב!!!



והסוף... ד' ירחם... ושולחים נציגים ללוויה או יותר נכון לטקס הלוויה, ומזילים דמעות תנין....



להזכירכם בחלק הראשון של החוברת "אם אין יראה מהשם..." קראנו את דבריו של מי שהיה רמטכ"ל באחת המלחמות בעזה – בני גנץ

"גאה בזה

גנץ בכנס ארגון "שורת הדין": "סיכנתי את חיילי גולני - למען חיי אזרחים ערבים"
 הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ הצהיר בנאום שנשא כי הוא גאה בכך שסיכן את חייהם של לוחמי גולני על מנת שלא יפגעו "אזרחים" ערבים. "גאה שאני בצד הנכון מוסרית"





אי אפשר להרוג בעת מלחמה ללא סיבה, מטעם שיתפרסם בעולם, אולם מה שחייבים, ברור שאיסור גמור לסכן חיי חיילים כדי לא לפגוע באזרחים (ובפרט שכולם שונאים ומחפים על הרוצחים), ובלאו הכי נהרגים אזרחים רבים, כך - שבאמצע ובסוף כל מלחמה מגנים אומות העולם את פשעי המלחמה שנעשו, ואף איימו לעצור אנשי ממשל, וניסו לעצור חיילים בחו"ל שנלחמו בעזה. (אגב: ארה"ב הרגה במלחמה שבאה בעקבות נפילת "מגדלי התאומים" – בין רבע לחצי מיליון אזרחים). מלבד זאת **גנץ מסביר כי מסכן חיילים (והסברנו לא רק מסכן אלא גורם בפקודותיו להריגת חיילים בפועל) לא בגלל - מה יאמרו אומות העולם, אלא זוהי השקפת עולמו המוסרית...** (היכן התחנך גנץ בצעירותו? על כך בעמ' 27), וכמו שביטא זאת סגן הרמטכ"ל לשעבר, יאיר גולן. לשאלת העיתונאים, **האם זוהי המדיניות? תמה גולן, והשיב כאיש מוסרי (לדעתו המעוותת): "זוהי הנחייה קבועה בצבא, אנחנו צריכים להיזהר שלא נהיה נאצים!"**

➤ **אין אישור לירות...**

קוראים ולא מאמינים...

קצין שיצא מהלחימה בעזה חושף: בצה"ל מסכנים לוחמים מחשש לפגיעה באוכלוסייה

איתמר פליישמן וגיא בוסי: טירוף מוחלט! | קצין שיצא מהלחימה בעזה חושף: בצה"ל מסכנים לוחמים מחשש לפגיעה באוכלוסייה¹

קצין שיצא מהלחימה בעזה חושף: בצה"ל מסכנים לוחמים מחשש לפגיעה באוכלוסייה!

סגן מתן ויזל, קצין שסיים מילואים ברצועת עזה בשבוע שעבר, בראיון לאיתמר פליישמן ועו"ד גיא בוסיו: "יש תחושה קשה בשטח מבחינת התפיסה של הצבא, מה זה האוכלוסייה העזתית. ראשית כל 'מרחבי האוכלוסייה' - אלו מרחבים בהם יושבים מחבלי חמאס מובהקים שרצחו יהודים, הם לוקחים איתם כאלף תושבים עזתים ונכנסים איתם לתוך בתי ספר שישמשו עבורם שכפ"ץ. הצבא מתייחס לאזורים הללו כמרחבי אוכלוסייה מה שאומר שאנחנו לא מפציצים באזור הזה, ואם מישהו יוצא מאותם מרחבים אנחנו לא הורגים אותו"

פליישמן: "אני אשאל את השאלה הכי חשובה, האם נתקלת במציאות בה לוחמנו הועמדו בסיכון בגלל ההחלטה הזאת?"

ויזל: "כן, כמובן שנתקלתי, ואני אתן דוגמה אחת ממש מזעזעת ובלטת: אנחנו נמצאים במרחב לחימה לאחר שפשטנו על אחד המוצבים של חמאס, ואנחנו יודעים מהתרעה מודיעינית שקיים צלף באזור. הצלף הזה על פי ההתרעה המודיעינית כבר הרג לצערנו לוחם של חטיבה אחרת. אנחנו נמצאים באותו מרחב ונערכים לשהייה במקום. במהלך היום - אחד המפקדים של אחד הטנקים - מוציא את הראש מהצריח ונפצע מאש של אותו צלף".



בהמשך היום אחד הטנקים מזהה שני אנשים שיוצאים מאותו מרחב אוכלוסייה, מאותו כיוון ממנו הצלף היה יורה עלינו, אותו טנק עולה בקשר ומבקש אישור לבצע ירי לעבר אותה חולייה. אותה חולייה יכולה להיות הצלף עצמו, היא יכולה להיות חוליית התצפית או חוליית האספקה שלו. הם לא נמצאים בתוך מרחב האוכלוסייה אלא קרוב למרחב, והוא מקבל בקשר פקודה לא לירות, וזה הציטוט המדויק ששמעתי באוזניי 'לא לירות כי הם נמצאים קרוב למרחב האוכלוסייה...'



בוסי: "נאמר ללוחמים לא לירות כי זה קרוב למרחב אוכלוסיה למרות שאותה חוליה לכאורה נטלה חלק בהריגת לוחם צה"ל? אתם פונים למפקדים ואומרים שזה טירוף הדעת?"





➤ מה מותר לחייל לעשות כשזורקים עליו סלעים... בקבוקי תבערה...?

מי שגם כן מלווה את התופעה בדאגה רבה הוא איתי אסמן יו"ר עמותת "תורת לחימה".

אסמן מבהיר, כי הרוחות הללו החלו לחדור לצבא בעיקר ב-15 השנים האחרונות.

"אם נשים לב בצה"ל של היום כבר לא מדברים על מלחמה אלא על 'הפרות סדר', גם לא מתייחסים לאויבים כמחבלים אלא כ'חפים מפשע' וכאנשים 'מקופחים' שפגעו להם בפרנסה. כל זאת בזמן שמדובר בארגוני טרור מסוכנים שרוצים לחסל אותנו".

איתי מתייחס למקרה המצער של בראל.

"בראל נהרג כשהוא היה על הגדר בגבול עזה, הוא נשלח יחד עם לוחמים נוספים ישירות אל תוך שטח האש, וכל זאת במקום לשלוח טיל שיפציץ את כל האזור. אחרי שנשמעו על כך הטענות הקשות, הסביר מפקד יחידת המסתערבים שהם נמנעו מלפוצץ מהאוויר, כדי לא להרוג 'חפים מפשע'. הוא כנראה שכח

במאי 2021 לחם בראל במבצע "שומר חומות". חודשים אחדים לאחר מכן, שוב נרשמה הסלמה ביטחונית בגזרת עזה והחלו הפגנות אלימות של המוני פלסטינים ליד גדר המערכת. בשבת, 21 באוגוסט 2021, הושאל בראל מיחידתו כדי לסייע באבטחת המרחב הסמוך לחומת עוז שבצפון הרצועה ולמנוע חדירת מחבלים. באירוע, שבשימש צלף, ירה במדויק ופגע בשישה מחבלים. במהלך ההתערעויות הצליח פעיל חמאס להחדיר אקדח דרך חרך בחומת ההפרדה ולירות בבראל מטווח אפס.

בראל הובהל למרכז הרפואי "סוחקה" שבבאר שבע כמצב אנוש. תשעה ימים נאבק הצוות הרפואי על חייו כשסביב מיטתו בני משפחה וחברים מתפללים ושרים, וברחבי הארץ נערכות תפילות המוניות

נ. שמואלי, אימו של בראל אומרת בכעס רב ובבכי בראיון לחדשות 12:

"הפכנו למשפחה שכולה, לא בגלל מלחמה, אלא רצח. לא מאמינה בתחקיר של הצבא או בממשלה".

"הוראות הפתיחה באש בצה"ל הן בעייתיות מדרגה ראשונה", מדגיש אסמן, "על פי הפרקליט הצבאי אם זורקים סלעים על חיילים, אסור להם לירות בחזרה, ומותר לחייל לירות על מחבל שזורק בקבוק, אך רק אחרי שהוא זורק ולא לפני. כמובן שאז כבר מאוחר מידי. כך מסכנים את חיי הלוחמים שלנו..."

"פעם מי שהיה מתקרב לגדר היה מקבל כדור ברגל. מדינה מטורפת. פוחדים מהיועצת המשפטית יותר מהאויב. לאן הגענו? הולכים לשחוט אותך ואתה הולך להסתכל אם היועצת המשפטית מאשרת כן או לא"

(אביגדור קהלני 20.03.24 על הוראות הפתיחה באש. בראיון ל'כור ההיתוך')

"יש לטפל במחבלים שנפצעים באופן מיידני לפני שחבלן מגיע ומוודא שאין עליהם מטעני חבלה"

מפקד אוגדת איו"ש בהנחיה חדשה בתאריך 05.2023.22

נתנאל בלייכר @BlyykrL

בלתי נתפס:

חייל צה"ל נהרג בעזה, כאשר במשך כמה שעות הוא התבצר ביחד עם הכוח בנקודה מסוימת, ומולם התבצרו מחבלים בתוך מבנה. הכוחות התחננו לסיוע אווירי אך הכוח האווירי סרב לפתוח באש בטענה שבתוך המבנה שוהים "בלתי מעורבים". על אף הפצרותיהם של הלוחמים בשטח במשך למעלה משעתיים נענו בסירוב מוחלט לקבלת עזרה אווירית, בסופו של דבר המחבלים ירו לעבר הכוח והחייל נהרג.

את פרטי האירוע שמעתי מחייל שלחם לצידו. בנוסף, החייל מפרסם באישור המשפחה שלבקשתה הפרטים נשארים כרגע חסויים.

לוחם מבצעי בגזרת ג'נין אומר לי:

"בוקר טוב בלייכר. הזיק שמחסל מהאוויר את המחבלים, לא מוכן לחסל חמושים עד שהם מהווים סכנה בפועל ללוחמים.

מה שאומר, שיש פעמים שהפיקוד שולח לוחמים שינסו לגרות חמושים לירות עליהם, ולהסתכן בכך רק בשביל שהזיק יסכים להפציץ אותם.

מתסכל ומעורר כעס עצום".

פרק שני

מה באמת קורה שם?

איננו יודעים בעת המלחמה מה באמת קורה בשדה הקרב...

רק כאשר חולף זמן, צעות ידיעות על השחיתות הנוראה. בכל מלחמה יש שאלות של פקוח נפש, ואם למפקד הנותן פקודות לחייליו - אין נקיות במידות (או יותר נכון: יש לו מידות מושחתות) עלול הוא לגרום להריגת חיילים רבים בגלל שיקולים מעוותים! שיקולי כבוד, גאווה, ערכים מעוותים, הזנחה וכו'. בחוברות הקודמות קראנו על עובדות רבות הממחישות זאת, וכעת נווכח, כי גם במלחמה בעזה הנמשכת החל משמחת תורה תשפ"ד - הפקרת חיי החיילים ממשיכה שוב ושוב...

< לפנינו ידיעה שהתפרסמה בתקשורת כמה פעמים...

"תוכנית האלופים" של עשרות קצינים בכירים במילואים: "מצור על צפון הרצועה"

ראש אגף מבצעים לשעבר, אלוף במיל" גיורא איילנד, יזם "תוכנית להכרעת חמאס". לפי התוכנית, שהגיעה לידי העיתונות - צה"ל יפנה את האוכלוסייה מצפון לנצרים ויטיל מצור, שיותיר למחבלים ברירה אחת - להיכנע או למות. לפי התוכנית שיזם איילנד, כל השטח שמצפון לפרוזדור נצרים, כלומר העיר עזה על כל שכונותיה - יהפוך לשטח צבאי סגור. כלומר, כלל האוכלוסייה שנמצאת במרחב, שלפי הצבא מוערכת בכ-300 אלף איש - תידרש לעזוב באופן מיידי דרך הנקזים הצה"ליים המאובטחים. לאחר שבוע שבו תינתן לאוכלוסייה אפשרות להתפנות - יוטל על האזור מצור צבאי מלא. לדברי הפורום, מצור זה יותיר בפני המחבלים בעיר עזה ברירה אחת - להיכנע או למות. בהצגת התוכנית פורסמה כאמור התייחסות גם לדין הבינלאומי, וצוין כי "המתווה עומד בכללי המשפט הבינלאומיים, מכיוון שהוא מאפשר לאוכלוסייה להתפנות מאזור הלחימה בטרם יוטל המצור"



➤ "הילדים שלנו - הם לא בשר תותחים!"

יאיר אנסבכר הכתב הצבאי בזעקה בתחילת שנה זו (תשפ"ה) על הזלזול בחיי אדם במלחמה בעזה. (ניתן לבקש את תחקירו במייל המופיע בראשית החוברת). ולפנינו דבריו הנוקבים:

קיימת "תוכנית האלופים", שעל פיה הצבא התבקש לעשות דבר מאד פשוט כבר בתחילת המלחמה בעזה. התוכנית קובעת, כי יש לקחת את כל התושבים שנשארו בצפון רצועת עזה, ולהוריד אותם מדרום לקו נצרים.

למעשה - הצבא לא עשה את זה! ולכן נשארו בצפון רצועת עזה, בעיקר בג'באליה ובעיר עזה 150-250 אלף איש. הצבא במקום לקיים את "תוכנית האלופים" - מכניס כוחות לג'באליה ומוציא כוחות, בשיטה שהרמטכ"ל הרצי הלוי המציא. השיטה נקראת "שיטת הפשיטות" - נכנסים ויוצאים, נכנסים ויוצאים. 5 פעמים כבר נכנסו לג'באליה, זירת הטרור של צפון הרצועה, ויצאו.



(בין פשיטה לפשיטה עובר זמן - אותו מנצלים ארגוני הטרור להתארגן מחדש). וכך, בכל פעם - צריך להתמודד שוב עם ההגנות, עם המטענים, עם המילכודים וחוליות ה"ט" (טילים נגד טנקים). נכנסים ויוצאים, וכל פעם משאירים הרגים ופצועים, שוב ושוב ושוב...!!!



הטענה שבגללה הרמטכ"ל הרצי אומר, שאנחנו חייבים להילחם בצורה הזאת, כי היא חסכונית, כי אין לנו כח אדם מספיק. ועל רקע זה כמובן כל הסוגיות של הגיוס... (על השקר הזה זעק השר דוד אמסלם ראה עמ' 24). הטענה כי אין לנו כח אדם להחזיק את צפון הרצועה - הינה פשוט שקר!

צפון הרצועה, ובכלל כל שטח שאתה מרוקן אותו מאוכלוסייה, אתה צריך פחות כוחות, והטעם כי רק צריך לעמוד ולאבטח את גבולות השטח. את זה האוגדה המרחבית יודעת לעשות. לזה צריך פחות חיילים! אתה לא צריך להכניס לתוך השטח הצפוני אפילו חייל אחד, תשאיר את כולו ריק, לא צריך אפילו להתנחל, זה צריך להיות שטח צבאי סגור! ואם יש מחבלים שמחליטים להישאר - למרות הפינוי שהצבא מבקש לעשות מהאוכלוסייה, שימותו פה ברעב ובצמא.

אסור לשלוח לפשיטה בג'באליה אפילו חייל אחד... יש לשים את החיילים בציר נצרים, הם יודעים להגן על עצמם יפה - גם כלפי צפון וגם כלפי דרום.

זה פשוט שקר, ובגלל השקר הזה - חיילים שלנו נהרגים ונפצעים. עכשיו שמענו על עוד 4 חיילים שנהרגו בלב ג'באליה, למה אנחנו צריכים את זה?!

מה אתה מנסה לעשות הרצי שוב ושוב?! הילדים שלנו - הם לא בשר תותחים! אתה שולח אותם שוב ושוב, כי אתה לא רוצה להחזיק שטח?!

(אנסבכר ממשיך): הרצי קיבל את חוות דעתה של הפצ"רית (הפרקליטה הצבאית הראשית. האלוף יפעת תומר-ירושלמי) אותה מינה בתחילת המלחמה (דובר צה"ל חגג את מינויה וקבע כי "אין ראויה ממך". לפני כניסתה לתפקיד "הפצ"רית" הייתה בתפקיד היוה"ל"ם - יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, דהיינו לקידום הנשים בצה"ל. מיד ובהמשך נלמד על הברנשית הזאת).

בדיון לפני שבועיים נאמר לחברי הוועדה, כי הפצ"רית סבורה, כי אין לאפשר את הרעבת האוכלוסייה בצפון הרצועה, ושהדבר מנוגד לחוק הבינלאומי. זאת בניגוד לקוד האמריקני, לפיו אם הצבא מאפשר לאוכלוסייה לעזוב, מי שנותר בה הוא בגדר מחבל, ולכן אין מדובר בהרעבה.

בעוד תוכניות המלחמה של צה"ל לצפון הרצועה נועדו לאפשר את פינוי האוכלוסייה ואז למנוע סיוע לאזור - חוות הדעת מצד הפצ"רית מנעה את הפעולה הזו.

הפצ"רית מתעקשת וקובעת, כי אסור למדינת ישראל להחזיק שום שטח לשום תועלת...

זה פשוט לא נכון, כאמור יש חוות דעת צבאיות וחוות דעת משפטיות של מומחים לדיון בינלאומי כמו יוז'ין סנדרוביץ, אבי בל ואחרים ופרופסורים בעלי שם, האומרים, שמקובל מאד בעולם להחזיק שטח ביטחון למטרה צבאית! (מדוע הפצ"רית מקבלת דווקא את חוות הדעת החולקות על כך? המעיין היטב בכל פרקי החוברת מבין, שיש כאן עיוות רעיוני עמוק המשפיע על שיקול הדעת, וקריאת החוברת "סודות בירוק", המביאה בארוכה את כל משנתם הקלוקלת של האחראים על ההחלטות ביחס לערבים - תבהיר היטב את המניע העמוק. ניתן לקבל את החוברת במייל. אין שום נימוק בעולם היכול להתיר - הכנסת חיילים למקום הריגה ושריפה וודאי - ראה עמ' 13 - 17. בס"ד בהמשך המלחמה זעקת אנסבכר ועוד רבים אחרים הועילה לפעמים, וניצלו רבים מהרג ושריפה).

ואת דבריו מסיים אנסבכר בתוכחה נוקבת:

הרצי תפסיק כבר לסכן (חלקם נהרגים ונשארים נכים לכל החיים) את האנשים שלנו, תפסיק! אסור שאף חייל יפגע פה לשווא, ואל תחשוב שאנחנו מטומטמים, ותגיד לאנשים שזה משיקולים של כח אדם, זה בדיוק הפוך! (מי הוא אותו הרצי, נינו של מי, והיכן התחנך - להלן הערה בעמ' 27).

➤ מה מחכה לחיילים בכל כניסה?

אנסבכר הסביר: "בכל פעם - צריך להתמודד שוב עם ההגנות, עם המטענים, עם המילכודים וחוליות הנ"ט"... הדברים לא נקלטים עד אשר לא רואים זאת בחוש. ניתן לקבל במייל סרטון של 30 דקות המראה - כיצד אורבים יחידות הנ"ט לחיילים. **לפינוי כמה תצלומים...**



טיל נ"ט אר. פי. ג'י מכון מבין סורגי המבנה לעבר רכב משוריין – המטרה מסומנת ואז הטיל נורה



הרכב המשוריין עולה בלהבות, ורשעות הפצ"רית והרמטכ"ל מולידות את השכול



הירי ממארבי ה - אר. פי. ג'י RPG טילי הנ"ט חוזר שוב ושוב...



PU·SH
דיווחים בזמן אמת

**ב-48 שעות האחרונות 13 משפחות
נוספות הצטרפו למעגל השכול 💔**



תושב עזתי מסתתר בפינת אחד
הבתים, ורק טיל הנ"ט אר. פי. ג'י
הנראה מציץ מכוון לטנק

המטרה מסומנת...
ואז נורה טיל הנ"ט...
ופוגע פגיעה ישירה בטנק



ושוב טיל
הנ"ט מציץ
ממסתור
ומכוון לאחד
הטנקים



טיל הנ"ט פוגע ישירות בטנק

תקרית קשה ברצועה:

3 לוחמים הי"ד נהרגו בהיתקלות עם מחבלים בצפון הרצועה

■ במהלך פעילות מבצעית, כעשרה מחבלים פתחו באש על הכוחות ■ מתחקיר ראשוני עולה, כי טיל נורה לעבר חיילים שהיו בדרכם החוצה ■ מפעילות מבצעית ■

משה צבי

היהו לטרנס-טילייה לחימה היד נהרגו בהתקלות עם מחבלים בצפון הרצועה. כעשרה מחבלים פתחו באש על הכוחות עם טילי נ"ט הנשק ארטילריים, במת שחזו בדרכם החוצה הרצועה במיד.

הלוחמים שנמלטו הם סג"ר מידו זנו הי"ד, בן 26 שנה ממונט, סג"ר ביק רמאל הלפרן הי"ד, בן 24 מקריית אנו, ומסל עמרי סגן הי"ד, בן 20 מאשדוד. בתקרית הקשה נפצעו עוד 14 לוחמים לחימה, 1 באזור קשה, 4 באזור כישמי וריכז קל מספרו התחבורה שלה, כי האירוע התרחש בשנת 2017 בקרבת הרצועה. הלוחמים היו באזור גבולות, בעת עלייה למשאית שהייתה אמורה לקחת אותם אל מחוץ לרצועה. בעת העלייה למשאית, החליטה מחבלים התמקמת באזור, כעשרה יד על נ"ט ונקל לעבר הכוח - ומפגע כחלשות יצחק, כי מדובר במשאית מהסוג שמשמש את צה"ל בחימושים הארבעים לעיר סכנות בין שוכנות, אל הרצועה ומבנות. לאחר

כוחות המבט באוכלוסייה יצאו חי"ר

האירוע, יצאו הכוחות בשעת לילה מוגבל על החבלים. ככל הנראה הצליחו לפגוע בהם, אך נזקקו כעת האם החלוציה. אכן תופעה כהוללת.

יצחק, כי הפעולה במבואות ובבניה לשהא כמספר הרצועה נבנה עד כה הוצר כבד כפונדק - 55 חיילים ונלוו במסגרתה בחודשים האחרונים

כלכליסט

הפגנת ה-RPG: איך רקשה בגיל פנסיה חוזרת טנק מרכבה?

האופוזיציה ב-1998 ובנגדה לטוח ב-1961, ראוי הרואים עולה היה המקום שלה במלחמת ששה הימים וזים אין בעולם כשק נ"ט יחיד נשק מאין הנגיפה ה-RPG, וניצל בישראל לנכס עם אחר מידל במטה

האם הציבור מודע לסכנות (שפעמים רבות

- כלל אינן הכרחיות) אליהן מכניסים אותם מפקדיהם?



פגיעה ישירה בטנק ע"י אר. פי. ג'י RPG טיל נגד טנקים

וחמאס ממש לא לבד: אין ארגון טרור שלא מחזיק במשנרים הללו, ומתאמן בהם עד לרמה של טבע שני; יש מחבלים שלא יודעים לשחות, לשרוק או לרכוב על אופניים - אבל תפעול RPG? מתוך שינה. מאין הגיע הנזק הזה, איך הוא נשאר רלוונטי עד היום, ומה אפשר לעשות נגדו?

סמ"ר זמיר בורק נהרג מירי נ"ט בצפון הרצועה, 3 לוחמים נפצעו קשה בעזה ובגבול לבנון

סמ"ר זמיר בורק, בן 20 מבית שמש, היה מפקד כיתת צמ"ה בגדוד 601. באותה תקרית נפצע קשה לוחם נוסף. באירוע בדרום הרצועה נפצע קשה

האם ששכלה את בנה היחיד בעזה:

"חתמתי בלב כבד - ונותרתי עם בור"

"אני כל כך עצובה. אני יודעת שאיילי שלי לא ישוב עוד לעולם וזה לא נתפס".

אביו של יקיר שמואל טייטלבוים ספד לבנו האהוב: "ילד מתוק שלי, בני היקר, אדם מאוד מיוחד. דרכך למדנו נתינה מהי... אלה שלומדים תורה, תתפללו לנשמת יקיר שמואל..."

מימון, אביו של יאיר אביטן, נפרד: "יאיר, אהוב שלנו. אנחנו כל כך אוהבים אותך. נפרדתי ממך לפני פחות משעה. רואים לך על הפנים את הרצינות, את החוכמה, את היופי. הקדוש ברוך הוא נתן לך את כל המעלות".

התארגנו לעלות על
משאית ממוגנת וספגו
ירי נ"ט: פרטים חדשים
על התקרית בעזה

הערכה: עשרות אלפי נכי צה"ל בשנים הקרובות!

5,500 פצועים
מהמלחמה, רובם
מילואימניקים: אגף
השיקום חושף נתונים

לפי אגף השיקום במשרד הביטחון,
מ-7 באוקטובר במוצע 60 פצועים
חדשים ביום. ההערכה: עד סוף
המלחמה יטופלו 78 אלף נכי צה"ל
באגף ועד 2030 המספר יגיע ל-100
אלף

תוצאות הרות האסון של המדיניות הרופסת של צה"ל
אננה רק תאוריה או חשש עתיד. המספרים של הרוני
ונכי צה"ל רק עולה ועולה באלפים והתחזיות לעתיד
עקב הלוחמה הזאת, עוד קשות הרבה יותר כל חייל או
מפקד שמגיע למצב לחימה מול האויבים כבול כמעט
לחלוטין להוראות שמגיעות סלמעלה. אין לו שום זכות
לפעול עצמאית אם זה נוגד את ההנחיות הכלליות של
צה"ל או ההוראות המפורשות שניתנו באותו זמן. גם אם
זה יעלה לו בחייו, או בחיי חייליו, כמו שקורה לצערינו
לא מעט פעמים. תירוץ עלובים של "מה העולם יגיד"
יצר צבא שבאופן שיטתי מקריב את חייליו לטובת אותה
אג'נדה שכמו שברור לכולם, לא מקובלת בשום מקום
אחד בעולם.

יובל שדה, כלכליסט | פורסם: 14.02.24 | 13:58

ארבעה לוחמים מהיחידה הרב ממדית (888) נפלו בקרב בצפון רצועת עזה. בכך מספר חללי המלחמה עלה ל-776. התקרית התרחשה כשהכוח נערך להיכנס למבנה בג'באליה.

פרק שלישי

הווידי

לפנינו קטע מתוך וידוי של ראש ישיבת ההסדר הגדולה בארץ – דוד פנדל



"מי פסק לנו שאפשר לשלוח את בנינו לתוך אווירה חילונית של מה יעשה הבן ולא יחטא???"

מי לקח אחריות על שליחת בנים במשך הרבה שנים לאווירה מעורבת חילונית שמה שאצלם אהבה אצלנו זה כרת, כשההורמונים עובדים שעות נוספות, כשהם מיעוט מסכני ופגיע???"

ראש ישיבת ההסדר הגדולה ביותר

זאת תפילתנו לבורא עולם - שלא נבוא לידי ניסיון וביזיון. אם היו אומרים לי ש - 25% מבחורים מתחת לגיל 25 עם רישיון נהיגה נהרגים בתאונות הייתי אוסר מיד על הבן שלי לנהוג, והייתי עושה הכל לקחת ממנו את הרישיון.

האם באמת אנו מודעים מספיק לטרגדיה שבחילון לחומרת איסורי כרת ל"ע???"

האם הזהרנו את הבנים???" האם הכנו אותם מספיק???"

האם סיפרנו להם שהיו יושבים פעם שבעה על בחור של"ע יצא לתרבות רעה???"

זלזול: יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר (דהיינו לקידום הנשים)

מסרבת לפגוש את נשות הלוחמים (בצה"ל)

פורום 'נשות הלוחמים למען קדושת המחנה' פנה ליועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר בבקשה להיפגש עמה - לאחר שקיבלו עדויות על לוחמים שאולצו ללון באותו מתחם עם חיילות • למרות פניות רבות מצד 'הפורום', לא מתקיימת פגישה • "הבריחה מפגישה איתנו מהווה זלזול בלוחמים ובנו כנשות הלוחמים"

חיים טוויל כ"ד חשוון התשפ"ה / 25.11.2024 19:21

"אי אפשר בשם המבצעיות לזרוק על הפקודות הברורות לגבי עירוב ולינה משותפת.

זה שאנחנו נמצאים במלחמה לא אומר שאפשר לפרוץ את החוקים.

צריך לדעת לעמוד ולדבר על הדברים, לעמוד על הזכויות שלנו ועל העקרונות שלנו"

לינה משותפת בחדר צפוף בעזה: בצה"ל מכניסים בשלל דרכים נשים לוחמות לגדודים הלוחמים בעזה, ננד כללי השירות המשותף: 'הבנייה של הלוחמות פגעה במבצעים של החיילים'

החרדים 'צודקים'

פשע תורני חמור הוא שיש מהאחים שלנו המסרבים להיות שותפים בהגנה על עמנו ולפשע הזה אין מחילה, ובוודאי שאינני בא ללמד זכות. אבל לצד זה יהיה זה פשע לא פחות חמור לגייס אותם כל עוד צה"ל לא יתקן את הרס הזהות היהודית והערכים היהודיים אצל כל חייל, דתי או כל שכן לא דתי.

הרב ד"ר אליהו רחמים זיני

כ"א באדר ב' תשפ"ד 31.03.24, 8:26

כמי שלא היסס למתוח ביקורת קשה ביותר נגד הראשל"צ באשר העז לטעון, שאין מקום לגיוס חרדים, ושואם גיוס כזה ייהפך למוחשי יהיה מקום לרדת מן הארץ - ואינני מתכוון בשום פנים ואופן לחזור בי מביקורתי זו - יחד עם זאת הנני חש שמוסרית אין לי כל היתר לשתוק לאור המציאות הצה"לית העכשווית, והנני מצהיר באותה נחרצות ש"צודקים" החרדים לסרב כיום להתגייס, ולא מטעמיהם אלא מסיבות אחרות לגמרי.

שהרי רק איש חסר כל מוסריות בסיסית, יחשוב שמוטל על אחיו לסכן את חייהם כדי להגן על עמנו, והוא יהיה פטור מהשתתפות בסכנה קיומית כזו.

אך יהיה זה לא פחות מוסרי לנצל את אמונתו של יהודי בה' ובתורתו כדי לעבות את שורות צה"ל - לאור הסכנה הקיומית המאיימת על עמנו, ולאור הנטל העצום שאין כדוגמתו הרובץ על כתפי חיילי הסדיר וחיילי המילואים (א.ה. כדאי לקרוא את הפרק הבא כדי להבין שד"ר זיני מדבר נגד המציאות העובדתית) - ועם זה לנצל את מסירות נפשו זו היונקת מאמונה בה' ובתורתו כדי "להנדס" את תודעתו מן היסוד, לכפות עליו ערכי יסוד המנוגדים לעומק נשמתו וכל שכן להופכו לחילוני, קרי לבעל דעה הזרה לכל מה שהיה נחלת עמנו לאורך כל הדורות.

וזה מה שמתרחש יותר מדי פעמים בצה"ל. ומי מנצח על מהלכים כאלה? פשוט: רמטכ"לים ואלופים בכירים שרובם דתיים לשעבר (אייזנקוט, גנץ, מופז, פוקס ועוד) או בוגרי 'קרן ווקסנר' שהריקנות הרוחנית והאינטלקטואלית של החינוך החילוני בארץ הביאה אותם לראות בתרבות המערבית-נוצרית של ארה"ב את התגלמותה של התגלות אלוהית ב'הרווארד'.

במה הדברים מתבטאים? ובכן לדוגמא, הרמטכ"ל אייזנקוט בנם של יהודים מרוקאים דתיים מאד, דאג לחסל את כל הקצונה הדתית הבכירה באמתלות של האשמות מגוונות, שכל מי שמעורה בהן יודע שחלקן חסרות כל בסיס, אף לעיתים החמורות שבהן.

אבל אייזנקוט לא הסתפק בכך: הוא דאג לחסל ענף 'תודעה יהודית'. אבל גם "חיסול" שני זה לא הספיק לו: הוא דאג למנוע מחיילים לשמור על מנהגי ספירת העומר, כל עוד לא הוכיחו שגם לבושם וגם חינכם הישיבתי יראה שהם נמנים על עידית בחורי הישיבות, תוך רמיסה אכזרית של המסורתיות של רבים מבני

העדה בה גדל וממנה יצא, ועל אף תחנוני במכתבי אליו בנדון. ומי מינה 'יועצת לענייני מגדר' מבוגרי קרן וקסנר כדי לדחוף במיטב הרוח הפרוגרסיבית את הנשים בצה"ל? שוב אייזנקוט!
ולמה כל זה הוביל? להכנסת נשים בכל מקום, בתותחנים, בשריון, בסיירת מטכ"ל ועוד, כדי להעמיד את הדתיים מול מצב הדוחק את רגליהם מיחידות רבות, ובכל פעם מרובות יותר ואף רגישות יותר, ובניגוד למסקנת המחקרים שצה"ל עצמו הזמין בנושא.

וכל זה מבלי לדבר על נשים הנמצאות בכל משרד צבאי, כדי להתפתות או לפתות, ואחרי כן ניתן יהיה לזרוק את גיבורי ישראל הנכשלים (או לא) במצבים שכאלה. ערבוב הזה הכפוי על כל חיילי צה"ל, הוא עבירה ברורה על כל התורה וכפייה חילונית בלתי נסבלת ומעוררת סלידה, כי היא פורטת על המצפון של ערבות ואחריות אימונית תוך רמיסת ערכי הדת של החיילים הדתיים! בס"ד החרדים מספיק אינטליגנטים כדי לא להיכנע לתכתיבים בהמיים גויים אלה! יש עיתונאי חרדי חסר שכל שכתב היום עלינו – הציונים דתיים – ש"זה יגיע עוד אלינו", אבל אלו הם דברי הבל, כי זה הגיע אלינו כבר זה 76 שנה!

והגרוע מכל הוא הכפייה האנטי-דתית והאנטי-מוסרית שבאותו מסמך, הקרוי 'הקוד האתי של צה"ל'. מבלי להיכנס לדיון פילוסופי לגבי תוכנו הפסול, נגדו כבר כתבתי כבר לפני שנים רבות. **מי הרשה לצבא לקבוע ערכים ואתיקה? הוא איננו משרד החינוך וגם לא בעל קתדרה לאתיקה פילוסופית! תפקידו הבלעדי של צבא-עם כלשהו, הוא להגן על עמו ועל ארצו.**

לא לקבוע ערכים, ובפרט ערכים השנויים במחלוקת בחברה. ואם בכל זאת מרשה הוא לעצמו לקבוע ערכים, זכות היא בידי כל אזרח לדחות הוראות המנוגדות למצפונו, ובמיוחד בשם 'כבוד האדם וחירותו' של אהרן ברק שהחלטותיו עלו מזמן אצלנו למדרגת התגלות אלילית....

*

שורת המהלכים והרפורמות שחולל הרמטכ"ל בשורות הצבא בשנים האחרונות נוגעים לטווח רחב של נושאים, כאשר הצבא הישראלי משנה את עורו, על ידי הכנסת 'רבנים' רפורמים לחיל החינוך, ועוד.

ואולם, פרויקט הדגל של מהלך חילון הצבא הוא מה שמכונה בפי התקשורת בשם "מהפיכת הפמיניזם" שמוביל הרמטכ"ל. להלן מסמך של אגודת "מרכז ליבה" המפרט את עקרונות "פקודת השירות המשותף" שהוציא הרמטכ"ל בנושא שרות הנשים – לקרוא – ולא להאמין...

עיקרי השינויים:

		
חיילים מחויבים להצטרף בטקסים רשמיים שתתקיים בהם שירת נשים	רוח הפקודה קוראת למפקדים ליצור כוונה שיוצרת מסגרות מעורבות ולחייב מעוררה	בנטל נשים חתובות בחוסר פגיעה במפקוד מבצעי
		
ניתן לעבור חייל דתי בהסגרת מעורבת בהכשרות, למעט בפעילות הכוללת מצע סמלי	חייל מחויב להשתתף בכל פעילות תרבות ואף ספורט משעמי דת ללא אישור מיוחד ממפקד היחידה	קצינים ונגדים לא צבאיים להימנע מלשרת ביחידות מעורבות ובמסגרת מעורבת

קשה עד מאד להשאר אדישים מול – סליחה – טינפת מלוכלכת שכזו, כגרועים שבאומות.

"רוח המפקד קוראת למפקדים ליצור כמה שיותר מסגרות מעורבות"...
לא יאומן כי יסופר. עצת בלעם, בשפה ישראלית עכשווית.

העובדה שרשויות המדינה לקחו לעצמם את התפקיד והשליחות לחנך מחדש גם את הציבור הדתי לאומי, מוכיחה כאלף עדים על המניעים האמיתיים של מקבלי ההחלטות במדינה. לא שוויון בנטל עומד בראש מעיניהם, ולא שותפות בשוק העבודה. מה שמדיר שינה מעיניהם היא רק עובדה אחת, ודמוגרפיה חרדית שמה,

המובילה אותם אל הרצון והשאפה לחלן, כן – לחלן, את ציבור היראים, וגם את הציבור הדתי לאומי. הממסד החילוני איננו מפחד רק מהמציאות של רוב חרדי, אלא גם מפני מציאות של רוב דתי במדינת ישראל.



ח"כ הדתי לאומי אבי מעוז

מי שרוצה להיכנס חרדי ולצאת חרדי, הוא לא יכול להתגייס לצבא, והצבא לא עושה את הדברים המינימליים שהוא חייב לעשות כדי לאפשר את הדבר הזה...

יבוא צה"ל, והוא בא היום ואומר, אני מקים חטיבת חשמונאים למהדרין, רק בנים, אפילו שמעתי, חייבים להיות עם טלפון כשר וללמוד שעה ביום, וכל מיני אמירות כאלה. אתה יודע מה, אני מאמין להם. ואז אתה יוצא לדרך, ואחרי שנתיים מתחלף ראש "אגף כח אדם" וסגנו, מפקד החטיבה, וכבר לא מתאים להם הכללים האלה, והם מחליטים משהו אחר...

אני שומע מחברים שנמצאים עכשיו בלבנון, והיו בשנה האחרונה בעזה, שומרי תורה ומצוות. לא חרדים, ציונים דתיים, אני אומר את האמת. יכול להיות שאתה מכיר אחד או שניים מהם.

ואומרים לי, תקשיב, בתוך כדי מלחמה אנחנו צריכים להתמודד עם איסורי דאורייתא. עם לינה במקומות שאסור לנו ללון. אני לא רוצה לפתוח פה עכשיו פרטי מה ואיך, אבל איך הצבא קורא ככה לחרדים?

החרדים היום, הצבא היום, לא ערוך לקלוט חרדים. לא ערוך ביחידות שלו, לא ערוך בכל בתי הספר לפיקוד, בכל בתי הספר המקצועיים. מה, יהיה בית ספר מקצועי ללוחמת החי"ר מיוחד לחרדים!

יש עוד שלל בעיות גשמיות בגיוס, והתמקדנו רק בתערובת עם בנות מגויסות, אולם פטור בלא כלום אי אפשר, ולכן 3 ידעות הממחישות אפשרויות לבעיות נוספות:

חדשות מדיני ביטחון

"מציאות של מכות, בעיטות והשפלות" | העדויות מאחורי ההתעללויות בגדוד ההנדסה

הלוחמים בגדוד ההנדסה הקרבית 605, שאחת מפלוגותיו תפורק, שיתפו בשיחה עם ynet על מסכת ההתעללויות וההשפלות. "היו חיילים שהפכו לסמרטוטי הפלוגה", סיפר אחד מהם. "קשר השתיקה הזין את מעגל האלימות"

לפי עדות אחרת, חייל שהוכרח להתקלח במסיר שומנים ולצאת לרקוד בחזו אוויר סוער ונשום עם בגדים קצרים - שוחרר בחלוף פרקזמן מצה"ל על סעיף נפשי. "חיילים התביישו להתלונן וקשר השתיקה שנוצר הזין את מעגל האלימות", סיפר נורם שסייע ללוחמים. "חיילים צעירים ביצעו את רוב העבודה במטבח. כשביקשו לעשות את צרכיהם, דרשו מהם לעבוד יזנבו. לילה אחד נתפס חייל צעיר כשישן לבד בחדר, אז חיילים ותיקים העירו אותו ואמרו לו שירשו לו להמשיך לישון כך רק

<https://www.ynet.co.il/news/article/ykhdq0oc?replace>

מבצת טל סגור, בעיטות והשפלות | החדשות מאחורי ההתעללות בחדר הנוסדה

19:54, 13.7.2022

ללא חזרת, על קפיצי הברזל, כשסירב לתנאי הזה, הוא הוכה נמרצות במקל של מטאטא עד שהתחנן שיפסיקו. המעטים שהעזו להתלונן זכו ליחס מלגלג מהקצינים."

יומן פלילי: לוחמי מג"ב בעטו, הצליפו והתעללו בחבריהם בטענה ש"זה מחשל"

פרק רביעי

האם לצבא חסר חיילים?

לפנינו דברים עובדתיים ברורים בשאלה זו, מתוך דברי השר דוד אמסלם מהליכוד 2.12.24 בנאום בכנסת. בנאומו נודע שהרמטכ"ל (לעיל עמ' 12) וד"ר זייני (לעיל עמ' 21) ממציאים מציאות שלא קיימת, ואף שכשרון לא חסר להם, אבל הנגיעה הפנימית - מעבירה אותם על דעתם.



"אתמול פגשתי שני חיילים משוחררים - יש לי את השמות והמספר האישי (הצבאי) שלהם. הם אמרו לי: 'השתחררנו מצה"ל, ומכיון שרצינו לעשות מילואים נגשנו ללשכת הגיוס, אמרו לנו: יש לכם פטור לכל החיים, אנחנו לא צריכים אותכם...'
דרך אגב, היו עשרות אלפים כאלה! כשאתם בניתם צבא חכם וקטן, הרי שבהכרח יש להוציא לצמיתות מהצבא הרבה מאוד חיילים. וכך המערכת מתנהלת 15 שנה.

מה פתאום קרה עכשיו, **שאתם מאשימים את החרדים!?**

אני שומע את הרמטכ"ל ואת כולם במלחמה אומרים: 'אתם יודעים למה יש לנו צבא קטן, כי לא גייסנו את החרדים'. אני אומר, אדוני חבר הכנסת איזנקוט: היום יש בחוץ כחמישים עד שבעים אלף לוחמי צה"ל שהוכשרו בודאי עד גיל 30-32. הצבא השקיע בהם עשרות מיליארדים לאורך השנים... קודם כל כשהצבא חסר לו חיילים, נא לקרוא להם למילואים, ולעשות להם הכשרה קטנה. אתה יכול להקים עם



זה שלוש ארבע אוגדות בקלות. מה עשיתם בגאונות עצומה, במקום שאתם, שנהלתם את הצבא תבואו ותענו על הפשלה שעשיתם ששחררתם כל כך הרבה חיילים, אמרתם - **את מי נאשים? את עצמנו?! ולכן האשמתם את החרדים שלא התגייסו... אדני איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר, אתם לא רציתם מעולם לגייס חרדיים! לא עניין אותכם! אתם שחררתם לוחמים, שהשקעתם להכשרתם מאות אלפי שקלים, אם לא**

מליוני שקלים! בכל אחד! אתם סגרתם אוגדות שלמות של טנקים! שלחתם אותם הביתה! סגרתם אוגדות שלמות, ואחרי זה בסוף שהסתבר שהצבא קטן מידי בעת המלחמה, פתאום אמרתם, כי החרדים אשמים.

בתקופתי לא היה דבר כזה שחייל לא שירת בצה"ל! מי שלא רצה לשרת... על אלונקה הוא יצא מצה"ל... היום יש עשרות אלפי משתמטים מהצבא, והצבא בכלל לא פועל לגייס אותם. ההנחה כי יש עודף כח אדם. הצבא לא יודע מה לעשות איתם, ומסתבר שזה לא נכון, ואז הכי פשוט להסיט את האש לחרדים! זה מה שעשיתם! ולכן אני אומר, כי אנחנו הובלנו את חוק הגיוס, לא בגלל הסיפור הצבאי, אלא בגלל הסיפור החברתי, כי יש ענין שמי שלא לומד תורה התגייס לצבא ולשירות לאומי, ואחרי זה יצא לשוק העבודה, וככה בעצם אנחנו רוצים שילוב של כל החברה הישראלית".

למעשה אין חידוש בדברי דוד אמסלם, הדברים נאמרו באופן רשמי וברור בהזדמנויות שונות לאורך השנים, ונסתפק במקור אחד נוסף, ראיון עם הכתב הצבאי של העיתון "ידיעות", אשר איננו אוהב חרדים כלל בלשון המעטה, ואעפ"כ...

המראיין שואל: אתה כתב צבאי, צריך את חוק הגיוס הזה?

הכתב הצבאי: אתה שואל, האם צה"ל צריך עוד חרדים בשירות הזה? והתשובה היא לא!

יש כך וכך חרדים שמתגייסים בשנה, הרוב למסגרות הלוחמות, ועוד לוחמים חרדים יגרמו לעוד כאבי ראש לצה"ל, כל מסגרת חרדית עולה הרבה יותר כסף לצבא, ויוצרות המון מגבלות עם המגמות החדשות של העלייה בגיוס בנות לוחמות.

המראיין: יוסי יהושע, הפרשן הצבאי של "ידיעות", שאנשים ידעו מי מדבר, כדי שיבינו את העניין, אתה בעצם אומר, שכל זה היה בלוף אחד גדול.

הכתב הצבאי: ברור שזה בלוף, אין צורך בזה, ואני יספר לך יותר מזה צה"ל עם גידול לוחמים, שאין לו מה לעשות איתם, והקימו ועדה שצריכה למצוא פתרון לאותם חיילים, איך משחררים אותם בכלל, זאת אומרת אנחנו עם עודף חיילים.

המראיין בהלם: אתה אומר שאנחנו הולכים לבחירות על בלוף?

הכתב הצבאי: זה ברור!

המראיין: מה באמת אתה מאמין שהציניות כל כך חזקה?

הכתב הצבאי: ברור לכולם שצה"ל לא צריך יותר חיילים חרדים, גם לא במסגרת הלוחמות!

בקרב הוא ישחרר המון חיילים. הם גם יקרים מאוד, חיילים חרדים עולה כפול מאשר חייל בחובה, ולכן כל הדיון הזה היה מיותר.

המראיין: תראה נתת פרשנות מצוינת ומקצועית כפי שאתה יודע לעשות, אבל עדיין צריך את החרדים בגלל שצריך אותם לסולידריות החברתית, הכתב הצבאי: הסיפור של החרדים הוא בעיקר ההצלחה, שלאחר שהם משתחררים 90% מתוכם מצליחים להשתלב בשוק העבודה, וזה הדבר החשוב בפרויקט הזה.

*

כיוון שהמטרה בגיוס החרדים לשלבם בחברה הישראלית, לכן צה"ל בכוונה תחילה לא פותר את חלק מהבעיות הרוחניות של החרדים, וכפי שהעיד הרב מרדכי נויגרשל: נפגשתי עם תת אלוף עופר וינטר בחודש סיון תשפ"ד, וכך אמר לי: "אני 10 שנים פועל לנסות לשלב חרדים בצבא – אולם התייאשתי, הצבא לא מעוניין. הצבא לא עושה שום מאמץ כדי להכשיר את המערכת בכדי שתוכל לקלוט חרדים, כי הוא לא צריך אותכם. ואם יש הרוצים לגייסכם – זה מחולק לשניים – יש כאלה שרוצים לנצל את הצבא כדי לשנות אותכם, ויש כאלה שסתם לא איכפת להם שתשתנו".

בתוך הדברים אמר השדרן אבי מימרן, (כמי שיודע מנסיון של עצמו כששירת בצבא בעבר)

'אנחנו מדברים על סוגית הישארותך חרדי במסגרת צה"לית, וזה לא משנה אם אתה לומד בישיבה או לא לומד בישיבה! או מתוך עשרת אלפים האלו יגיעו ארבעת אלפים שמונה מאות, בא נניח, או קיי, יעבור חוק גיוס, לאן הם באים? הם באים לחטיבה שצה"ל מכריו עליה כ'חטיבה חרדית', **אבל אין אמון במערכת הזו שנקראית 'צה"ל' כל מה שמסוכם היום - מתבטל עוד שנה! כל מה שמבטיחים לך היום - נעלם עוד שנתיים!** גם חטיבה כזו - רק מתחלף ראש אכ"א ומגיע איזה 'פרוגרס' חדש - אז הכל מתפרק, אז מה המשחק הזה?'

'אבל לא רלוונטי אם לומד או לא לומד! היום צעיר חרדי, שלא מכיר בכלל את האוירה הצה"לית מגיע למקום הזה, עם הפרוגרסיביות המטורפת שעולמת בצה"ל, עם ה'יוהל'ים' (-'יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר'), עם ה'מגדר', וה'שוויון', **ואיסורי עריות ואיסורי כרת על צעד ושעל, ודאורייתא, מה רלוונטי אם הוא לומד או לא לומד?** אני אומר לכם **מידענה**: זה לא רלוונטי להיום לצעיר חרדי בן שמונה עשרה להכנס לצה"ל! **הוא לא ישאר חרדי! נקודה!**

הערה: מראשית החוברת עד עמ' זה (ולא עד בכלל) אין הכתוב צריך גניזה (מכאן ועד הסוף – צריך). ולכן מי שרוצה להכניס את החוברת למקומות המטונפים – יעיין בספר "גנזי הקודש" (הרב יחזקאל פיינהנדלר) פרק י"ד סעיף ט' - מה הפתרון ההלכתי לכך.

הערה לעמ' 12: הרמטכ"ל הרצי הלוי הוא נינו של הרב דב בער הכהן קוק, אחיו של הראי"ה קוק. הרב דב היה רב בקהילת קרוק ואחר כך בבילסטינגרד. המשיך בהעמדת הדת בקהילתו גם בעת שהשלטון הקומוניסטי אסר על כך, ונאסר. לאחר השתדלות מרובה הורשה לעזוב את רוסיה עם משפחתו, ובאדר תרפ"ה עלה ארצה, ונתמנה לרב הראשון של העיר עפולה, ואחר כך למנהל מכון הארי פישל בירושלים.

הרב היה עמל בתורה בכל המעת לעת (כפי שמוכח מהמכתבים שנשמרו. בצילום שלפניו שולי אחד המכתבים). הרצי למד בבית-הספר התיכון הדתי לאומי הימלפרב ירושלים, והיה



חניך "הצופים הדתיים לאומיים". מכיוון שזרק את הכיפה בצבא (עדיין מהדהדת באוזני זעקת מרן הקהילות יעקב - "ד' ירחם" - עת הזכרתי בפניו על פלוני שאינו שומר תורה) - היה יכול להתקדם בסולם הדרגות. הדתיים הלאומיים התגייסו בהמוניהם עד כדי כך שביחידות הקרביות הם 50%. קורס קצינים קרבי בצה"ל מונה בין 30% אחוז ל - 40% חובשי כיפה, ואחוזים גבוהים ממפקדי החטיבות הם דתיים. אולם הכל נעצר שם. ברגע שזה עולה לכיוון שדרת הפיקוד הבכיר, המספרים מצטמצמים באופן מבהיל. בפיקוד הבכיר של הצבא יש 0% מהדתיים הלאומיים.

כעת תשאלו, מה העניין שלנו בכיפות – אם יש או אין בצבא, בעת שאנחנו החרדים ממילא לא הולכים אליו? העניין הוא בהוכחה שיש כאן, אם בכלל צריך הוכחה לכוונת המכוון של השליטים האמיתיים כאן - אנשי האליטה. שימו לב שאלה שמטיחים כנגד החרדים "למה הילדים שלכם לא נהרגים בצבא?" - הם עצמם או שלא שרתו בקרבי (יאיר לפיד) או שלא שרתו בכלל (כמו בכיר מפלגתו יעקב פרי שגם עמד בראש הועדה לשוויון בנטל), ואני כמובן לא מכליל. אך רוב רובם לא משרתים בקרבי.

מכיון שהצבא חייב להכיל אנשים שמוכנים להיהרג, והם לא, הם חייבים כמה שיותר אנשים חדורי אידיאולוגיה שיהיו מוכנים להיהרג בשבילם.

אנשי הציונות הדתית מתאימים לזה כמו כפפה ליד, והם אכן הפכו לבשר תותחים ואחוז האבדות מבניהם ומבני הפריפריה מהגבוהים ביותר בצבא כבר עשרות שנים.

כתב רש"י בראשית כ"ט, י"א, שאליפז רדף אחרי יעקב אבינו להורגו, והשיגו, ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. מכיוון שלמד אצל יצחק, שאסור להרוג אדם אע"פ שרדף להורגו, והיה בידו להורגו - לא הרגו. ומה מנע אותו, שגדל בחיקו של יצחק.

אילו הרצי היה לומד אצל ממשיכי דרכו של יצחק אבינו בוודאי לא היה שומע לקול הפצ"רית (לעיל עמ' 12), אלא לקולה של ההלכה, אשר בוודאי אוסרת לסכן פעם אחר פעם חיילים, ולגרום למותם בהרג ושריפה. וכל האמור על הרצי נכון גם לגבי הרמטכ"ל בני גנץ, אשר למד בבית הספר הממלכתי דתי שפיר ובישיבה התיכונית "אור עציון".

* הערה לעמוד 19: מי שמבין את היסוד עליו נסובה חוברת זו - יודע זאת גם מבלי שיספרו לו, שהרי זה לא יכול להיות אחרת! חז"ל (פסחים מ"ט;ו) הגדירו בתמציתיות את היסוד הפשוט כמציאות עובדתית: "עם הארץ על חייו לא חס - על חיי חברו לא כל שכן".

פרק חמישי

בזכות מי?

ביפרים מתפוצצים בידיהם של פעילי החיזבאללה!

פעולה מוצלחת של המוסד "הישראלי"!

רוב הציבור מתפעל... מהמוסד?

קיימות היו כמה אפשרויות שהמבצע לא יצליח...

האם המבצע הסודי הצליח בגללם?

יהודי יודע שהבורא יתברך מנהיג את העולם!

למעשה כל באי עולם יודעים זאת, כיון שהבורא הינו מוכרח המציאות!

התעקשות הכופר גובלת בטיפשות נוראה!

כל אחד יכול לספר על כמה עובדות בהם ראה בחוש כיצד הקב"ה פעל להוציאה לפועל.

כל מי שחיתן את ילדיו יכול להעיד בוודאות מוחלטת, שאי אפשר להסביר כמקרה את שרשרת

האירועים שהצטרפו יחדיו על מנת שהשידוך יצא לפועל.

אולם הכופר יטען בשטותו - מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה... על מיליוני פרטים שהצטרפו

להשלמת השידוך... או העובדות, שכל באי עולם יכולים להעיד עליהם...

אולם השכל הפשוט יודע בוודאות שזוהי טיפשות, שאין צורך להתייחס אליה.

הבורא יתברך שמו הינו מוכרח המציאות!

ולפלא יחשב שיש המנסים להתווכח עם הכופרים.

כשם ששום אדם לא יתווכח עם מטורף הטוען בצהריים כי כעת חצות הלילה, כך הכופר המתעקש

בטיפשותו לטעון כנ"ל אין טירופו וטיפשותו פחותים ממנו.

לפנינו סיפור קצר הממחיש היטב את הנאמר. מתוך שיחתו של המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל

בישיבת מיר בעיר שנחיי ליל שבת קודש פרשת לך לך תש"ד ("אבא בם" עמ' ו').

"מי שיש לו מח בקדקודו רואה שיש מנהיג לעולם, וכל דבר אינו

מתרחש מאליו.



וראה זה דבר פלא. שמעתי על אודות נאומו של הרשע מר וו.

ובקשתי שיעתיקו אותה לי. והנה ממש השתוממתי, איך שגוי זה,

בעל לב מלא רשעות ורעל, ואשר פעל הרבה רעות וצרות, בכל

זאת ידבר לפעמים דברים נפלאים כאלה.

'כל אחד רואה' - אומר וו. - 'שיש איזה כח שליט בעולם, אשר

מנהיג כל דבר, וסוף דבר - אחר כל תחבולותינו מוכרח לצאת,

אך מזימתו ומחשבתו של זה. מי שאינו רואה את זה, הוא טיפש

נורא, אשר אין לו תקנה, כי אם להעמיס עליו ריחיים ולהשליכו

למקום הכי עמוק בים הגדול'.

השתוממתי אשר רשע כזה, לבו מלא רע ורשעות, בכל זאת גם הוא

- בעל כרחו יענה ויאמר, שיש מנהיג לבירה".

אחרי שנתברר לאדם כל אשר נכתב עד כה – הבה נחשוב (בסברא, עדיין ללא גילויים מפורשים מן השמים על כך) – האם כאשר הבורא מגלגל טובה לעולם האם זה בגלל המוסד "הישראלי", או שמא בגלל העמלים על תורתם ותפילתם, ועל תיקון מידותיהם – להפוך מחמור לבן אדם (כלשון החזו"א באגרותיו המובאת בסוף חוברת זו, ויחידי סגולה אף זוכים להפוך מבן אדם למלאך. ולמעשה כל איש יכול לזכות למשהו מכך... והבוי"ש יראה ללבב...)?

מי הם אנשי המוסד? הם זהירים בשקר?! בכבוד זולתו?! זהירים בגזל?! בגניבת דעת?! שומרי שבת וטהרה?! וכו' וכו'... אין צורך לברר, כל ילד מבין, כי מי שלא חונך מיום היוולדו על כך, ש"עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים" – ולהפך - רק על הפקרות וקריירה למען האני שלו – אינו יכול להנצל מאין ספור עבירות המזדמנות לכל אדם בכל עת ובכל שעה...

ובכל זאת מילה – הודאת בעל דין, מתוך דברי ראש המוסד תמיר פרדו: "המוסד הוא למעשה ארגון פשע ברישיון" ("ידיעות" עמ' 6 כ"א סיון תשע"ח).

זאת מלבד שנהא תהומית וקיצונית שיש לראשי השב"כ והמוסד לחרדים, לדת"ליים - לאמונתם, וחשש מהגידול במספרם. גם כאן נקצר, והמעוניין יבקש במייל את "סודות בירוק" שם מובאים ציטוטים נוטפי שנהא מהמופקרים הללו, שרבים מאיתנו בתמימותם רוכשים להם אהדה).

➤ אלו גילויים מן השמים היו על כך?

טרם נקרא על הגילויים נקדים הקדמה קצרה...

לא השאיר אותנו הבורא לחיות בחושך ולגשש באפילה ולנסות לנחש את מטרת חיינו ואת הדרך למימושה. בדורות ראשונים היה קשר ישיר בין היוצר ליצוריו, ודרך צינור הנבואה הודיע להם חוקי חיים וגדרי עולם.

גם בדורות מאוחרים יותר, כאשר הקירבה בין האדם לבוראו נחלשה, היו שזכו למדרגת רוח הקודש ולגילויים מן השמים שהבהירו ברורות מה רצון הבורא מברואיו. מרכז כל הגילויים ושיאם העליון היה מתן תורה במעמד הר סיני. כל הנוכחים במעמד התעלו לדרגה נבואית וקלטו ישירות את דבר ה' אליהם. התגלות ה' וגילוי רצונו בדרגה כזאת היו ארוע חד פעמי, וישראל נצטוו לשמר את זכרה של ההתגלות הזאת ולהעבירה לבניהם ולבני בניהם עד עולם. עם זאת חזרו ובאו גילויים מן השמים גם בכל דור ודור. כמובן שאין זוכה לגילוי עליון אלא מי שהוא מגדולי הדור בתורה ובמעשים טובים, המגשים בכל אורחות חיו את רצון ה'. עצם ההתגלות, לאותם שזכו לכך, היא עדות ברורה לקשר קרוב ואוהב של הבורא לעושים רצונו בשלימות.

אנשי מעלה אלה, שזכו לקשר עם העולם העליון, הנסתר מעיני אדם רגיל, מצויים היו לאורך כל ההיסטוריה ושתולים היו בכל דור ודור (עלי שור א' עמ' נ"ג). למרות שרבים מהם הסתירו את דרגתם הרוחנית הגבוהה ואת היותם בני בית בספירות רוחניות, ידועים לנו רבים מאישים אלה, וכן יודעים אנו חלק ממה שנאמר ונגלה להם. ניתן לעקוב אחר אישים אלה דרך הספרות הענקית של עם ישראל, למן התלמוד ועד לספרי אחרונים, ולאשר את רציפות הקשר של יחידים בעם במשך כל הדורות עם עולמות עליונים. תופעות אלה של קשר עם העולם הרוחני וקבלת מסר ממרומים, נתמכות ומאושרות על ידי

עדויות מוצקות ללא פקפוק. ככל שאישים נעלים אלה קרובים יותר אלינו מבחינה כרונולוגית, כן יש לנו יותר עדויות של אנשים המכירים אותם היטב, וגם אופניו של הקשר הזה ופרטי הנסיבות בהן נמסרו הגילויים, אף הם גלויים וברורים יותר.

הבה נתבונן באחד מהגילויים...

אחד מגדולי רבתינו, שזכה לגילויים מן השמים הוא מרן רבי יוסף קארו זיע"א מחבר ה"שולחן ערוך". במשך למעלה משלשים וחמש שנים נתגלה אליו בקביעות מלאך מגיד. (עדויות רבות נמסרו על כך על ידי גדולי דורו – הרמ"ק, רבי שלמה אלקבץ, רבי חיים ויטאל, האלשייך הקדוש וכו').



רבי חיים מוולוז'ין כותב (בהקדמתו לביאור הגר"א על ספרא דצניעותא), כי אין להתפעל מכך שזוכים חכמי ישראל לפתיחת שערי שמים, ש"הלא מסורת בידינו מהתנא רבי מאיר (אבות פרק ששי), שכל הלומד תורה לשמה זוכה לדברים הרבה...". ואם כן זו תורה וזו שכרה ש"מגלים לו סודות מן השמים ורזי תורה..." (תנא דבי אליהו זוטא פרק י"ז). המגיד עצמו מודיעו, כי זוכה הוא לכך בזכות מאמציו העילאיים להתקרב לה'. בכל רגע יגע הוא בתורה ועמל בכל כוחו לשבור מידותיו. התבטלות מוחלטת זו, היא הגורמת לשליחות מהשמים.

את מהות ההתגלות של מלאך משמים הנקרא 'מגיד' מברא תלמידו של מרן - רבי משה קורדוביר (הרמ"ק): "האדם ישרה עליו לפעמים רוח אלהי קדוש... וצלחה עליו רוח ה'... וענין זה לכל הנביאים... וכן ראינו התלבש בו מלאך וידבר בו דברי חוכמות וזהו שיקראוהו בני אדם מגיד..."

המלאך הנזכר נתגלה למרן בלבד, אולם בהזדמנות אחת (ומסתבר שהייתה זו התגלותו הראשונה של המלאך) זכו לכך גם גדולי תלמידיו. היה זה בתיקון ליל שבועות, בערך בשנת רצ"ה (1535).

מרן וחבורת שומעי לקחו ישבו אז ונתייגעו בתורה ללא היסח הדעת. את אשר ארע באותה עת העלה על הכתב הגאון המקובל רבי שלמה אלקבץ, (אשר בשירו "לכה דודי" מקבל עם ישראל את פני שבת המלכה). הוא היה אחד מבני החבורה הקדושה שנכחה במקום, ולפנינו מקצת מעדותו השייכת בין היתר לשאלה בה פתח פרקינו בכותרתו:

בזכות מי? בזכות מי מתגלגלת ישועה והצלחה מכל סוג שהיא בעולמינו?

הבה ונתבונן במילים אותן השמיע המלאך לחבורת עמלי התורה בראשותו של רבי יוסף קארו: **יְדִידִי, הַמְהַדְרִים מִן הַמְהַדְרִים, יְדִידִי, אֱהוּבִי, שְׁלוֹם לָכֶם, אֲשֶׁרִיכֶם וְאֲשֶׁרִי יוֹלְדֵתְכֶם. אֲשֶׁרִיכֶם בְּעוֹלָם הַזֶּה וְאֲשֶׁרִיכֶם בְּעוֹלָם הַבָּא... הַתְחַזְקוּ יְדִידִי, הַתְאַמְצוּ אֱהוּבִי, שְׂמַחוּ וְעִלְצוּ, וְדַעוּ כִּי אַתֶּם מִבְּנֵי עֲלִיָּה. וְזַכִּיתֶם לְהִיּוֹת מֵהִיכְלָא דְמַלְכָא וְקוֹל תּוֹרַתְכֶם וְהִבֵּל פִּיכֶם עָלֶיהָ לְפָנֵי הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וּבְקַע כְּמָה רְקִיעִים וְכְמָה אֲוִירִים עַד שְׁעָלָה. וּמִלְאָכִים שְׂתַקּוּ וּשְׂרָפִים דְּמָמוּ וְהַחִיּוֹת עֲמָדוֹ, וְכָל צְבָא מַעְלָה וְהַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שׁוֹמְעִים אֶת קוֹלְכֶם.**

אהבה בלי מיצרים למבקשים ולמתאמצים לחיות חיי אמת. כבר בעולם הזה מגלים מי הם הידידים והאהובים, אשר אשריהם בעולם הזה ובבא. ידיעה זו פושטת כל עקמומית שבלב ונותנת כח להתגבר על כל המכשולים. ואולם, מכיון שבמרומים יודעים עד כמה מצערים בעלמא דשקרא את המבקשים לעשות רצון ה', לכן ממשיך המלאך ואומר:

"אַל תִּירְאוּ מִחֶרֶף אֲנֹשׁ וּמִגְדוּפִים אֶל תַּחֲתוּ, כִּי אַתֶּם הַמְּעַלִּים לְכַנְסֵת יִשְׂרָאֵל."

כזהו עלמא דשקרא, מקום בו ניתן לטעות ולהחשיב את המורידים לכנסת ישראל אל שפל המדרגה כמושיעים וכמצילים, ואילו את המעלים האמיתיים כמורידים. אולם עלמא דקשוט הוא עולם ברור, וממנו משמיעים דברים ברורים:

כִּי אַתֶּם (בני התורה) הַמְּעַלִּים לְכַנְסֵת יִשְׂרָאֵל. וְדַעוּ, כִּי אַתֶּם מִבְּנֵי עֲלִיָּה, וְאַתֶּם מִתְּדַבְּקִים בִּי, וְהַכְּבוֹד חוֹפֵף עַל רֵאשֵׁיכֶם, וְחוֹט שֶׁל חֶסֶד מְשׁוּךְ עֲלֵיכֶם... לִכֵּן, חֲזַקוּ וְאַמְצוּ וְאַל תִּפְסִיקוּ הַקְּשֶׁר (לימוד התורה והתפילה המקשרים בין שמים וארץ).

וכדברים אשר אמר המלאך, גילה גם אליהו הנביא, וכמובא בתנא דבי אליהו רבא פרק ט': **הישועה לישראל מגיע בבנים הזוכרים וחיים ע"פ מה שכתב החזו"א באגרותיו: "הלא צבא לאנוש עלי חלד, וכל פרנסתו מקרן קצוב, יום יום יפחת קצבו. העוה"ז דומה לפרוזדור... כל הוספה בתורה בדביקות בהכרת היוצר ברוך הוא - מעלה את בעליה מבחינת נפש בהמית לנפש משכלת, מחמור לבן אדם מבן אדם למלאך... אין דבר מקרה בכל מאורעות של האדם, אם ילד, אם נער, זקן שיבה, וחיידה הסתומה של עולם ומלאה גוף ונפש - פתרונה הוא - התעלות בתורה שבעל פה, אשר אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה..." ולכן מוכרח המציאות הוא - את אשר הראוהו בנבואה לדבורה...**

[יא] בְּאוֹתָהּ שָׁעָה הִרְאוּהָ לְכַבֹּרָה בְּמָה הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מוֹשִׁיעַ אֶת יִשְׂרָאֵל מִבֵּין הַגּוֹיִים, בְּבָנִים שֶׁהֵם מְשֻׁבְּמִין וּמַעְרִיבִין לְבֵית הַכְּנָסֶת וּלְבֵית הַמְדֻדָּשׁ, וְעוֹסְקִין בְּדַבְרֵי תוֹרָה בְּכָל יוֹם תָּמִיד.

ובמקום נוסף מגלה אליהו הנביא (תנא דבי אליהו זוטא פרק ה'):

[ד] בְּכָל יוֹם וַיּוֹם יוֹצְאִים מִלְּאֲכֵי חֲבֵלָה מִלְּפָנֵי הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא לְחַבֵּל אֶת כָּל הָעוֹלָם בְּלוֹ, וַיֹּאמְרָא בְּתֵי כְּנָסוֹת וּבְתֵי מְדַרְשׁוֹת שֶׁהָיוּ תִלְמִידֵי חֲכָמִים יוֹשְׁבֵין בָּהֶם וְעוֹסְקִין בְּדַבְרֵי תוֹרָה, הָיוּ מְחַבְּלִין אֶת כָּל הָעוֹלָם בְּלוֹ מִיָּד, שֶׁנֶּאֱמַר מִדּוּעַ

ובאחד מגילויי הדיבוק שהיו, מספרת הנשמה המגולגלת: ובעוונותינו הרבים בזמן הזה עוברים

רבים על איסורי עריות חמורים, ומדוע הבוית"ש מאריך אפו?

לולי רחמיו ית' בהביטו בצדיקי הדור הדרים בעיר זו שיש כמו חמשים צדיקים שעברו יותר מחצי ימיהם ולא פגמו בריתם כל עיקר. וגם לימוד התורה והמעשים טובים הם הם המגינים על הדור שכל צדיק וצדיק מהם תלויים בזכותו כמה רשעים והרשעים שנוזנים בזכותו הם מזריפים ומבזים לאותו צדיק.

עד כאן מדבריה של הנשמה המגולגלת המתאימים בדיוק לדברי התנא רבי יוסי המובאים בזוהר הקדוש (ויקרא י"ד;). והוא מה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו "ונשאתי לכל המקום בעבורם". ונחתום במה שכתב על כך רבינו יונה הקדוש (כך מכנהו המלאך כאשר מביא מדבריו בפני רבי יוסף קארו) בספרו "שערי תשובה" (ג', קמ"ה):

העוֹזֵב דְּבַר אֶחָד מִדַּבְרֵי הַתּוֹרָה וְלֹא יוֹדֵה עָלָיו, הֵנָּה זֶה מְגַלֵּה פָּנִים בַּתּוֹרָה, כְּגוֹן הָאוֹמֵר, מַה הוֹעִילוּ אֲצִלְנוּ לּוֹמְדֵי תוֹרָה, אִם חָכְמוֹ חָכְמוֹ לְנַפְשָׁם וְלֹא נִחְלָה לָנוּ בְּשִׁכְרָם. וְהֵנָּה כִּחְשׁוּ בְּמָה שֶׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה (בְּרֵאשִׁית יח, כו) וַנִּשְׂאֵתִי לְכָל הַמָּקוֹם בְּעֵבֹרָם.