

עַד עֵלוֹת הַשַּׁחַר



המאבק הזה התחיל לפני יותר מ 3,000 שנה
עד היום הוא עדיין לא נגמר...
והוא לא יגמר... עד עלות השחר

למעלה משנה עברה מאז שמחת תורה תשפ"ד, היום בו התעוררנו כולנו לקול אזעקות, פיצוצים ויירוטים, כשאט אט השמועות הנוראות החלו להגיע. מהעובד הזר של השכן, המנקה הגוי של בית הכנסת או מבן הדוד שקראו לו למילואים, מאותו יום התרגלנו למציאות חדשה של שגרת מלחמה כשכל עם ישראל מתאחד בצער וכאב על חללי בת עמי, ובתפילה שלא יארע עוד נזק לאף יהודי באשר הוא שם.

אך לא כולם היו שקועים רק בצער ובתפילה, ישנם כאלו שראו ורואים במלחמה הזדמנות נוספת להשגת מטרות פוליטיות ולהפצת שנאה ופילוג בעם ישראל, מובן שהדרך הטובה ביותר היא כמו שנהגו להכריז בדמדומי שלטון הצאר הרוסי - "הכה ביהודים והצל את רוסיה", ובמהדורת מדינת ישראל תשפ"ד "הסת נגד החרדים והצל את בכירי הצבא והמדינה" על הדרך תשתיק גם את הביקורת על המחבלים שהביאו את האסון הנורא, כמובן שאל אנשי השמאל והצבא מצטרפים כרגיל שופטי הבג"ץ והיועמשי"ת שבשיתוף פעולה פורה מפנים את כל מרצם להסית ולהצר את צעדי בחורי הישיבות והציבור החרדי בכלל כשהם מכריזים על איזמים שונים כלפי הציבור החרדי באם לא ימלאו את "יעדי הגיוס" שקבעו עבורם.

וכמיטב המסורת הקדומה יחד עם מקל הסנקציות, שלילת התקציבים, הגבלות ושאר מטעמים, נשלפים גם הגזרים, החל מהבטחות להטבות למי שרק יסכים לבוא ולמלאות את היעדים, ועד הצהרות מלאות פאתוס של קצינים בכירים על כמה שהם זקוקים לבחורים החרדים שודאי יזניקו את הצבא כמה צעדים קדימה, בתקווה לקנות כמה תמימים שבטוחים שמכניסים אותם מיד לפצח תסבוכת מודיענית במרתפי 8200 או לתכנן את הפריצה הבאה לתוככי מחנה פליטים מסוכן, ובמקרה הכי גרוע ישלחו אותם להיות טייסים על מטוסי ה'אדיר' החדשים, כשהמסכנים לא מבינים שהסיכוי היחיד שלהם לראות מטוס מפנים הוא לקבל את התפקיד הנחשק של ניקוי המטוסים, או לחילופין להגיש כוס קפה לטיס הנעלה לפני שיוצא למשימתו הנועזת בעומק עיר המנהרות של עזה, אה שליחה שכחנו שהוא יהיה כמה ק"מ מלמעלה...

וכשהמקלות והגזרים גם יחד לא עזרו שלפו אנשי הצבא את ה'הצעה שאי אפשר לסרב לה' מבית צה"ל, קבלו את המוצר החדש המשווק תחת השם המבטיח "החטיבה החרדית החדשה", שלפי משווקי הצבא תכלול תפילות חובה, ארוחות עם כובעים וחליפות ואפילו מקוה, לצורך הענין אף הכניסו ללקסיקון הצבאי ביטוי חדש שהם למדו, חטיבה "על טהרת הקודש", כשהם מכריזים כי מדובר ב"מהפיכה של ממש בצה"ל", (לא משנה שרק לפני זמן קצר הבטיחו שהצבא מותאם לשירות חרדים, אז למה היום זה מהפיכה?), למשווקי הצבא פתרונים), אך למרבה פליאתם הציבור החרדי לא קגנו את ההבטחות ובהוראת גדולי ישראל שליט"א נשאר איתן בעמדתו שלא להתייחס כלל לזימוני הצבא, וכך הגיעה המתיחות שבין השלטונות לציבור החרדי לשיאים חדשים.

כדי להבין על מה המערכה יצאנו לבדוק מהו "שירות חרדי בצה"ל" ובפרט מהי "חטיבה חרדית" בשפה של צה"ל, לפניכם מחקר עומק מרתק ומתומצת על המבנה של הצבא וההסטוריה של חרדים ואף דתיים בצבא, כמובן שאי אפשר במסגרת זו להקיף את כל החומר, זגם לא הכל ניתן להיכתב מסיבות מובנות, אבל גם בחומר הקצר שלפניכם יש כדי ללמוד הרבה על הסוגיא המעסיקה כל יהודי חרדי בא"י.

לקבלת החוברת, הערות ומקורות נוספים ניתן לשלוח מייל ah053310533105331@gmail.com או בנדרים פלוס 'עד עלות' בהודעה לגבאי, כמו כן ניתן שם להשתתף בהוצאות העצומות
טלפון לברורים ולתרומות 09-3132113

07 <<< המבנה של צה"ל	תוכן עניינים:
10 <<< למעשה	04 <<< המסלולים החרדים
15 <<< נמר מנייר	06 <<< הנסיון של הדתיים הלאומיים

מה היריזום של "הדפוס" דפוסה 'צבא'...

המקובל רבי יעקב עדס שליט"א "מפקד החטיבה החרדית א. אמונה אמר לי שיש אנשים מעליו שכל הכונה שלהם לרמות את הרבנים" (בראיון לרדיו "קול חי", טבת תשפ"ה)

בוגר הצבא ב'מסיבת גיוס" לחבר טיפש שהאמין להבטחות החטיבה החדשה (ועוד עושה מסיבה...) "אני מאוד מפחד עליך שיקרה לך מה שעבר עלי, ברגע שאתה בצבא כל מה שהבטיחו אין עם מי לדבר, אתה פשוט אור" (מתוך כתבה בתקשורת, כסלו תשפ"ה)

האלוף שי טייב מצהיר בוועדת חו"ב (21.7.24): "צה"ל לא עמד בהבטחות שלו לגדוד החרדי נצח יהודה"

והאם עכשיו זה יהיה שונה? - "כל מה שצה"ל מבטיח היום הכל כבר היה קיים, אני ראיתי, הכל רקוב מבפנים.. אני את הבן שלי לא אשלח לצבא... איך אני יכול לשלוח אותו אם אני יודע שהוא לא יצא משם כמו שנכנס" ישראל זיסקינד בוגר הנח"ל ועובד המינהלת לגיוס חרדים, (ועדה בכנסת 25.7.24)

"כמעט כל הסיכומים בין הדתיים לצבא הופרו" הרב י. לוינשטיין ראש המכינה הדתית בעלי, כשהוא מביא כדוגמה יוזמה להתגייסות קבוצתית של בנות דתיות שהובטח להם לשרת במסגרת נפרדת כשבפועל הצבא פירק את המסגרת ופיזר אותם בכל מקום!.

"אף אחת מהבטחות שניתנו לנו לא קויימו" ש.ז. גיסר חיל חרדי בוועדה בכנסת (9.7.24)

"מרגע שהתגייסת את כבר רכוש צה"ל ואז כל ההבטחות הנוצצות עלולות להתפוגג, צה"ל יכול להשים אותך בכל מקום" אתר 'חותם' של הציונות הדתית מזהיר בנות שלא להתפתות להבטחות, כשהם מדגישים שאין הבדל בזה בין בניס לבנות.

"נפגשתי בקריה עם הקצין האחראי על שח"ר לגיוס חרדים ומה לא הבטיחו... שום דבר לא החזיק מים, אני לא מאמין לצבא" הרב מרדכי בלוי יו"ר משמרת הקודש והחינוך בראיון לכיכר השבת על האמון שלו בחטיבה החדשה, כשהוא מוסיף שגם אם ירצו לקיים משהו תבוא מישהי פרוגרסיבית שתבטל הכל...

הגדיל לעשות רם ראב"ד רב חיל האויר לשעבר, ממקדמי גיוס החרדים הגדולים, שבראיון לאבי מימרן בקול ברמה מבהיר כי צה"ל לא יכול בכלל להבטיח: "אין ערבויות.. בצבא אנשים מתחלפים.. סיכמת עם ראובן עוד שנתיים יש את שמעון ואז הכל נראה אחרת..." כשהוא מוסיף שאין מישהו שיכול להבטיח שהצבא יקיים את ההבטחות... וזה עוד לפני הבג"ץ, יועמ"ש ושאר ירקות...

אותו רם ראב"ד התפטר לפני עשור מתפקידו בצבא לאחר שהצבא היפר את כל ההתחייבויות שלו לשמירה על תנאי הדת של החיילים, כשהוא כותב במכתב ההתפטרות שלו ש"באכ"א הודיעו לי שהם פותחים את הכללים לעין מחדש", כלומר לא צריך להפר את ההבטחה פשוט מעיניים מחדש...

וחייל שמתקע שיקימו את ההבטחות? "נראה אותך פעם הבאה משגע אותנו עם הזכויות שלך" מפקדים לחייל חרדי תמים שחשב שהצבא מתכנן לקיים את ההבטחות, בתמורה קיבל התעללות משפילה, פורסם ע"י הארגון הדת"ל תורת לחימה!

הנה מה שממליץ מרצה של ארגון 'חותם' לחייל שדורשים ממנו לפתוח את השער בשבת לאשת המג"ד' כשהחוק ופקודת מטכ"ל עומדים לצד החייל "אני לא מציע לך ללכת עם החוק עד הסוף, כי במציאות המג"ד יכניס אותך לכלא ואף אחד לא יגבה אותך."

"שלחנו לכם מכתב עם עשרות הפרות של פקודת השירות המשותף ולא נעשה עם זה דבר" שוב לא עזרה 'פקודת המטכ"ל' כדי שצה"ל יקיים את ההבטחות, רמ"ט איגוד ישיבות ההסדר במכתב מ-21.11.22, מעניין שהמכתב נסוב גם על אילוץ חיילי הסדר להשתתף במרוץ מעורב הכולל גם שירת נשים, כשלאחרונה פורסם ב"בשבע" שוב על אירוע כזה.

וכמו שמסכם חייל דתי בוועדת חו"ב (ג' אב תשפ"ד) "רומסים ודורסים אותנו, יורקים עלינו בפרצוף."

דואו נאלו אין צי קויה דפוסה...



המסלולים החרדים והתוצאות בשטח

אז כן, המסלולים הייעודיים לחרדים הם לא דבר חדש בצה"ל, הם קיימים כבר עשרות שנים כשהם מלווים בהבטחות חגיגיות ובהתחייבויות למכביר, כשהסיסמא שמלווה אותם מאז ומעולם היא "מי שנכנס חרדי יוצא חרדי", אלא שבשטח כל הזמן מגיעות עדויות מזעזעות על המתרחש במה שמתיימר להיות "מסלולים בטוחים לחרדים".

העדויות מהשטח

כזה הוא סיפורם¹ של עשרות חיילים חרדים שהתגייסו לנצח יהודה (מה שמכונה "הנחל החרדי") ועברו לפי עדותם "שנה וחצי של שואה רוחנית" שכללה סגירת מטבח המהדרין, אילוף החיילים לשרת בתערובת כולל שמירות משותפות ואף פקודה לחלל שבת בפטרולים בג'יפ כשאין בכך כל צורך מבצעי אמיתי, כשגם הוראת 'רב הגדוד' שאסר את הפטרולים לא עזרה להם, והם נאלצו למלאות את הפקודה, כשהם מסבירים שהם לא מתלוננים לאחר שחייל שהתלונן **עבר התעללות חמורה**, בפעם אחרת כשחיילים מהנחל החרדי הגיעו לשיעור מעורב כנגד הנהלים וההבטחות נענו מהמפקד "מהיום והלאה זה הנוהל, לא תהיה כאן הדרת נשים..."

ואלו לא תקלות מקריות או מקומיות, העדויות מספרות על התנהלות שיטתית כשהרבה פעמים אף המפקדים בשטח מסתייגים מההתעמרות בחיילים והפרת ההבטחות אבל נאלצים לבצע את ההוראות מלמעלה, כך פורסם רק לאחרונה בתקשורת הדתי"ל² ('בשבוע' תמוז תשפ"ד) כי חיילים מהנחל החרדי אולצו לשהות במוצב בצפון בתערובת נוראה בלי תנאי הפרדה מינימאליים, כשחיילים שהתנגדו נזרקו משם, ואלו שנשארו - סבלו בשקט...

ואם זה לא מספיק באו סיורי החינוך של הצבא והראו לנו מה ה"שיטה החינוכית" בצה"ל, כשחיילים מהנחל החרדי ו'בינה בירוק' אולצו להשתתף בסיוור בכנסיות (רב המסלול התנגד אבל 'קצינת החינוך' ניצחה, כצפוי) כשהסיוור לפעמים כלל אף צפיה בטקס הטבלה רח"ל, כשהדבר המדהים ביותר הוא תגובת הצבא "צה"ל הינו צבא העם... מתוך מחוייבות להטמעת עיקרון זה מחויב צה"ל... לקיים פעילויות להכרת השונוה"...

אינספור סיפורים

הסיפור הזה מצטרף לעוד עשרות עדויות על אילוף חיילים לשרת כנגד כל ההבטחות והצהרות, בתערובת, תוך חילול שבת ובלי כל תנאי ואוירה דתית וכל שכן חרדית, עד הפרטים הקטנים ביותר, כך לדוגמא סיפר איש התקשורת א. מימרן (בראיון לי. מגל תמוז תשפ"ד)³ "במהלך צוק איתן שבתתי רעב שבוע וחצי כי לא היה לי אוכל כשר", חיילים בועדה מיוחדת בכנסת בקיץ האחרון מעידים כי "אין שום אוירה בשבתות ובחגים" "מעשנים לידינו בשבת", וכי "אין ספור פעמים הלכנו לישון רעבים בגלל מחסור באוכל כשר", אחרים מספרים דוקא על דאגה יתירה של המפקד לתזונה שלהם כשהמפקד אילץ אותם לאכול בצום!.

והמקרים האלו הם רק הסימפטום, כל מי שמודע למתרחש מצהיר שזה דבר מערכתני ושיטתי המוטבע בעומק המערכת, וכמו שסיכם בנימין שוורץ בנו של מקים הנח"ל החרדי בפני אותה הועדה **"הצבא אינו רוצה, אינו יודע ואינו יכול להיות מותאם לצעיר החרדי"**.

1. 'רוב העדויות הלן הגשו תלונות על ידי א. לקס מהאגודה לחייל התורני, העדויות הובאו ב'בשבוע' 'חרדים' וב'חדרי חרדים'.

א. לקס המשמש כ"יו"ר האגודה לחייל התורני" מעיד על קבוצה של עשרות חיילים חרדים במסגרת נצח יהודה שעברו נסיונות קשים שכתוצאה מכך **שליש מתוכם** הורידו את הכיפה, כשברור שגם אלו שלא הגיעו לרמה כזו חוו ירידה נוראית ברוחניות שלהם, כך גם עוד עשרות עדויות, עד שבכתבה בתקשורת¹ על גדוד המילואים "נצח ישראל" (לבוגרי הנחל החרדי) הם מסבירים ששם פחות מקפידים על הפרדה וכדומה (כן, אפשר עוד פחות...) מכיון ש"יש את אלו שחזרו בשאלה" רח"ל²...

והנה דוגמא קטנה מעדותו של הרב מ. בלוי על בחור שהכיר "הוא התחיל בשחר כחול, היום הוא הוריד את הכיפה ואומר לי אל תשלח אף אחד לצבא!" כשהוא מסכם "הצבא הוא כמו מיקסר, **נכנס חרדי יוצא משהו אחר**".

העדויות בתקשורת

וכן העיד לאחרונה הכתב הצבאי של אחד הערוצים החילוניים³ "רבים מהקרובים שלי החרדים התגייסו לצה"ל, כולם חזרו בשאלה",! כשהכתב הצבאי של רדיו קול חי ק. פינקלר מעיד "הגעתי לנחל החרדי ואמרתי שאני רוצה להתפלל שחרית, אני מגלה ש80 אחוזים מהם לא מתפללים שחרית".

הדברים מתכנסים לתמונה מזעזעת בתחקיר שנערך ברדיו קול ברמה (ג' שבט תש"פ) שם ראינו בוגרים רבים של מסלולי הצבא החרדים: **שמונים אחוזים מעידים שחוו הידרדרות רוחנית וכי אין לחרדי מה לחפש בצבא**, רבים מהחיילים מספרים על **פלוגות שלמות שרק בודדים יצאו חרדים!**, כשהם טוענים שאפשר לעשות למי שעובר את הצבא "תמונות של לפני ואחרי"...

להבנת ההתהליך איך זה קורה - ראה פרק ה'

כאן המקום להבין שאי אפשר עוד להתכחש למציאות, אותה ועדה מיוחדת בכנסת בה ישבו הבכירים ביותר בהקמת וניהול מסלולי החרדים בצה"ל, חלקם אף קצינים בכירים בתפקיד, כשבוועדה זו חלק גדול מהמשתתפים מעיד על הריקבון והפרת הכללים שם, בני משפחה של חיילים שנעשו חילונים רח"ל מעידים שזה רק בגלל ההתגייסות לצבא, קצין בכיר בוגר הנחל שגם שימש כאחראי מטעם אכ"א על תנאי הדת לחרדים, מודיע שהכל רקוב והוא לא ישלח את הבן שלו לצבא, בן מייסד הנחל מכריז כי הצבא לא יכול לא יודע ולא רוצה להיות מותאם לחרדים, עדויות רבות על האוירה הקלוקלת ואילוץ חיילים לאיסורים כנגד הכללים, ועוד הרבה אמירות ברוח זו, **וכל זה מתקבל בהסכמה וודאי שלא בהכחשה על ידי כל המשתתפים, זה מוכיח לנו שהדברים ידועים לכולם וכך הם פני הדברים באופן קבוע ולא תקלות מקריות**, כך גם התחקיר שהובא מ'קול ברמה' שבו רוב מוחלט מבוגרי הצבא מכריזים שהצבא לא מתאים לחרדים והוא מחלן באחוזים עצומים.

1. מעריב 20.12.19 במאמר המוסגר זה מעורר אותנו לכך שגם אם מישהו עבר איך שהוא את השרות הצבאי יש לו מילואים שבהם עוד יותר גרוע...

2. כשהם מציינים גם שרבים מבוגרי הנחל החרדי "מחפשים את עצמם" ואין להם זהות.

3. הלל ביטון רוזן, ע. 14.

ואם אתם חושבים שאלו רק "חבלי בראשית" (שנמשכים 30 שנה...) או מחסור בגב חזק כמו ארגוני תמיכה ולייווי, קשרים ואמצעים, הכירו את הנתונים המזעזעים על המצב בציבור הדתי לאומי שם נמשכים כבר חבלי הבראשית למעלה מ-70 שנה... ושם לא חסרים ארגונים עתירי אמצעים וקשרים, **אתם הצבא גם צריך הרבה יותר מאשר את החרדים שלא באמת נצרכים לצבא עם כל המורכבויות שהם מביאים איתם.**

פרק ב'

הצבא והציבור הדתי לאומי

ומה קורה שם? רק לאחרונה התפרסם מכתבו של הרב שמואל אליהו על שאלות מורכבות המגיעות אליו במהלך המלחמה מחמת אילוץ חיילים לשירות מעורב באופן מחרז, גם בתקשורת¹ פורסם על תלונות חיילים בחזית שנאלצים לשרת בצורה של תערובת נוראית שאי אפשר להעלות אותה על הכתב, כששוב הדברים נוגדים אף את "פקודת השירות המשותף"², כשמודגש שם, כמו במכתבו של הרב אליהו, שהדברים מונחתים מתוך "דחיפה פרוגרסיבית של הפיקוד העליון" שמוכן גם להקריב היעדרות של חיילים מנוסים שאין להם תחליף על מזבח השויון והליברליזם, עוד מספר חייל מגדוד 98 שהוא וחבריו אולצו בשבת שלאחר פתיחת המלחמה ליסוע בג'יפ בעיצומה של השבת כדי לשמוע הרצאה פוליטית של המג"ד נגד ראש הממשלה, (ידידיה מאיר, הידברות כ"ד אד"ב תשפ"ד), ואלו רק דוגמאות מאלפי מקרים המעידים על המתרחש שם עשרות שנים, (רק במכתב איגוד ישיבות ההסדר שהבאנו מובא על "עשרות הפרות של פקודת השירות המשותף" שידוע כמה הכללים שלה מינימאליים, כדוגמא מובא מקרה שחיילים אולצו להשתתף באירוע מעורב בצורה מחרדה...) וכך מעיד הרב ד"ר זיני³ (ראש ישיבת הסדר אור לישועה), **"יש כפייה חילונית בלתי נסבלת ורמיסת חיי הדת של החיילים הדתיים, מחייבים חיילים דתיים לחלל שבת ללא כל הצדקה"**.

ההתוצאות? - **"מיטב הנוער מורידים שם את הכיפות"**³, אנשי ורבני הדת"ל עסוקים בויכוח האם מדובר על 40 אחוזים או 'רק' 25 אחוזים, כן, במקרה הכי אופטימי מדובר על אחד מכל ארבעה שמוריד את הכיפה! וכמו שמסביר הרב י. שפירא, (שהביא בכנס מרכז חמד את הנתון של בין 30 ל-40 אחוזי חילון!) הם לא סופרים את כל אלו שחוו ירידה דרסטית ברמה הדתית שלהם, וכך מתוודה הרב ד. פנדלר⁴ "ההסדר שדרות במכתב שפרסם "במשך שנים שלחנו את הבנים להתאבדות רוחנית המונית", כשמצטרף אליו הרב אנגל מיישיבת ההסדר בצפת "הפקרנו את נשמות הילדים שלנו בצבא, הבאנו אותם לעשרות אחוזי חילון", כשהרב ד"ר זיני מכריז בעקבות כך ש"אי אפשר לדרוש מהחרדים לנהוג בטיפשות שלנו!"

אגב, מי שבקי בנתונים יודע שללא אחוזי הנשירה העצומים של הציבור הדת"ל הם היו היום הרוב במדינת ישראל, ברור שזו גם היתה ועודנה הסיבה למוטיבציה הגבוהה של הצבא לחלץ את הדתיים, ועכשיו גם כלפי החרדים, פתרון פשוט לבעיה הדמוגרפית...)

ניתן לקבל במייל המערכת הקלטות ומקורות לכל הנכתב כאן, כמו בכל החוברת.

1. 'בשבע' תמוז תשפ"ד.

2. על פקודת השירות המשותף ראה להלן.

3. הרב י. לוינשטיין ראש המכינה בעלי.



ולמה כל זה קורה?, אז דבר ראשון הם פשוט לא רוצים לקיים את ההבטחות, האג'נדה השמלאנית פרוגרסיבית שלהם חשובה להם הרבה יותר מכמה חיילים חרדים או דת"ל בצבא, אבל האמת היא שהצבא פשוט לא יכול לקיים את ההבטחות שלו, ביסודות הכי עמוקים של צה"ל הוא בנוי בצורה שאין שום אפשרות שבחור שומר תורה ומצוות יוכל להיות שם בצורה שמבטיחה את הישארותו ככה, בשביל להבין את זה נביא בקצרה 3 נקודות על המבנה של צבא בכלל וצה"ל בפרט.

א

צבא ומשמעת

כל אחד מבין שצבא נדרש למשמעת מוחלטת, נתאר לעצמינו חייל שמקבל פקודה להפציץ בית כשהוא סבור שזה יגרום להרג של חבריו, ברור שאם יפעל לפי שיקול דעתו המערכת הצבאית לא תוכל לתפקד, כך שהצבא מוכרח להביא את החיילים למשמעת ברזל וביטול השיקול דעת העצמי לחלוטין, כמובן שהמפקדים מרוצים מאוד מההכרח הזה ומנפחים אותו גם מעבר לנצרך...

הצבא משקיע רבות להטמיע משמעת ברזל, כשעבור זאת הוא יוצר תלות מוחלטת של החייל במפקדו והשפלת הפקוד עד ביטול הערך העצמי שלו לחלוטין, כתוצאה מזה נפוצים מאוד התעללויות בחיילים על ידי מפקדיהם או חיילים ותיקים יותר¹... כך לדוגמא נפוץ בצבא מנהג ה"זובור", מין טקס חניכה לחיילים חדשים הכולל התעללות בחייל שפעמים רבות הביא לפגיעה גופנית ממשית בחייל ובחלקם גם לנכות לצמיתות, כזה הוא המקרה של החייל עילי חיות שבמסגרת "מסורת הגדוד" לעשות "זובור" יחודי קיבל פקודה לקפוץ מג'יפ נוסע לתוך שיח קוצים ונפצע באורח קשה ונשאר נכה לכל חייו² המקרה הזה גם מעיד על כך שחייל יעדיף להסתכן בנפשו ולא להפר פקודה גם כשיודע שאין בפקודה זו צורך בטחוני, כך גם היה באסון נחל חילזון בו נהרג א. יוספי



טקס חניכה 'זובור'

כשחצה את הנחל בהוראת מפקדיו שלא חזרו בהם גם כשהחיילים טענו שהחציה מסוכנת, כשמקרה דומה אירע גם בנחל הירדן... החיילים העדיפו להסתכן בחייהם מאשר להפר פקודה! **כמובן שכל זה מביא לכפיפות מוחלטת של החייל במפקד שמעליו, כשצריך גם לזכור שבצבא, להבדיל מכל מסגרת אחרת, אין את האופציה "לעבור עבודה" או לעבור ישיבה, אפילו חדר אי אפשר לעבור בלא אישור המפקד...**

1. כך לדוגמא מובא באתר של עו"ד המומחה לנושאים אלו שמסביר "כי הגבול דק מאוד בין "מסורת צה"לית" לבין התעללות בחיילים", כלומר התעמרות בשם "מסורת צה"לית" מותרת, רק שלא להגזים..., אותו עו"ד גם מציין שהסיפורים המוכרים הם מדגם קטן מאוד של המתרחש חדישים לבקרים בצבא...

2. בעקבות מקרה זה נעצר קידומו של 'אבינועם אמונה' (מי שעומד בראשות 'החטיבה החרדית החדשה') מאחר שבזמן היותו מפקד היחידה בה התרחש האירוע לא עשה דבר למנוע את המנהג המבחיל הזה.

זה גם מסביר לנו קצת את המצב הגשמי של המתגייסים לצבא ולמה אחוז ההתאבדויות בצבא גבוה בהרבה מהיחס באוכלוסיה הכללית, בנוסף צריך לדעת שמחלת השכחה של הצבא בנוגע להבטחות פעילה בכל התחומים, צעירים שהתגייסו על סמך הבטחות למסלולים מסויימים או להטבות/משכורות/לימודים ועוד הופתעו לשמוע שביצו אותם במקומות אחרים בלי כל התנאים, כשמודיעים להם ש"הצבא אינו תוכנית לפי בקשתך"

ב

צבא העם

רה"מ הראשון הגדיר את צה"ל כ"בית הספר הגדול של המדינה", וכ"כור היתוך" של הציבור הישראלי, כך מתהדר צה"ל בהיותו הצבא הראשון שיש לו "חיל חינוך", שחלק ממטרותיו הם "הגברת האחדות וביסוס המפגש הבין תרבותי בצבא"... כשחיל החינוך שולט בכל תכני ה"חינוך" והתרבות, כלומר - שליטה מלאה על האוירה בצבא, כשהסמכויות שלו כמעט כמו הפוליטרוקים² מימי הצבא האדום, כשקציני החינוך גם הם מה"זן הנכון" המבינים את הצורך בהכרת כל חלקי העם, ובפרט חלקים מסויימים של העם...

ג

השליטה בצבא

כאן אנחנו מגיעים ל"יחודיות של צה"ל" כשהצבא של ה"דמוקרטיה הגדולה במזרח התיכון" מנוהל על ידי אליטה קטנה השולטת בצבא ודרכו על סדר היום של כל המדינה, הדברים ידועים מאוד ומיותר להאריך בהם, רק נציין שהפיקוד הבכיר בצבא מורכב אך ורק מאנשי שמאל פרוגרסיביים, חלקם אף באופן קיצוני ביותר, כשלקצין ימני אין שום סיכוי להתקדם בצבא, בפרט אם 'פיו הכשילו' בהזכרת שם שמייים רח"ל... (ע"ע עופר וינטר ועוד רבים) כשאנשי הציבור הדת"ל המתוסכלים מנסים לנהל בזה מאבק ללא הצלחה ומצהירים שהמטכ"ל הוא "מפלגה לכל ענין" ומשמש כ"זרוע ביצועית של השמאל", כולנו זוכרים את מערך הסרבנות המתואם של האליטה של צה"ל שקיבל גיבוי בשתיקה רועמת של הרמטכ"ל ואף בגלוי יותר על ידי עשרות אלופים במיל', כשהוא מסתייע כמובן משאר גופי השליטה של השמאל במדינה, התקשורת והבג"ץ³.

(כדי להבטיח שחלילה לא ימונה בטעות קצין בכיר בעל 'השקפה מעוותת', מפעיל הצבא תוכניות חינוך לכל קצין שרוצה להתקדם על ידי קרנות שמאל פרוגרסיביות קיצוניות, כ"מכון מנדל" הידוע כבעל גישה שמאלנית קיצונית שבמוצהר תומך בעמדה הפלסטינית⁴, וכמובן אווזת בעמדות שאפילו ביחס לציבור החילוני מוגדרות כפרוגרסיביות חולניות, בכך מבטיח הצבא שלא ימונה מפקד שלא עבר טיפת מח והתאמה להשקפת עולם הנכונה)

"על מי אתם עובדים, רוצים לחלן את החרדים ולחנך אותם מחדש"⁵

1. כך מתאר לדוגמא בראיון ל'על המשמעות' ק. שוץ ששהה בכלא הצבאי עקב סירובו להתגייס, לאחר שהלך למכינה הצבאית בהבטחה למסלול מסוים כשלבסוף הצבא הודיע שמגייס אותו למקום אחר. גם ביום הגיוס לחטיבת תשמונאים אילצו חיילים שהובטח להם שירות במחלקות אחרות להתגייס לתשמונאים, במענה לתלונות אמרו בצבא "ככה זה בצה"ל, אין כאן תוכנית כבקשתך".
2. 'פוליטרוק' הוא פתרון אותו הגתה המפלגה הקומוניסטית כאמצעי לשמירה על 'השקפה נכונה' של חיילי הצבא הרוסי, הפוליטרוק שימש רשמית כדואג לחינוך החיילים אך למעשה היה סמכות עליונה וגם המפקדים פחדו ממנו.
3. כך לדוגמא בעתירת ארגוני הצינונות הדתית נגד הכנסת שירות מעורב, שהיתה מגובה בחו"ד מאנשי המקצוע הבכירים ביותר של צה"ל, אבל את בג"ץ זה לא עניין, לפי עדותם, בג"ץ שהתעלם מכל סדרי הדין המקובלים לא הסכים אפילו לשמוע אותם, וסילק אותם כבושת פנים עם חיוב הוצאות משפט, למען ישמעו ויראו...
4. הצבא מפעיל ארגונים אלו מכיון שיש דברים שאפילו הם מבינים שהם לא יכולים להצהיר כחינוך הרשמי של צה"ל, לכן מביאים ארגונים חיצוניים. התוצאה אותה תוצאה, כל המפקדים מיישרים קו עם ההשקפה השלטת, כמובן שארגוני הימין מרימים על זה קול צעקה אבל מזמן אף אחד לא שומע אותם.
5. הלל ביטון רוזן הכתב הצבאי ע. 14, חשוון תשפ"ה

כל אלו דברים ידועים, אבל מה שקצת פחות ידוע זה ההשפעה העצומה של כל זה על כל פרט במתרחש בצבא, כשהבכירים משתמשים במבנה הצבאי ובחלק החינוכי בפרט לקדם את השקפת העולם שלהם, כי אם הייעוד העיקרי של הצבא לחנך את העם, ודאי שזה צריך להיות לפי השקפתם של המפקדים, כך זה בנושאים של ימין ושמאל שמפקדים בכירים מתגאים בכך שהקריבו חיי חיילים כדי שלא לפגוע ב"בלתי מעורבים פלשתינים"⁶, וכך זה עוד יותר לגבי נושאי דת וליברליזם כשהצבא נהפך ל"זרוע ביצועית של השמאל, וכלי הכנסת הפרוגרסיבים לציבור בישראל"⁷.

איך הם עושים את זה? כמו שראינו, בכל דרך אפשרית, אורת מתירנות נוראה בכל מקום בצבא, אתגורם של החיילים הדתיים ללא הרף עם מחסור באוכל כשר, מניעת זמן תפילה, אילוץם להשתתף ב'סיורי חינוך ותרבות' נגד אמונתם, חילולי שבת בלא צורך, ובאופן כללי מלחמה יומיומית על כל דבר, כשכל זה מלווה באוירת לזלזול והשפלה של החייל הדתי "הנה שוב הנודניק הזה".

ואי אפשר בלי האסטרטגיה העתיקה שהומצאה אי שם בערבות מואב, הכנסת תערובת לכל מקום, תוך אילוץ החיילים הדתיים להיחשף לתערובת הזו בכל מקום שאפשר, כשב-2016 אף נכנסה לתוקף "פקודת השירות המשותף" שביטלה כמעט את כל ההגבלות שהיו עד אז לשירות מעורב, כשבד בבד היא קובעת שגם חיילים דתיים חייבים להשתתף באירועים רשמיים שיש בהם שירת נשים, כשהיא גם מקבעת את מי שחפץ לשמור על דתו כ'סוג ב' בכך שנאסר על חייל המשרת ביחידות הנפרדות להשתתף בקורס קצינים, **כלומר הצבא מצהיר שאינו מוכן ש'חייל מיושן' שמקפיד על הפרדה מינימאלית יתקדם לקצין!**, חשוב לציין שגם הכללים המועטים מופרים כל הזמן בשטח וגם בהכוונה מלמעלה, שלא לדבר על זמני מלחמה וכדו' שאז ההפקרות מוחלטת רח"ל, מלבד זאת חשוב לדעת שהתערובת נמצאת במבנה הבסיסי ביותר בצבא - בהדרכות ובכל מקום שהוא⁸, כל העדויות והסיפורים מתייחסים למקרים ש'מעבר לנורמל' על מה שקורה יום יום אף אחד לא מדבר, אבל ההשפעה של זה בשטח עצומה רח"ל.

יש נאן גם הצבת תמרוך בוהק לאלו שחושבים שאם הם יתגייסו הם יקבלו הערכה מהציבור החילוני והצבא, תראו מה קרה לאנשי הדת"ל, אלו שמוסרים נפש רוחנית וגשמית עבור המדינה והצבא יותר מכל ציבור אחר, ובתמורה הם מקבלים רק בוז ושנאה עמוקה, מסע דה לטיגמזיה אדיר נערך עליהם ועל נציגיהם שהביא לכך שאפילו בממשלה שהם הבסיס שלה אין להם אפילו נציג אחד בניהול המלחמה, קצין בכיר אומר להם בפנים בלי להתביש שהם נהנים מהפראאיריות שלהם אבל שונאים את האידיאולוגיה שלהם, כשכל קצין שמזוהה עימם על ידי כיפה בכל גודל שהיא לא יכול להתקדם ובשלב כל שהוא מסולק מהצבא, (כמו במקרה ע. וינטר שנעצר הקידום שלו עד שטולק במהלך המלחמה מהצבא, כשהוא מעיד שכדי להתקדם 'קצינים מורדים את הכיפה ומסתירים את יהדותם כמו באינקוויזיציה'), כמעט כל בכירי הצבא כשגומרים את תפקידם פותחים את הפה שלהם בביטויי שנאה נוראים על הציבור הדתי והימני, שמגלה כמה הם 'מעריכים' את המסירות שלהם לצבא, וכל זה כלום לעומת ההתעמרות בדת"ל כשמכניסים להם תערובת בכל מקום בלא להתחסל למחאותיהם הנואשות⁹, כשבכל מקרה בו הם מעיזים לציין הצבא מאיים עליהם שישגור את מסלולי ההסדר ויאלץ אותם לשרת שירות מלא ביחידות מעורבות¹⁰: כך שכל מי שרוצה לקבל הערכה וכבוד מהציבוריות הישראלית ומהצבא בפרט מוזמן לשאול את מי שכבר ניסה, נאשר גם לחרדים שניסו יש כבר מה לומר, תשאלו את א. פלרשטיין וחבריו.

6. "סיכנתי חיילי גולני כדי להציל אזרחים עזתים" בני גנץ בראיון לתקשורת 2015, כשהוא מוסיף שהוא גאה בזה!!

7. כהצהרת אנשי הדת"ל, הרב טאו בספר עמוד ענן, א. גדות ארגון תורת לחימה ועוד.

8. הדברים מובאים בעדויות ותחקירים אין ספור, גם בתחקר 'קול ברמה' חיילים העידו "אין שום אפשרות להימנע מתערובת".

9. הכניס ליחידות מובהקות של הדת"ל תערובת ובכך סילקו אותם למעשה מהיחידות, סלקציה מודרנית.

10. כשמעת לעת מגיע ראש אכ"א או שר ביטחון חדש שמחליט על ביטול מסלולי ההסדר, ובכך מראים להם 'מי בעל הבית', כך אירע

לדוגמא בזמן ההתנתקות ועוד.

ועכשיו בואו נבדוק האם ההבטחה העכשווית של הצבא לחטיבה חרדית שבה סוף סוף תתקיים ההבטחה העתיקה "מי שנכנס חרדי יצא חרדי" מבשרת על משהו חדש, אז דבר ראשון ראינו כבר שהבטחות אצל הצבא זה לא משהו שאפשר לבנות עליו, הצבא לוקה באלצהיימר חריף בכל הנוגע להבטחות לחרדים, גם דברים שעוגנו בחוקים ופקודות מטכ"ל מופרים באופן קבוע, **(הייתם מפקידים 1,000 ש"ח אצל אדם שרוב מי שהפקיד אצלו איבד את כספו, על סמך הבטחה ש"מהיום הכל יהיה אחרת"?)** ובפרט שבעלי הנסיון מעידים שהובטח להם בדיוק אותם דברים, רק שלא הבטיחו לקיים, יתירה מזאת אין אפשרות באמת להבטיח מכיון שזה תלוי בהרבה גופים שחלק גדול מהם משתנה לעתים קרובות, וזה מבלי לחשב את בג"ץ, יעומ"ש ושאר ירקות¹, כמו גם אנשי השמאל שכבר כיום חלקם מעוררים קולות מחאה על ה'תנאים המיוחדים' שצה"ל מבטיח לחרדים² **כאשר כבר עכשיו הוגשו לבג"ץ שתי עתירות של ארגוני נשים נגד ההפרדה בחטיבה החדשה**, שכשבצד מחכים אנשי הדת"ל המאוכזבים עמוקות מהצבא ומצהירים שאם הצבא יקיים את ההבטחות לחרדים הם ידרשו השוואת תנאים, כל אחד מבין מה הסיכוי שהצבא יביא על עצמו את הצרה הזו...

אבל הנקודה העיקרית שראינו שזה לא רק ענין של הבטחות והאפשרות לעמוד בהם, הצבא פשוט בנוי בצורה שאין שום אפשרות שצעיר דתי יוכל לחיות שם, הן מבחינת המבנה הבסיסי ביותר שלו הבנוי על תערוכת, כפירה ו'צרכים מבצעיים' שבהם כל הכללים נזרקים, והן מבחינת 'רוח המפקד' של כפירה ופרוגרסיביזם, השלטת מהפיקוד הבכיר ועד הקצין הזוטר כשזה מצטרף להשפלת החייל וכפיפות מוחלטת למפקדים בלא יכולת התחמקות או תלונה, (ראינו הרי שחיילים העדיפו לסכן את עצמם עד כדי איבוד חייהם ולא להפר פקודה³).

וכל זה מבלי לדבר על כך שהליכה לצבא היא כניסה למערכת של כפיפות מוחלטת לאוירה ציונית כפרנית ושל 'כוחי ועוצם ידי', וכפיפות לפיקוד פורק עול עם הכרעות של חיים ומות שלא ע"פ תורה, וגם אם זה נראה "פכים קטנים" לעומת הזוועות המתרחשות בפועל בצבא, צריך לזכור כי ה"מכה בפטיש" של קלקול יהדות אירופה לפני השואה היה על ידי הדברים האלו בדיוק⁴.

המוקשים הגלויים בתוך הסכם ההצטרפות

הנה 2 נקודות מתוך הסכם ההצטרפות לחטיבה החדשה וכך הם כותבים: "שירות על בסיס הפרדה... **למעט אילוצים מבצעיים**", כל אחד שעבר צבא יודע שצורך מבצעי הוא קוד לכל דבר שחשוב למפקד, ודאי שכל שמירה או פעילות שגרתית יכולה להיקרא צורך מבצעי, כך גם הובא

1. אם בדיזינגוף אי אפשר להתפלל ביום כיפור עם מחיצות אז בצבא תהיה הפרדה מלאה?
 2. ואגב, כבר כמה שנים שמתנהל מסע תקשורתי וציבורי רחב כנגד "הדתה של צה"ל", כלומר מצב בו 40 אחוזים מהדתיים הופכים לחילונים מוגדר אצלם כ'הדתה', מובן אם כם מה הסיכוי שיתנו לקיים חטיבות חרדיות באמת בצבא...
 3. והם יודעים ממה הם מפחדים! חייל שהמפקד "שם עליו עין" לרעה, הוא פשוט אומלל, ישנם עדויות רבות של חיילים שהתלוננו וסבלו השפלות והתעללויות שאדם מהשורה לא יכול לעמוד בהם, הדברים הגיעו לכך שאחד מבכירי רבני הדת"ל הרב אליעזר מלמד שהוציא הוראה למחות על הפרות בנושאי דת נאלץ לחזור בו מכיון שזה פיקוח נפש להתלונן ולמחות בצבא.
 4. בתקשורת הובא שבחטיבה החרדית היה צד אפילו שלא יאלצו לשיר את ה'תקוה', אז אומנם בסוף כן יאלצו לעמוד דום ולשיר שיר שעל המזבח שלו אבדו לעם ישראל מאות אלפי נשמות, אבל זה שהיה הוא אמינא כזו כבר מרגש, זה מגלה לנו מעט על האוירה בצבא, וכל מי שמעט יתבונן יבין מעצמו איזו אוירה יש, וגם אם יאמרו שמגיעים לשם בחורים שגם בלי זה לא נמצאים במקומות כ... אבל יש הבדל עצום בין אוירה שמורגש שהיא אוירה מקולקלת שיש סיכוי לחזרה למוטב, לבין אוירה ממוסדת ושהופכת לאידיאל (ובשפה בוטה, במקרה הכי טוב ובלתי כל הקלקולים שיש בצבא המובנים והמקריים, הוא יצא דת"ל, גם אם תהיה לו כיפה שחורה).

בתקשורת⁵ בשם חרדי בוגר הצבא שאומר מניסיונו ש'אילוץ מבצעי' כולל כמעט כל פעילות שוטפת בצבא, הוא גם מעיד שבצבא נהוג מאוד לשלוח חיילים מיחידה אחת לפעולה שגרתית כשמירה\תרגיל עם יחידה אחרת, כשכל פעולה כזו מוגדרת כ'אילוץ מבצעי' עליה אין הגבלות של הפרדה...⁶

אבל העוקץ הגדול נמצא בשורה הבאה: "יודע לי כי אם אודח ואורחק מהחטיבה יהיה עלי לשרת שירות מלא, ואני עלול להיות מועבר ליחידה אחרת במסגרת שירות חרדים או לכל יחידה אחרת **בצבא** ללא זכות ערעור!", כל בר דעת מבין שאם מפקד רוצה תמיד יוכל למצוא סיבה לאי עמידת החייל בכללים⁷, כלומר ברגע שמפקד יחפוץ בכך הוא יכול לסלק את החייל שימצא את עצמו מחויב להמשיך בצבא שירות מלא, כשהצבא יוכל להציבו במקומות שאפילו הדת"ל עזבו אחרי שהכניסו בהם תערובת ברמה שמתחת לרף אפילו עבורם!, כל אחד יכול לדמיין את היכולת של חייל להפר פקודה לדוג' לחלל שבת רח"ל גם אם זה כנגד כל הכללים, כשהוא יודע שאם יסרב ימצא את עצמו 'במקום הכי חם בנהגים'...

צריך להבין שבחור שחותם על חיול זה מוחלט, גם אם הצבא לא יקיים כלום ממה שהבטיח, או אם לא יצליחו לגייס מספיק חרדים ויכניסו במקומם אחרים (כמו מה שקורה עכשיו בחטיבה החדשה) אין כל אפשרות לחייל ל"ביטול חוזה", הבחור מחוייב כבר לשירות צבאי ולא משנה היכן, גם מבחינה ציבורית זה אומר שלגוף רבני או אזרחי אין שום כלי לעמוד מול הצבא, מכיון שגם אם יחליטו "לשבור את הכלים" החיילים מחוייבים להמשיך את השירות בצורה שהצבא יקבע!

חשוב גם להבין שחייל שנכשל ח"ו באיסור מכח לחץ של המפקד זה משפיע על הנפש שלו באופן שקשה לתאר, חיילים העידו⁸ שחייל שאולץ ליסוע בשבת "הוא מרגיש שהוא מחלל שבת, הוא אוכל את עצמו על זה, זה מה שגורם לו אח"כ לחלל שבת לגמרי, אתה יכול לראות הידרדרות של רוב האנשים" לא לחינם העיד בוגר הצבא כי השירות הצבאי "מערער את ליבת הזהות הדתית", וכשזה מצטרף לכך שעל פי רוב גם אין לחייל אפשרות להתייעץ עם הרב שלו או המשפחה בנסיגנות שבאים לפתחו, והוא יודע גם שאין לו שום דרך חזרה, אחרי שהפך להיות "רכוש צה"ל", כשמורגשת מאוד החרטה הגדולה אצל אלו שהתגייסו. אבל כבר אין דרך חזרה...?

ולסיכום במשפט אחד -

אין סיכוי שנמסגרת כל שהיא בצבא תהיה אי פעם מקום שחרדי יוכל לחיות בו!¹⁰

5. חרדים 10 24.11.25

6. כך מצהיר כבר היום אחד ממפקדי החטיבה החדשה "בעלת תפקיד שתצטרך לבוא לכאן תבוא, צה"ל זה צה"ל"...

7. בכל מקום יש כללים שאינם נאכפים לעולם, שלא לדבר על כך שלפי הכתוב בפירוש בהסכם הפרת כללים זה גם איחור לתפילה או "אלימות מילולית" שזה ניתן לפרשנות נרחבת, בקיצור, אין מציאות שמפקד ש"חפש" חיל לא ימצא סיבה להרחיק אותו.

8. תחקיר קול ברמה, שבת תש"פ.

9. ראה עמוד הבא.

10. מי שמתעקש להיות אופטימי יכול להסתמך על א. גדות מארגון תורת לחימה שבניגוד לראש ישיבת "בית אל" הרב זלמן מלמד שהודיע שאין סיכוי לשינוי לטובה בצבא, הוא אופטימי ואומר ש"יש לנו עבודה 2008 שנה", שנים יגידו...

"דרך חד סיטרית"

כך מכנה ארגון 'חותם' על הדת"ל המעודד מאוד גיוס באופן כללי, את הגיוס לצבא, כשהוא מצהיר שגם אלו שהצבא מחוייב לפי החוק לאפשר להם יציאה מוקדמת מהצבא, הרבה פעמים הצבא מתנער מזה, באופן כללי מביאים שום שבצבא "גם חוקים ברורים מופרים" וכן, גם פקודות ממכ"ל "אי אפשר להסתמך עליהם, זה לא קיים בעטור", והכי חשוב - **מי שמתגייס הופך ל'רכוש צה"ל'** שניתן להשיג אותו בכל מקום, "כל ההבטחות הנוצצות עלולות להתפוגג..." הם גם מסבירים למה צה"ל לא דומה לשום מסגרת עבודה או לימודים אחרת.

את הדברים מביא אתר הארגון במסגרת הסברה לבנות דתיות שלא להתפתות לשכנועי הצבא ומסגרות דתיות המבטיחות 'שירות בטוח', **אלא שבתוך הדברים הם מסבירים שאין הבדל בין בנים לבנות**, (רק שהבנים נצרכים לצבא), וכך קיבלנו תמונת מצב אמינה על צה"ל ממי שלא חשודים על קנאות יתירה, הם מסבירים כי להחלטה להתגייס אין דרך חזור (גם אם הבטיחו..). וגם במקרה שהתנאים ממש לא מה שהבטיחו אין שום אפשרות להתחרט, או להתלונן, כל הגופים שמבטיחים לעמוד מול הצבא, במציאות אין להם שום כח מול הצבא, כמו גם כל הפקודות והחוקים שמיועדים לשמר את זכויות החייל הדתי, אינם שווים דבר...

'בחותם' גם מסבירים שבצבא בשונה מכל מסגרת אחרת החייל נמצא "באופן רציף 24/7, אין לאן ללכת אפילו לא כדי להחליף אוריה" כשאת האוריה מכתבים "נערים שסיימו י"ב", כשבכל קושי שמתעורר גם אם הוא אישי וכו' "מי שיחליט בעניין יהיה על פי רוב מפקד בן 20"... בנוסף מרחיבים באתר על המצב והאוריה המחרידים בצבא שהם לא ראויים גם לאנשים עם רמה דתית נמוכה במיוחד!, כשהם מדגישים שזה חודר לכל מקום ולכל יחידה בצבא, בחזית ובעורף כאחד.

עכשיו אנחנו מבינים את קריאת רבני הדת"ל

"אל תהיו טפשים כמונו, אל תפלו בפח"¹

אז מעכשיו אם אתם רואים יחצן בדמות גייס או 'חייל חרדי', גם אם הוא נראה מדושן עונג ו'מצליח', תדעו שמדובר סך הכל באדם אומלל, מלא ייסורי נפש ונקיפות מצפון, שעבר מחיקת אישיות בכור ההיתוך הישראלי עד שהסכים להפיל גם אחרים בפח שהוא מתבוסס בו, אבל זה לא יעזור לו, ראינו כבר מה קרה לא. פלדשטיין וא. רוזנפלד שהתפתו להתגייס לצבא תוך כדי התחנפות מתמדת לחילונים, כשהם משווקים את 'ההצלחה' כביכול בשילוב צבא וציונות עם 'אורח חיים חרדי', והסוף ידוע, כואב הלב לשמוע את קריאות השבר של משפחותיהם, איך עושים את זה להם, הרי הם צריכים להיות דוגמא לשילוב חרדים בצבא ובציבוריות הישראלית, פשוט החלום ושברו.



1. ע"פ מכתבו של רב ד"ר זיני ודבריו של הרב יגאל לוינסטין.

זאת התורה

דעת גדולי התורה זצוק"ל ויבלט"א



מֵרֵן מַלְכָּא רַבֵּי עֹבֵדְיָה יוֹסֵף זְצוּק"ל

"אזהרה חמורה לכל יתפתה שום בחור גם אם אינו במסגרת לימודים להתגייס לצבא"

(מתוך מכתבו תשרי תשס"א)

מֵרֵן הַגְּרֵב"צ אַבָּא שְׂאוּל זְצ"ל

"מיד כשלושב המדים נחה עליו רוח הפקרות והתפקרות"

(אור לציון חכמה ומוסר)

חֶכֶם שְׁלוֹם כְּהֵן זְצ"ל

"מסכן מי שאומר שמי שלא לומד ילך לצבא, הצבא משחיר את נפשו של האדם"

מֵרֵן הַגְּר"ש מַחְפּוּד שְׂלִיט"א

"גם מי שלא לומד ולא נמצא בישיבה אסור לו ללכת לצבא, הוא יצא כופר!"

(סיון תשפ"ד)

מֵרֵן הַגְּרָא"מ שֶׁךְ זְצ"ל

"שמעתי ממו"ח הרב שך שחייבים למסור את הנפש על זה כהלכות קידוש ה'"

(מתוך מכתבו של זקן מועצה"ת הגרמ"צ ברנמן שליט"א)

מֵרֵן הַגְּרָא"ל שְׂטֵיינמָן זְצ"ל

"עוון שלא יכופר מי שגורם לשומר תורה ומצוות להימצא בצבא בכל מסלול שהוא"

מֵרֵן הַרְאֵשׁוֹל"צ הַגְּר"י יוֹסֵף שְׂלִיט"א

"מי שקיבל צו גיוס יקרע את הצו, גם מי שבטלן ולא לומד לא הולכים לשם נקודה, מי שהולך מתקלקל"

בשיעור 'תמוז תשפ"ד

מֵרֵן הַרְבּ מֵשֶׁה צַדִּיקָה שְׂלִיט"א

"אין בזה מקום לפשרות אפילו על נפש אחת, עדיף מאסר ולא ללכת למקום תרבות חטאים"

מֵרֵן הַחֲזוֹן"א זְצ"ל

"גם במקום סכנת נפשות אין ללכת לשם שיש בזה סכנה של קלקול, אפילו גדול בישראל לא יכול לבטוח בעצמו שלא יושפע"

(הוראת החזו"א לנרש"ז ברדיצ'וב זצ"ל ר"ח חבונן, הדברים הובאו במכתב שכתב הנרש"ז לאביו, הובא בספר 'נסיך ממלכת התורה', עדידות נוספות על הוראת החזו"א שניס לצבא 'הרג ואל יעבור' הובאו ע"י הגר"ד יפה זצ"ל, וכן בספר מעשה איש)

מֵרֵן בַּעַל "שֶׁבֶט הַלְוִי" זְצ"ל

לגייס מי שאינו לומד זהו בדיוק מעשה עמלק לזנוב בנחשלים... כל התגייסות לצבא אפילו לנחל החרדי אסורה גם למי שאינו לומד"

(מתוך מכתבו)

מֵרֵן הַגְּרִי"ז מַבְרִיסק זְצ"ל

"גיוס בנים חמור לא פחות מגיוס בנות, וגם הוא ב'הרג ואל יעבור"

(זכור לזרע ח"ב עמוד ר"ד)

מֵרֵן הַגְּאוּן ר"ד לַנְדוּ שְׂלִיט"א בַּהֲכַרְזָה בְּרוּרָה גַם לְמִי שְׂאִינוּ לּוֹמֵד:

"כולנו רוצים להיות שומרי תנ"מ... זה סותר לחלוטין, אי אפשר ביחד, זה לא יתכן יחד... אסור לחלוטין ללכת לצבא, זה גורם את כל הקלקולים, כל היהדות יכולה להתחסל

שם ברגע אחד!"

בכינוס בביתו ר"ט אלול תשפ"ד

מֵרֵן הַגְּרָמ"ה הִירֵשׁ שְׂלִיט"א

"מצוה להיות עריקים, כל בחור שלא מתייצב כל עולם הישיבות עומד מאחוריו!"

(אלול תשפ"ד, חשוון תשפ"ה)



מתוך הכינוס

גדולי ישראל גם הקימו ארגוני סיוע לבחורים:

אגודת בני הישיבות 02-3132140 | נותנים גב 04-3132000

למענך 02-3301716 (למקרה של צו מעצר)

לשמיעת ההקלטות 09-313-2424 שולוחה 5

בחור יקר!

יתכן שאתה מחזיק עכשיו בידך צו התיצבות, חשוב שתדע, אתה לא לבד! עשרות אלפי בחורי ישיבות נמצאים עמך באותה סירה, כל עולם התורה עומד מאחוריך, כמו שהכריז מרן הגרמ"ה הירש שליט"א שכל עולם התורה יעמוד מאחורי כל בחור שנשמע לגדולי ישראל ואינו נענה לצווי הגיוס.

זכית יחד עם כל בחורי ישראל לעמוד בחזית המערכה על קיום התורה והיהדות בעם ישראל, כולנו שמענו על תקופות בהסטוריה בהם ניטש המאבק הנצחי בין האור לחושך, כשבכל התקופות הזהירו באור יקרות אותם אנשים גדולים שהשליכו נפשם מנגד על כבוד שמיים, לא פעם אנחנו תמהים, מהיכן היו להם כוחות אלו, האם גם אנחנו היינו מצליחים לעמוד כך מול פורעי מסעי הצלב, קלגסי האינקויזיציה והיבסקציה ושאר כוחות הרשע?, כאשר לשאלות אלו מתלווה רגש של קנאה באותם גיבורי הנפש שזכו להבטיח את המשך קיום התורה בישראל.

אז זהו, אתה, אני וכל הדור הזה זכינו גם כן לעמוד בחזית המערכה על מלכות שמיים בעולם, נכון שלא מאיימים עלינו במרתפי האינקויזיציה או בגירוש לערבות סיביר, אבל המלחמה היא אותה מלחמה, כאז כן היום כל עתיד קיום התורה והיהדות תלוי בכך ובשאר בחורי ישראל, כמו שלא תוכל לצייר איך היה נראה העולם היום אם חלילה לא היו נחלצים מתתיהו ובניו להילחם ביונים ובמשתפיה"ם, ולולי היו אבותינו בכל הדורות עומדים כנגד גזירות הגירוש והשמד במהלך כל הדורות, כך אי אפשר לדמיין איך יראה העולם אם ח"ו לא נעמוד היום בנסיון העומד לפתחינו, בכך ניצב אתה בשורה אחת עם החשמונאים, גיבורי מסעי הצלב, נטבחי האינקויזיציה, ועוד רבים במהלך הדורות שהעמידו במסירות נפשם את שרשרת הדורות ובזכותם קיים עולם התורה כפי שהוא היום.

הנסיון אולי שונה אבל המשמעות אותה משמעות - קיום עולם התורה וגילוי כבוד שמיים בעולם מונח על כף המאזניים! וכבר אמר האר"י הק' לרבינו חיים ויטל זיע"א שבדור שלנו נחשב גם דבר קטן שאנו עושים כמו הדברים הגדולים שעשו בדורות הקודמים, וכל שכן כשעושים דברים גדולים, כהצלת התורה והיהדות בעם ישראל.

ומה אם אני לא לומד? לא עדיף שאגן על עם ישראל בפני אויביו, וכך גם אציל את עולם התורה?

כבר הורו כל גדולי ישראל שגם בחור שאינו לומד אסור לו ללכת לצבא, וכמו שאמר מרן הגר"ד לנדו שליט"א שזה סותר לעצם קיום המצוות וכל היהדות יכולה להתחסל שם ברגע אחד!, ובאמת הדברים פשוטים, אחרי שראינו את הנתונים המזעזעים, כאשר כמעט כל בוגרי הצבא מעידים שחוו דרדר רוחני דרסטי!

ולגבי הטענה של הצלת עולם התורה, כבר עכשיו המתונים ביותר מאנשי השלטון מדברים על דרישה 50 אחוזים (!) של גיוס, אין שום סיבה לחשוב שאם יהיו לדוגמא 25 אחוזים ח"ו זה ירגיע אותם, אדרבה זה יראה להם שיש מה לנסות... בנוסף, ברור שאם יהיו מספרים כאלו של בחורים חרדים ההולכים למקום שמרוקן אותם מכל הפנימיות שלהם ה", זה ישפיע מהר מאוד על כל הציבור החרדי רח"ל, כך שאין בזה כל הצלה לעולם התורה, להיפך.

גם בענין הפיקוח נפש, מלבד מה שידוע שבמציאות הטיעון הזה אינו נכון בלשון המעטה, בכל מקרה כבר הורו רבותינו שעדיף לנו לעזוב את הארץ מאשר להפקיר את נשמות בחורי ישראל².

חשוב גם שנעקור מהשורש את המחשבה כאילו 'מי שלא לומד שיעשה עם עצמו משהו', נכון, ברור שמעלת העמל בתורה גדולה לאין ערוך, אבל האם אנחנו מבינים משהו במעלת בן ישראל השומר תו"מ

1. כמובן שהסיבות לאיסור ההליכה לצבא הינם רבות, אך די בדברים אלו כדי להבין שלא שייך להתיר את זה.
2. אדרבה, אלו שטוענים שללא גיוס חרדים יש פיקוח נפש צריכים במצב הנתון לעזוב את הארץ שהיא מקום סכנה...

ונזהר מאיסורים³, רק לדוגמא, ידוע בשם הסבא מקלם שטוב לאדם לבוא לעולם לכל שנותיו עבור פעם אחת שיענה "ברוך הוא וברוך שמו", נוסף על כך, הח"ח בספר המצוות שלו פותח עם מצות האמונה בהי"ת שברא הכל ומשיג וכו' כשה נוהג בכל רגע, כלומר, בכל פעם שאתה חושב על כך שה' ברא אותך ומשיג עליך, אתה מקיים מצות עשה מהתורה, כל שכן אם אתה עושה מעשה מכח האמונה הזו, נמנע מאיסור או מתחזק בצרה או עוגמת נפש שאירעה לך, בכל מקרה צריך להיות לנו ברור מהי מעלת כל יהודי שומר תו"מ, גם אם כביכול "אינו עושה כלום", למעשה הוא מקיים מצוות, נזהר מאיסורים, ואפילו לומד כמה דקות בכל יום, כאשר בכל א' מהדברים האלו הוא מכריז "ה' הוא האלוקים", אותו יהודי מגן על עם ישראל הרבה יותר מכל איש צבא באשר הוא, ודאי שאם ילך ח"ו לצבא וירד במשהו ברמתו הרוחנית זה יזיק ח"ו הרבה יותר מה'תועלת', בנוסף יש כאן גם הכרעה על צביון הבית שתקיים בעזה⁴, כך שמדובר על הכרעה לדורות!.

ומה עם איום הצבא להשליך את הבחורים שלא יתגייסו לכלא הצבאי?

צריך לדעת שאיום הכלא הצבאי הוא דוגמא קלאסית ל"נמר של נייר", אין סיכוי שהצבא יסבך את עצמו במעצר המוני של בחורים, מקסימום ינסו לעשות מעצר ראווה אחד או שניים, כשגם אז תתעורר מחאה אדירה, בכל מקרה הסיכויים שלך להיעצר כעריק קטנים בהרבה מהסיכויים של חייל להישלח לכלא הצבאי בגלל שלא מצא חן בעיני המפקד...

בנוסף, צריך להבין שבכל מקרה הכלא הצבאי עדיף עשרת מונים מהצבא עצמו, מלבד כך שע"פ רוב המעצרים הם לתקופה של שבועות בודדים (זה תלוי בהרבה משתנים, אבל בכל מקרה זה לא מתקרב ל3 שנים!), גם השהות בכלא הצבאי מזכירה הרבה יותר פנימיה מאשר כלא⁴, ובכל מקרה עדיפה על השהות בצבא, הן מבחינה גשמית, שבכלא הצבאי אין את ההתעללות וההשפלות הנפוצות כ"כ בצבא, בפרט שארגוני זכויות האדם מפקחים כל הזמן על המתרחש שם (כשבצבא אין להם דריסת רגל), עיקר האיום בכלא הצבאי הוא בהיבט הפסיכולוגי, בעצם ההגדרה כ"פורע חוק", כמובן שלבחור חרדי שיודע שהוא מקיים את חוקי התורה, האיום להיקרא "פורע חוק" אינו כ"כ נורא... גם מהבחינה הרוחנית הכלא הוא גן עדן לעומת הצבא, בעוד בצבא יש תערובת, בעיות כשרות, חילולי שבת ועוד, בכלא הצבאי יש הפרדה מלאה באמת, אוכל מהדרין כמעט ללא תקלות, ואין נסיון של חילולי שבת⁵.

ידוע המעשה עם המשוגע שאיים להתאבד בקפיצה מהגג, כשאף אחד לא מצליח לשכנע אותו לרדת, עד שבא חכם ששלף אקדח באיום "אם אתה לא יורד אני הורג אותך!"... האיום בכלא הצבאי כדי להכניס אותך למקום גרוע בהרבה מכל הבחינות מגוחך אף יותר, ממש כמו לאיים "אם לא תיכנס לגיהנום נזרוק עליך גפרור"...

כמובן שאנחנו צריכים גם להיות מוכנים למסירות נפש, אלא שכרגע חשוב שתדע שאין על בחור שלא מתגייס שום איום רציני, מלבד האיום הרחוק מאוד של הכלא הצבאי שכאמור עדיף בהרבה מהצבא עצמו.

בכל ענייני החוברת וכן להשתתפות בהוצאות העצומות ניתן לפנות

למייל ah053310533105331@gmail.com או בנדרים פלוס 'עד עלות', טלפון לברורים ולתרומות 09-3132113

3. ההלכה לחלל שבת עבור הצלת יהודי משמד מובאת בפוסקים על בת שאינה לומדת תורה כידוע. (שו"ע סי' ש"ו).

4. ישנם עדויות רבות מחילונים דתיים וחרדים שעברו את הכלא ומעידים על כך שאינו מהווה איום כלל, כך לדוגמא ק. שוץ צעיר חרדי שסירב להתגייס אחרי שהצבא היפר לו את ההבטחות, טען בתקשורת (סיוון תשפ"ד) שאם יציעו לו היום נופש בכלא הצבאי הוא לא יסרב...

5. כמובן הכלא הצבאי אינו המקום המומלץ לבחור חרדי, אבל הוא טוב בהרבה מהצבא עצמו.

וְגַר זֵאֵב עִם כֶּבֶשׂ

מעשה בהלך שטייל בגן החיות להנאתו
כשלפתע שם לבו לכלוב המוצב למולו,
ובכלוב זאב וכבשה יחד בנינוחות נמצאים
ושלט מכריז "וגר זאב עם כבש" כבאחרית הימים,
פונה ההלך למנהל גן החיות בתמיהה
היאך הצלחתם כך להקדים התגשמות הנבואה,
המנהל מושך בכתפיו כאינו מבין את השאלה
כל יום את הכלוב פותחים ומכניסים כבשה חדשה.

פרטים בפנים...

